

Kerst

25 december 2024

Ichthus



Met medewerking van:

Ds. Gerben Kajim (voorganger)

Ichthuskoor onder leiding van Frits Vugteveen

Dirk Swama (organist)

Louis Luitjens (trompet)

Orde van dienst

Zingen (voor de kerkdienst): NLB 473: 1, 2 en 3

1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2 Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.



Zingen (voor de kerkdienst): NLB 487: 1, 2 en 3

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria / in excelsis Deo,
Gloria / in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria / in excelsis Deo,
Gloria / in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria / in excelsis Deo,
Gloria / in excelsis Deo.



Als de kerkenraad binnen is zingen samen met het Ichthuskoor:

„Joy to the world” (koor: vers 1 en 2 / allen: vers 3).

3 He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love,
And wonders of His love,
And wonders, wonders, of His love.



Luiden van de klok

Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 478: 1 en 2

1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.



2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

Votum en Groet

V: Vrede op aarde voor iedereen hier gekomen, voor iedereen onderweg
naar Bethlehem. Vrede voor iedereen die op weg is met vragen.

G: Vrede voor iedereen die onderweg is met vertrouwen.

V: Vrede voor iedereen die onderweg is met angsten.

A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vreugde.

V: Vrede voor iedereen die vol verlangen is naar de nieuwgeboren
koning op zijn weg.

A: Vrede voor iedereen in wiens hart hij geboren kan worden.

V: In Gods naam zijn we hier samen, de Naam die is: IK ZAL ZIJN met jullie.

A: God van nieuw Licht en nieuw Leven. Amen

Zingen: NLB 478: 4

4 O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

(gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst

Gebed

Ichthuskoor zingt: „Eeuwen geleden“
„Kerstzang“

Lezen: Lucas 2: 1-20



Zingen: Waar eens David werd geboren: 1, 3 en 4

1 Waar eens David werd geboren
wordt een kind in 't stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,
hem is alle plaats ontzegd.
Maar en dit geheim is groot
hij troont op Maria's schoot!

3 Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.

4 Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.



Preek

Samen zingen met het Ichthuskoor:

O come, all ye faithful (koor: vers 1 en 2 / allen: vers 6).

6 Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
Glory to God in, In the highest:
*O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.*

When Christ was born of Mary free (koor: vers 1 en 2 / allen: vers 3).

3 Then, dearest Lord, for Thy great grace,
Grant us the bliss to see Thy face,
That we may sing to Thy solace.
In excelsis gloria (5x).

Gebeden, afgesloten door Ichthuskoor: „A babe is born I wys“.

Zingen: NLB 527: 1, 2 en 5

1 Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2 Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspelbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

5 Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.



Mededelingen

Inzameling van de gaven (1e: Kinderen in de kniel/ 2: PGE)

Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36
t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 25 december Ichthus.

Zingen met het Ichthuskoor (slotlied): Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

Zegen

Gemeente zingt: Amen, amen.

Ichthuskoor zingt: O du fröliche



Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe!

Vredevorst en Zijn rijk

Hij is niet uit de lucht komen vallen
daar in Bethlehem
al klonk er de boodschap en het lied
van engelen
maar heeft moeten groeien
vanuit een vormeloos begin –
er was alleen maar een woord
dat mocht worden geloofd
en dat Zijn moeder ontvankelijk maakte

Ook de vrede
zal niet uit de lucht komen vallen
als een warm zacht kleed over ons heen
maar wil groeien
daar waar geen plaats is
vanuit een belofte
die mag worden geloofd
en die ontvankelijk maakt
tegen alle bedenkingen in –
wat je niet zien kunt
nog niet zien kunt
het rijk van vrede
het groeit al
het kiest mensen:
om gestalte te geven
handen en voeten
hier en nu

Inge Lievaart

