

Liturgie 26 mei 10.30 uur.

Voorganger: ds. P.E.G. Wiekeraad, organist mw. G. Jongsma

Als voorganger en kerkenraad binnen zijn, zingen we NLB 673: 1, 3, 4

1 Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.

3 Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

4 Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op:

Begroeting en bemoediging

v. de Heer zij met u

g. ook met u zij de Heer

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid

g. en niet loslaat het werk van zijn handen.

V. Genade, barmhartigheid en vrede voor ons, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G. Amen.

Zingen: NLB 23c: 1, 2, 3, 5

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3 Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Welkom en inleiding

Zingen: NLB 705: 1, 2, 4

1 Ere, zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der Heren Heer!

Gebed

Geloofsbelijdenis

fluitspel (NLB 678: Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde)

Schriftlezingen: Handelingen 2:1-13
Genesis 11:1-9.

Overdenking

Zingen: NLB. 360: 1, 2, 3, 5

1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3 Gij schenkt uw gaven zeevond,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

5 Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Dankgebed en voorbede

Fluitspel (NLB 670 Kom Schepper God, o Heilige Geest)

Mededelingen

De collectes zijn vandaag voor: **Diaconie en PGEmmen**

Mandjes staan bij de uitgang. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 26 mei "Ichthus" of via de Scipio app.

Slotlied **NLB 802: 1, 4, 5**

1 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'

Refrein:

*Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.*

4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein

5 Velen, die de moed begaf,
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein

Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen.

Na het Amen : NLB 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.