

Orde van dienst zondag 12 mei 2024

Als de kerkenraad binnen is, zingen we NLB 673: 1 en 3 en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

1 Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.
zegevieren.

3 Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleet
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid

Luiden van de klok

Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Psalm 27: 1 en 4

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: „Zoek mijn aangezicht”.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

Groet en bemoediging

V: Op deze zondagmorgen, zijn wij hier samen, in de Naam van de Heer, van wie wij onze hulp mogen verwachten

G: die hemel en aarde gemaakt heet.

V: Die als mens onder ons is komen wonen en eindeloos van mensen houdt,

G: die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen

V: U die in Jezus Christus en met uw liefde en Heilige Geest steeds bij ons bent op de wegen die wij gaan.

G: Open ons voor het geheim van uw aanwezigheid, liefde en uw trouw.

V: Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld, van God, de Vader, die achter ons staat, van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige Geest, die ons elke dag kracht wil geven

G. Amen

Zingen: Psalm 27: 7

7 O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

(gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst

Zingen: OLB 235: 1 en 2

1 In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunk'ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.

2 Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Drempelgebed

Zingen: OLB 234: 1 en 2

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Kyriegebed

Zingen: Samen in de naam van Jezus: 1 en 2 (EL 218)

1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed om de heilige Geest

Lezen: Ezechiël 39: 21 - 29

Zingen: NLB 723: 1 en 2

1 Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus'; wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Lezen: Johannes 17: 1 - 13

Zingen: Vreugde of blijdschap: 1 en 3 (JdH 1012)

1 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

3 Van oost tot west, van zuid en tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.

Overdenking

Zingen: Mensen van het vuur: 1, 2 en 3 (melodie OLB Gz 328)

1 Mensen van het vuur zijn wij
door de vlam die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.

2 Mensen van het vuur zijn wij,
van het God bezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.

3 Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.

Bericht van overlijden**Zingen:**

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Gebeden, stilgebed en Onze Vader**Mededelingen en inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE)**

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 12 mei Ichthus.

Zingen: NLB 675: 1 en 2

1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!

Zegen**Zingen (gemeente): Amen**

Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Zeihuuvzaal (beneden).