



PG Emmen Zuid

Protestantse wijkgemeente



Ichthus Emmermeer

De Verbinding

**Zondagsbrief Emmen-Zuid en Ichthus
14 april 2024**

Voorganger:	Dineke van Oort
Ambtsdrager:	Esther Post
Organist:	Geert Jan Olijslager
Kosters:	Gert Reemeijer en Klaasje Sander
Bloemen voor:	Mw. Dijks-Wolbers, Veenkampenweg 214 en Mw. T. Oegema, Holtingerhof, K. 110 P
Collectes:	1^e: NBV: De Helpende Hand (zie toelichting op p.3) 2^e: Wijkkas

Agenda week 16, Ichthus:

Maandag	14.00 uur	Achterom
Maandag	19.30 uur	Ichthuskoor
Dinsdag	13.30 uur	Breed Moderamen
Dinsdag	19.30 uur	Diaconie
Vrijdag	13.30 uur	Schakel vrouwen: Mw. N. van der Kamp
Vrijdag	13.45 uur	Schakel bezorgen: Mw. R. Lanting
Komende dienst 21 april	10.30 uur	in Ichthus, samen met de CGK

Agenda week 16, Emmen Zuid:

Maandag	18.45 uur	repetitie Laudate
Dinsdag	10.00 uur	Samen koffiedrinken
Dinsdag	13.30 uur	Open inloop
Woensdag	13.30 uur	Open inloop
Donderdag	13.30 uur	Open inloop

Volgende week in Ichthus: Dienst met CGK en Ichthuskoor!

Volgende week zondag zal er in Ichthus een bijzondere dienst plaatsvinden. De Ichthusgemeente zal samen met de gemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerk een dienst houden.

De dienst begint om 10.30 uur. Ds. Henk Jan Vasquez en ds. Gerben Kajim zullen samen voorgaan. Het Ichthuskoor, met leden van beide gemeenten, o.l.v. Frits Vugteveen, zal meewerken aan de dienst.
Iedereen van harte welkom!

Orde van dienst op 14 april

3^e zondag van Pasen

Misericordia Domini – de aarde is vervuld van de trouw van de Heer

Orgel - Klokgelui - Welkom door de ouderling

Aansteken Paaskaars - Stille

Lied aan het begin Psalm 33 : 1 en 2 *'Kom nu met zang en roert de snaren'*

Bemoediging en gebed op de drempel

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer

A.: **Die hemel en aarde gemaakt heeft**

V.: U die alle winden de weg wijst en stormen kalmeert

A.: **laat ons mensen niet alleen**

en omring ons met uw aanwezigheid

V.: Laat het ons nooit ontbreken

aan de liefdevolle kracht die ons gaande houdt

A.: **deze dag en alle dagen van ons leven - Amen**

Groet

V.: De Heer zal bij u zijn

A.: **Ook bij u zij de Heer**

Psalm 33 : 8

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed

Lied 1015 - Lied van de maand in Ichthus

Glorialied 654 : 1, 2, 3, 4 en 6 *'Zingt nu de Heer stemt allen in'*

Couplet 1 en 6 allen; couplet 2, 3 en 4 voorganger

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar nevendienst - Lied De kerk van iedereen

Eerste lezing Jona 2 : 1 – 10 - Bewerking van Uwe Steffen (zie p.3)

Lied 350 : 1, 2, 5 en 7

Tweede lezing Marcus 4 : 35 - 41

Lied 339a

Overdenking

Moment van stilte

Lied 918 : 1, 2, 3 en 4

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Dankgebed en voorbeden

V.: Zo bidden wij allen tezamen

A.: **Lied 368f: God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja**

Stil gebed - Onze Vader

Inzameling gaven

Gemeente gaat staan

Slotzang 632 : 1, 2 en 3

Wegzending en zegen

Amen *Gezongen*

Orgel

Jona 2 : 1 – 10 vrije bewerking van Uwe Steffen

Jona, o Jona, als in een spiegel heb ik mij in jou herkend. Jij bent de gestalte van mijn weerspannige en angstige ik. Jij hoorde de innerlijke stem maar gehoorzaamde niet je bestemming. Je vernam de roep van God, maar verzette je tegen je roeping. Onstuimig liep je weg bij God, en je hield jezelf voor progressief. Omdat je geen Godsvertrouwen had, vertrouwde je jezelf toe aan de zee, in de bedrieglijke waan, dat je het onvermijdbare kon ontlopen. Want toen je van God wegliep, ontdekte je, dat je je niet van God kon losmaken. In de storm waarin jij faalde, haalde Hij je in. Overboord geworpen ging je ten onder, afgronden openden zich. Iets verschrikkelijks overkwam je: de muil van de dood verslond je. In de buik van de hel trof jou het lijden. Maar uit wat je leed, leerde je gehoorzaamheid. De nood nodigde jou tot omkeer. Uit de diepte riep je tot God en je gaf je over aan Hem die je getroost had. Toen ging jou in het donker een licht op. De buik van de hel werd jou tot moederschoot van een nieuwe geboorte. Geheim van wedergeboorte.

De Helpende Hand

Al voor de oprichting van St. Voedselbank Zuidoost Drenthe, die nu ook door en vanuit De Opgang uitdeelt, vond Ichthus het een diaconale taak om mensen die het wat minder hebben en (tijdelijk) steun nodig hebben, een voedselpakket te geven. Daarvoor werd toen vanuit de diaconie *De Helpende Hand* opgericht. We richten ons daarbij op de inwoners van Emmermeer. Eens in de 14 dagen reiken we op donderdag in de wijkwinkel aan de Bruiningstraat voedselpakketten uit. Momenteel maken 20 gezinnen (totaal 40 personen) daar dankbaar gebruik van.

Het team van De Helpende Hand bestaat uit 12 personen. Fennie Boerhof, die ook diaken is, is onze penningmeester. Haar banknummer is: *diaconie Ichthus Emmermeer NL20RABO 0373737106*: t.g.v. *De Helpende Hand*.

Voor de samenstelling van de voedselpakketten werken we momenteel samen met de Voedselbank Zuidoost Drenthe. Voor de artikelen die we via hen ontvangen, geven we hun een donatie. Verder vullen we zelf aan tot volwaardige voedselpakketten en geven we wat extra's met Kerst en Pasen en helpen we soms mensen ook incidenteel. We zijn dan ook blij met giften van gemeenteleden, organisaties en ook met de collecteopbrengsten van kerken in en rond de wijk Emmermeer.

De Christelijk Gereformeerde Gemeente heeft sinds kort bij de hoofdingang van Ichthus een voedselkast geplaatst. Mensen kunnen daarin hun houdbare voedingsmiddelen leggen en anderen die het nodig hebben, kunnen het eruit meenemen. Deze voedselkast staat alleen buiten bij Ichthus wanneer er kerkelijke activiteiten zijn. Dus in ieder geval zondags. Reden voor ons om nu niet meer zelf via Ichthus voor de Helpende Hand voedsel in te zamelen maar het in de voedselkast te leggen. Zo kunnen we als gemeente van De Opgang en Ichthus vanuit beide kerken een actieve bijdrage leveren om mensen die wat extra voedselhulp en aandacht nodig hebben, deze te geven.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Namens het team van De Helpende Hand,
Geert Renkema

U kunt als volgt bijdragen aan de collectes:

*** in de collectezak bij de uitgang**

*** per bank**

Het collectenummer van de PG Emmen is NL15 RABO 0114 5357 36. Vermeldt u daarbij: 'collecte 14 april Opgang'. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld over beide doelen.

*** via Scipio**

U kunt uw bijdrage ook doneren via de kerkenapp Scipio (module **Collecte**).

Ik Hou Van Holland, Ik Hou Van Holland

Op vrijdag 19 april! Kom jij ook?!!!!

Groep 3,4,5: 18.45 uur – 19.45 uur.

Groep 6,7,8: 19.45 uur – 21.00 uur.

Tieners vanaf 21.00 uur tot ongeveer 22.30 uur.

Entree: 1 euro; drinken 0.50 cent; snacks ook 0.50 cent

Thema: Ik Hou Van Holland, kom in de kleuren: rood, wit, blauw, oranje.

In de clubruimte Pr@hvn, De Opgang.

Neem je vrienden en vriendinnen mee!

Kindernevendienst XL: Wie mag de nieuwe koning(in) worden?

Volgende week zondag, 21 april, is er voor alle kinderen van de basisschool een KND XL.

De kinderen mogen gelijk naar @Hvn komen en daar hebben we samen een lange KND.

We gaan zingen, knutselen, spelletjes doen en horen het verhaal van David. Kom jij ook?

Leiding Kindernevendienst



Voedselbank:

De challenge deze maand is pakken suiker, er zijn reeds vele binnen, maar even doorzetten - dan hebben we weer voor iedere cliënt een pak.

Alvast hartelijk dank.

Verschillende gemeenteleden maken er ook een gewoonte van om regelmatig andere producten mee te nemen naar de kerk, zoals houdbare producten als rijst, macaroni, mix/saus voor pasta, groente in blik of pot, koffie, thee, suiker, margarine, broodbeleg, maandverband. Ook dit wordt zeer op prijs gesteld.

De volgende uitgifte is op **donderdag 25 april**. Graag op zondag daarvoor inleveren of op de uitgiftedag van 9.00 – 10.00 uur.

Naast etenswaren regelen we voor ouders met kleine kinderen regelmatig luiers. Dit betalen we met de giften die u ons geeft. De kosten van levensonderhoud zijn nog steeds voor onze gezinnen erg hoog, een extra steuntje betekent veel voor hen. Wilt u ons financieel steunen?

Graag op rekeningnummer NL95 RABO 0373 7371 14

t.n.v. Diaconie PG Emmen inz. Voedselbank Emmen-Zuid.

Dick Wierenga, 06-29005195 – mail: wierderk@gmail.com

Breien voor Lepra

Wat wordt er al veel gebreid door de gemeenteleden van de Opgang en de Ichthus!! Inmiddels zijn er al 130 bollen katoen gekocht en heb ik al weer 27 zwachtels retour. Maar er kunnen altijd meer breiers bij.

Je kan natuurlijk alleen thuis breien, maar vind je het gezellig om samen te breien, daar worden ook bijeenkomsten voor georganiseerd.

Op 30 April is er van 19:00 tot 21:00 in de Opgang een gezellig breimoment. Daarna kunnen we samen een nieuwe afspraak maken.

Waarom breien?

De zwachtel die u voor mensen met lepra breit wordt gebruikt om de voeten of handen te verbinden na een operatie. U breit een kwalitatief hoogwaardig product dat niet in de landen zelf wordt geproduceerd. Het grote voordeel is dat uw zwachtel kan worden gewassen en hergebruikt. Het is belangrijk om hiervoor 100% katoen te gebruiken. Dit materiaal absorbeert vocht en voelt niet zweterig aan bij het dragen in landen met hoge temperaturen.

Daarnaast geeft de zwachtel de patiënt stevigheid en vormt zij een verzachtende laag om de gevoelige wonden.

Hoe kunt u helpen?

Brei mee, bollen katoen kunt u bestellen via: Agnesdubbelboer@gmail.com. Het katoen kost €1,80 per bol; 1 bol is genoeg voor 1 zwachtel.

Brei-instructie zwachtels

Zwachtels kunnen gebreid worden van 100% katoen geschikt voor naalddikte 2,5 tot 3,5 mm. De katoen mag ongebleekt zijn, maar mocht u een andere kleur hebben dan is dat uiteraard ook goed.

Werkwijze: 20-30 steken opzetten (breedte moet tussen de 10 en 15 cm worden) en ribbelsteek breien. De lengte van de zwachtel is 150 cm.

Het breien gaat als volgt: eerste steek recht afhalen, recht breien tot het eind van de naald. Deze toer steeds herhalen.

Via de Scipio-app (De Opgang en Ichthus) zullen we u ook op de hoogte houden van deze actie. In de Scipio-app hebben we ook een breigroepje, dus meld je daar ook bij aan.

Vragen? Mail: Agnesdubbelboer@gmail.com of Lethy (lj808lammi@gmail.com)

Zaterdag 11 mei: Fietstocht door natuur en langs kerken

Op zaterdag 11 mei organiseert de Werkgroep #SamenVerder een bijzondere fietstocht. Genieten van de natuur en ook van een aantal kerkgebouwen die onderweg worden bezocht. Vorig jaar zijn we richting Barger Compasuum gefietst en hebben we onder meer de Veenkerk in Klazienveen-Noord bezocht en de Gerarduskerk in Barger-Oosterveld. Dit jaar gaan we een andere kant op. De fietstocht moet nog verder worden uitgezet maar het belooft weer een interessante, sportieve maar ook vooral gezellige dag te worden.

Vertrek om 10.00 uur vanaf De Opgang en zo tussen 15.00 en 16.00 uur zijn we weer terug in de Bargerres. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Wel zelf een boterham voor onderweg meenemen. Aanmelden kan nu al en dat doet u door een mail te sturen naar kor.louissen@ziggo.nl of door te appen of te bellen met 06 52664763

Christelijk jeugdwerk Emmen

We hebben heel mooi bericht: de paasei-actie en de paasbroden- en koeken-actie heeft een totaalbedrag van €1549,39 opgeleverd! Daar zijn we heel erg blij mee. De ene helft van dit bedrag schenken we aan de basisschool Sunbeam Academy in Zuid-Afrika. De andere helft is voor ons eigen Jeugdwerk, voor het clubkamp van 21-23 juni.

We willen onze paasei-inpakkers en -verkopers ook van harte bedanken voor hun inzet. De bakker van het Veenpark willen we ook een compliment geven voor het maken van de heerlijke broden en koeken.

En iedereen die al dat lekkers heeft gekocht en heeeeeerlijk heeft opgegeten. U kunt nog altijd lege statiegeldflessen inleveren in @HVN.

Thuisgevers PG Emmen zoeken woonruimte

Uw kerk, de Protestantse Gemeente Emmen, is op zoek naar tijdelijke of permanente woonruimte. We willen mensen, statushouders, die nu nog wachten in het AZC, woonruimte bieden zodat ze hun leven weer kunnen oppakken.

Hebt u zelf ruimte beschikbaar of weet u van beschikbare woonruimte in uw omgeving neem dan contact met ons op:

06-52664863 of thuisgevers.pgemmen@gmail.com.

Nog een oproep van Thuisgevers:

Voor een hier pas aangekomen Syrisch vluchtelingsgezin ben ik op zoek naar tuingereedschap. Zoals een handgrasmaaier, schoffel en hark. Er is alleen een vlakke schep. Mocht u wat kunnen missen bel me dan op 06-20406506 of een berichtje naar tmendelts@gmail.com. Kan ik op u rekenen?

Tiddo Mendelts

Maaltijd van Ontmoeting in Ichthus

Twee keer per jaar wordt er in Ichthus een Maaltijd van Ontmoeting georganiseerd samen met en voor nieuwe Nederlanders.

De organisatie wordt gedaan door een groep van zo'n 16 personen uit alle wijkgemeentes van de PG Emmen samen met mensen uit andere landen.

De laatste maaltijden werden door ongeveer 60 personen bezocht.

Er is een Maaltijd van Ontmoeting in het voorjaar en één in het najaar.

De maaltijden vinden plaats in de Zeihuuvzaal in Ichthus. Dit is een heel geschikte plek daarvoor. Het zijn mooie, veelkleurige ontmoetingen, waarin gepraat wordt, spelletjes gedaan worden en er gegeten wordt.

Het eten wordt zowel door Nederlanders als nieuwe Nederlanders bereid en heeft daardoor diverse smaken, soms exotisch maar smakelijk.

In Op Weg onder het kopje College van Diakenen komt er steeds een verslag van de maaltijden te staan.

De eerstkomende Maaltijd van Ontmoeting is op woensdag 24 april a.s. vanaf 15.30 uur.

Ds. Janneke de Valk-Boerma

Lieve Dansers!

Ik nodig jullie graag uit voor een dansdag in de Grote Kerk in Emmen op dinsdag 23 april van 10 tot 16 uur. Het thema luidt:

“ VREDE en VERZOENING”

Kom en dans voor “ Vrede en Verzoening” is eigenlijk een hartenkreet van mij. Samen met elkaar in de kring staan en dansen voor vrede en verzoening, dat is mijn wens en mijn hoop: samen met velen bouwen aan een wereld van vrede, respect en rechtvaardigheid. Dagelijks worden we overspoeld met berichten van oorlog en geweld, ver weg of dichtbij.

Hoe is zoiets “in godsnaam“ mogelijk? Komt daar nooit een einde aan?

Wie kan het stoppen?

Laten we in onszelf een zaadje van vrede planten en het verzorgen zodat het kan groeien tot een mooie en stevige vredesboom.

En.....vooral dansen. Ga iedere stap in vrede..... Elke ontmoeting is een kans..... Door middel van een serie dansen die door mij zijn uitgezocht en door veel verschillende mensen zijn gechoreografeerd!

Kom doe met mij mee in een prachtige setting voor deze prachtige danséénheid in deze prachtige kerk.

Informatie:

Leiding: Joke Vuurboom, docente voor sacrale dans

Adres: Schoolstraat 5, 7811 XX - Emmen

Datum: Dinsdag 23 april 2024 van 10 tot 16 uur

09.30 uur Kerk open

10.00 uur Inloop. Koffie/ thee en lekkers staan klaar.

10.30 uur Aanvang eerste danséénheid

12.00 uur Korte pauze

12.15 uur Tweede danséénheid

13.30 uur Lunchpauze (graag zelf je lunch meebrengen)

14.00 uur Derde danséénheid

15.30 uur Afsluiting met koffie/thee

16.00 uur Einde

Donatie € 30,- Deponeer het geld en jouw suggestie voor het goede doel per envelop in de “goede doelen” pot.

Na aftrek van de onkosten, gaat het restbedrag naar een goed doel.

Aanmelding - vanaf nu - aan: jokeduit@hetnet.nl of 06.572 570 04.

Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie te mogen begroeten,

Joke Vuurboom

Volg de PG Emmen op Facebook

Dagelijks tenminste 5 à 6 berichten over de kerk hier in Emmen en soms ook daarbuiten. Zo volgen we de landelijke PKN, Kerk-in-Actie, de Groene Kerken en nog veel meer. Een goede en ook goedkope manier om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op en rond het kerkelijke erf. Als u al op Facebook zit (of u abonneert zich gratis) dan kunt u uw kerk vinden door te zoeken op ‘PG Emmen’ of ‘Protestantse Gemeente Emmen’.

ALPHA in Emmen – Meld je aan en doe mee – Eerste avond op 18 april

Alpha. Een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het christelijk geloof ontdekt. Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding over het christelijk geloof. Van 'Wie is Jezus?' tot 'Bidden: waarom en hoe?'. Je ontdekt op een laagdrempelige en gezellige manier de basis van het geloof.

Na de inleiding ga je uit elkaar in kleine groepjes om door te praten over het onderwerp. En echt geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine groep is de plek waar je álles mag delen, dat is Alpha! Een plek waar alle verhalen samenkomen, waar je alles mag zeggen, ongetwijfeld nieuwe vriendschappen maakt én (volgens 92% van de deelnemers) sowieso een goede tijd hebt. De eerste avond is op donderdag 18 april. Daarbij gaat het om 14 thema's. Eén thema per avond en soms worden thema's samengevoegd zoals met Hemelvaart en Pinksteren.

De afsluiting is op zondag 23 juni in combinatie met een kerkdienst in één van de deelnemende kerken (Leger des Heils, de Bron, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de PG Emmen).

Aanmelden kan bij Sjaak van Hese; zijn mailadres is sjaak.vanhese@home.nl



Een gezegende zondag gewenst!

De PG Emmen Zuid wil een moderne, gastvrije, open en missionaire kerkelijke gemeente zijn waar men geloof, hoop en liefde wil delen.

Website: www.emmen-zuid.nl

Facebook: PG Emmen Zuid

Twitter: @PGEmmenZuid

Kopij voor de Zondagsbrief s.v.p. vóór woensdag 18.00 uur mailen naar zondagsbrief@emmen-zuid.nl

PG Emmermeer Ichthus:

**Kopij voor De Schakel graag voor donderdag 17.00 uur
aanleveren bij Iena Pals, 0591-618687
of schakel.ichthus@gmail.com**