

De Heer is aan boord.

De Heer wilde eens naar de overkant gaan  
toen Hij bij het meer van Galilea was  
met de discipelen die daar bij Hem staan  
aan de oever van die diepe waterplas,  
zo zijn ze toen met hun allen sloop gegaan

Toen zij voeren, is Hij in slaap gevallen  
maar toen kwam er onverhoeds een stormvloed aan  
en die konden ze niet aan met hun allen,  
ze waken de Heer en zeiden: wij vergaan,  
storm en water hebben ons overvallen

Hij zag de storm en het wilde water aan  
en beval de wind er mee op te houden  
en de zeeën om rustig verder te gaan  
dat zij aan de overkant komen zouden  
om daar veilig aan de wal komen te staan

U gelooft in de Vader, zo sprak de Heer  
en in Mij, Die de Vader heeft gezonden  
heb geen vrees, Ik ben met u, ook op dit meer  
Ik ben met allen die Ik heb gevonden  
en met wie Ik straks in heerlijkheid regeer

De discipelen waren met Hem aan boord  
zij zagen daar Zijn macht en Zijn heerlijkheid  
en spraken: hoe groot en machtig is Zijn Woord  
Hij is onze Heer, Koning in eeuwigheid  
zo ligt het voor ieder die naar Zijn stem hoort

bij : Mattheus 8 : 23 - 27;  
Marcus 4 : 35 - 41;  
Lucas 8 : 22 - 25

Thomas Jacobsen