

Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de eenheid

21 januari 2024
Ichthus

Goede Herder parochie en Protestantse Gemeente Emmermeer



Voorgangers: pastoor Stiekema en ds. Janneke de Valk-Boerma

Met medewerking van:
Pauluskoor onder leiding van Theo Smeenk
Ada Bröring (pianist)

Vorbereid door en met medewerking van de werkgroep oecumene

Het is het begin van de Week van gebed voor de eenheid. Het thema is: „Heb God lief en je naaste als jezelf”. Dit thema komt uit Lukas 10 vers 25-3. Het materiaal voor deze viering is aangedragen door de verschillende christelijke kerken in Burkina Faso.

We bezinnen ons op de vraag:
Hoe zou je God kunnen liefhebben en je naaste als jezelf?

Vooraf pianospel

Intocht

Binnenbrengen van twee kaarsen door leden van de Protestantse gemeente Emmermeer Ichthus en de Goede Herder parochie.

Zingen openingslied (staande): OLB 416 / GvL 575: 1,2 en 3

1 Aan wat op aarde leeft geeft Gij hetzelfde brood, en wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt. Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan, bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam.	2 Wie in uw Vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord. Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort. Leid al wie leven wil, uw woning tegemoet omwille van uw dood, omwille van uw bloed.
---	--

3 O Geest, die levend maakt
en voegt het al aaneen,
wij zijn verstrooid geraakt,
maar Gij houdt ons bijeen.
Weersta toch aan de macht
die onze harten scheidt,
o alvermogend woord,
o licht van eeuwigheid.

Woord van welkom / inleiding

Openingsgebed / Stilte / Glorie

Zingen: NLB 652: 1, 3 en 4

1 Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader.
engelen, goden, mens en dier
sterren en stenen, jubilate!

3 Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4 Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest
wees God indachtig, jubilate!

Schuldbelijdenis

Zingen: NLB 217 / GvL 584: 1, 2, 3, 4 en 5

1 De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.

3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Koor zingt: Heilig, heilig (F. Schubert)

Lezen: : Genesis 18: 1-8

Antwoordpsalm

Lezen Psalm 138 en afgewisseld met het koor dat zingt: *Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord*

Koor en gemeente zingen: *God is die goed is* (refrein allen)

*Refrein: God is die goed is, woorden van liefde doet,
vrede voor mensen is, tijd geeft van leven.*

1 Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt,
draagt Hij zijn mensen als vrienden ophanden.
Licht in hun ogen gunt Hij de levenden,
wonen in stilte doet hij de doden. *Refrein*

2 Zolang er woorden tussen de mensen zijn
is Hij er te horen en sprekend nabij.
Nooit en te nimmer gaat Hij geborgen,
dichtbij en ver is Hij van ons vandaan. *Refrein*

Lezen: Lucas 10: 25-37

Koor zingt acclamatie: *U komt de lof toe*

Zingen: Ubi caritas (NLB 568a)

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Overdenking

Koor en gemeente zingen: *Heer u heb ik lief* (refrein allen)

1 Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. *Refrain: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.*

2 Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming. *Refrain*

3 Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad. *Refrain*

4 De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser. *Refrain*

Vorbeden afwisselend met het koor (acclamatie): *Vervul ons met uw liefde en Onze Vader*

Mededelingen

Inzameling van de gaven (Rode Kruis - voedselkaarten)

Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekening-nummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 21 januari Ichthus.

Slotgebed

Zending en Zegen

Zingen (slotlied): NLB 834 / GvL 538: 1, 2 en 3

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de Zeihuv-zaal beneden.