

Kerst

25 december 2023

Ichthus



Met medewerking van:
Ichthuskoor onder leiding van Frits Vugteveen
Wim van den Brink (organist)
Louis Luitjens (trompet)

Orde van dienst

Project „Een Kind is ons geboren”

Als de kerkenraad binnen is luisteren naar het Ichthuskoor (Joy to the world).

Vreugde alom, de Heer is gekomen. Laat de aarde, laat ons hart Hem ontvangen. En hemel en aarde zingen.

Luiden van de klok

**Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 481
(1 en 2: koor / 3 : allen)**

1 Hoor, de engelen zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!



Ichthuskoor zingt: Nativity carol

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Licht en vrede voor u, van God de Vader en van Jezus,
het kind van licht.

**G: Laat ons verheugen over dit Kind dat de wereld een nieuwe
weg laat zien**

V: **Open ons voor Hem die eeuwigdurend in ons geboren wordt,
leeft en groeit en waarmaakt dat onze verwachting verbonden
is met uw Naam**

G : Amen

Wensen we degenen naast ons de vrede van Christus toe

(gemeente gaat zitten)

Inleidend woord

Aansteken van de Kerstkaarsen

O kerstlicht,
zo groot, schijn helder en zacht,
vertel van de Heer,
die Vrede ons bracht.

Kyriegebed

Zingen: NLB 460: 1,5 en 6

*Refrein: De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij*

1 Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heide en ver
de mensenzoon, de morgen ster. Refrein

5 Een twijgje, weerloos en ontdaan,
- zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel. Refrein

6 Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad
dat uw Verlosser binnengaat. Refrein

Gebed om het licht van Gods Geest

Lezen: Jesaja 52: 7-10

Zingen: O come all ye faithfull (1 en 2: koor / 3: allen)

1 O come, all ye faithful,
Joyful and triumphant!
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold him

Born the King of Angels: *Refrein:* *O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.*

2 God of God, Light of Light,
Lo! He abhors not the Virgin's womb;
Very God, begotten, not created: *Refrein*

3 Allen: Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
Glory to God in, In the highest: *Refrein*

Gedicht

Zingen: NLB lied 496 (1 en 2: koor / 3: allen)

1 Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een menszoon gelijk, die onze naam draagt en ons lot –
die nacht begon zijn Rijk

2 De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos
woestijn werd tot een wei.

3 Gij morgenster en menszoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, -
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.



Lezen: Lucas 2: 1- 20

Meditatie

Zingen: NLB lied 478: 1, 2 en 4

1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.



4 O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Bericht van overlijden

Zingen:

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed en voorbeden, afsluitend met het Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven (1e: Kinderen in de knel/ 2: wijkkas)

Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekening-nummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 25 december Ichthus.

Zingen: NLB lied 518 (1 : koor / 2 en 3: allen)

1 Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, / vriend'lijk,
schoon en heerlijk, / zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.



2 Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria's zoon,
een hoog geboren Koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt / altijd
hosianna, / hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.

3 Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U / blijft nu
heel mijn leven / weggegeven,
om t'ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.



Zingen (slotlied): Ere zij God

Zingen met het Ichthuskoor (slotlied): Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

Zegen **Gemeente zingt: Amen, amen.**

Luisteren Ichthuskoor: We wish you a merry Christmas!

Wij wensen u mooie Kerstdagen toe!