

Liturgie 17 december, aanvang 09.00 uur 3^e advent; kleur is paars

Voorganger: pastor Dineke van Oort, organist de heer H. Vink

Als de kerkenraad binnen is zingen we in het kader van het liedproject:

Wij lezen een korte toelichting op de beamer en zingen:

NLB 834 : 1, 2 en 3

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Luiden van de klok

Aansteken adventskaarsen

Als de voorganger opstaat zingen wij: NLB 444 : 1 en 2

1 Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken

van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Inleiding op de dienst

Onze hulp en drempelgebed

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer

A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V.: U die het Licht van de wereld bent
wees niet alleen een licht voor wie geloven

A.: maar laat uw glorie stralen
over heel de wereld

V.: breek door in ons bestaan

A.: en laat uw liefde onze kracht zijn.

Amen

Groet

V.: De Heer zij met u

A.: ook met u zij de Heer (Gem. gaat zitten)

Kyriëgebed

NLB 460 (lied van de maand) : 1, 3 en 4

Refrein:

**De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij**

1 Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heide en ver
de mensenzoon, de morgen ster.

Refrein...

3 Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u 't leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.

Refrein...

4 Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.

Refrein...

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste lezing: Jesaja 60: 1 – 6

Zingen NLB 518 : 3

3 Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
om t'ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

Tweede lezing: Lucas 1: 26 – 38

We luisteren naar: Mary did you know

Overdenking

Zingen lied 606 : 1, 2 en 3 uit: Zangen van Zoeken en Zien
Melodie: Psalm 130

De eeuwen doorgegeven, Maria, is jouw naam.
Want God is in jouw leven een nieuwe weg gegaan.
Wat goeds kon er nog komen alleen maar van een vrouw?
Maar God is in jouw dromen een nieuwe weg gegaan.

De plannen van de mensen heeft God teniet gedaan,
hun hoogmoed en hun wensen is God voorbijgegaan.
De machtigen der aarde, zij worden niet geteld,
want boven vuur en zwaarden heeft God een vrouw gesteld,

die niet wordt onderworpen aan macht van man en staat,
maar rechtop, vastberaden het leven komen laat

ach mochten wij geloven dat geestkracht, groot en klein
de mensen uittilt boven de tobbers die wij zijn.

Dankgebed en voorbede

Elke bede en het stil gebed eindigen met de gezongen woorden van **NLB 368c**
Doe lichten over ons uw aangezicht.

Stil gebed Onze Vader

Mededelingen

Aandacht voor de collecten: de collecten zijn voor diaconie en PKN, Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven.

Meer lezen: kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 17 december "Ichthus" of via de Scipio app.

Slotzang NLB 518 : 1 en 6

1 Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.

Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.

Lieflijk,
vriendelijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.

6 Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.

Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.

Laat ons
samen
spelen zingen,
dansen springen
voor den Here,
die de Koning is der ere.

Wegzending en zegen: Gem zingt: Amen, Amen