

Zal er ooit nog vrede zijn

Bezettingen en koloniën
Gewelddadige taferelen
Miljoenen onschuldige zielen
Hebben hieronder al te veel geleden

Ondanks de vele gebeden
worden er velen tot zonden verleid
Armageddon wacht op zijn tijd
Met de duivel aan de macht
is vechten voor vrijheid
wereldwijd
de orde van de dag

Zal er ooit een einde aan komen..
Zal er ooit nog vrede zijn..
Zouden we ooit nog kunnen zeggen
Wij zijn de mensheid
En wij zijn vrij

Oorlog, mensenleed
Voltooid verleden tijd
Niet vervreemd door religie
Maar samen $\text{\AA}\text{\AA}\text{\AA}$ n, allemaal gelijk
Verskil in cultuur,
ethniciteit en in visie
Maar geen enkele reden tot haat en tot strijd

Zouden we dat alles
ooit kunnen realiseren?
"Babylon zal vallen"
Waar en wanneer?
Dat weet alleen de Here
De tijd zal het ons leren..