

Liturgie 11 juni 10.30 uur.

Voorganger: mevrouw A. Westerduin

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar: Morning is broken van Cat Stevens.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:

NLB. 273: 1, 2, 3

1 Loof God, die zegent al wat leeft,
der hemelen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

Begroeting en bemoediging

Voorganger: de Heer zij met u

gemeente: ook met u zij de Heer

Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gemeente; en niet los laat het werk van Zijn handen

Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Gemeente: Amen

NLB 273: 4 en 5

4 Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5 Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom. *(gem. gaat zitten)*

Welkom

Gebed

NLB: 686: 1, 2 en 3

1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt een wat is verdeeld.

2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-19

Overdenking

NLB 1016: 1 en 2

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.

refrein:

***Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.***

2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.

Refrein...

Dankgebed en voorbede

Medelingen

De collectes zijn vandaag voor: **de diaconie en voor de wijkkas.**

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36

t.n.v. Protestantse gemeente

Emmen o.v.v.: collecte 11 juni "Ichthus" of via de Scipio app.

Slotlied. Psalm 121: 1, 2 en 3

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen