

Orde van dienst van zondag 7 mei 2023

Oefenen voor de dienst: NLB 685:1 en 2

- | | |
|--|---|
| 1 Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw. | 2 Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht. |
|--|---|

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we in stilte ons persoonlijk voor op de dienst.

Jezus zegt: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: NLB 216: 1 en 2

- | | |
|--|---|
| 1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord. | 2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed. |
|--|---|

Groet en bemoediging

V: De Heer zij met U.

G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de naam van de Here God

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: : Die trouw blijft tot in eeuwigheid,

G: en niet loslaat het werk van Zijn handen.

V: Genade, barmhartigheid, vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G: Amen

(gemeente gaat zitten)

Zingen: Ps 98: 1 en 2

- | | |
|---|--|
| 1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. | 2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd. |
|---|--|

Welkom en inleiding

Zingen: Psalm 98:4

- 4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Gebed

Zingen: NLB 305: 1, 2 en 3

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Viert de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed bij de opening van het woord

Lezen: Johannes 13: 31-35

Zingen: 645: 1, 2 en 3

1 Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

2 Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen.

3 Als een ster zal Hij
boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding,
uit de wisseling
van de lotgevallen.

Lezen: Handelingen 11: 19-30

Zingen: NLB 653: 1 en 6

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,-
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Overdenking

Zingen: NLB 657: 1, 2 en 3

1 Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent

Bericht van overlijden

Zingen:

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: KIA Noodhulp Oekraïne / 2e: PGE)

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 30 april Ichthus.

Zingen: NLB 416: 1, 2 en 4

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Gemeente (zingt): Amen