

Pinksteren

28 mei 2023 ***De Opgang en Ichthus***

Voorbereid door gemeenteleden van beide wijkgemeenten



Met medewerking van:
Gea Dost, Janny Dijkstra, Janny Middelhans,
Anand Blank, Harrie Beukers en Iena Pals

Oefenen: NLB 784

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we in stilte naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen: „Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.” Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: „Ontvang de heilige Geest.”

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 672: 1,6,7

1 Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de Heilige Geest aan velen heldenmoed. Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.	6 Vul aan wat ons ontbreekt, want stukwerk is ons pogen. En wat ons afleidt van de vrede uit den hoge, laat dat, verheven licht, in vuur en wind vergaan. Houd Gij ons staande door het wonder van Gods naam.
---	--

7 Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons viere wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Groet en bemoediging

V: De Heer zij met U.

G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de naam van de Levende

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: : Die trouw houdt tot in eeuwigheid,

G: en niet loslaat het werk van Zijn handen. Amen (gemeente gaat zitten)

Inleiding

Op het Pinksterfeest wordt rood gebruikt als kleur van de Geest in de bloemschikking. Verschillende tinten rood en geel als verwijzing hoe Gods wegen met mensen gaat. Ieder in zijn eigen taal. De uitstraling van de heilige geest is verbeeld met neerdalende lijnen, rode en gele bloemen, rode draden wol en de rode stola/doek. Gods trouw bindt ons samen voor zijn toekomst.

Zingen: NLB 685: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Geest van God, zo vol van liefde, vul mijn hart en ziel met jou. Leid mijn leven naar het wonder, Geest van liefde, sterk en trouw.	2 Als een moeder mij omhelzend, een omarming dag en nacht, zo voed jij me met je lichaam, vormt me door je zorg en kracht.
--	---

3 Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

4 Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

5 Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

Kyriegebed

Zingen: NLB 697: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Kom Schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
Wij loven je om
het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt. *refrein:*

*Met wind in de haren
en zon in de rug ligt
het land voor ons open.
Met jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.*

2 Kom Schepper, Geest Jij,
die de nacht doorbreekt,
het schimmen-uur bedwingt.
Wij loven je om
de prilheid van de morgen,
de eerste stappen van een kind,
wij loven je om
troost die je schenkt.
Refrein

3 Kom Schepper, Geest Jij,
die mensen aanraakt
en winterkou verdrijft.
Wij loven je om
rivieren die stromen,
een zalm die opspringt,
wij loven je om
adem die je brengt.
Refrein

4 Kom Schepper, Geest Jij,
die ons roept te gaan
en in beweging zet.
Wij loven je om
de dieren op het veld,
een nachtegaal die zingt,
wij loven je om
vrijheid die verbindt.
Refrein

5 Kom Schepper, Geest Jij,
die wonden heelt,
kom in ons bestaan.
Wij loven je om
de wind die waait,
de trom die klinkt,
wij loven je om
vrede die verstillt.
Refrein

Gebed om het licht van Gods Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst onder het zingen van: Verhalen die schijnen

Lezen: Psalm 104: 24-35

Zingen: NLB 678: 1, 5, 8 en 9

1 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.

5 Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede en licht.

8 De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.

9 En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest
van Woord en Geest.

Lezen: Handelingen 2: 1-24

Meditatie

Zingen: NLB 695: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PKN zending)

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 28 mei Ichthus.

Zingen: NLB 675: 1 en 2

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!

Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Zingen: NLB 784 (2x)

Samen spelen, zingen, samen komen vieren,
samen zien en horen beelden en verhalen,
samen om te leren met elkaar te leven,
samen hier op aarde, samen hier op aarde,
mensen voor elkaar, mensen voor elkaar.

God gaf aan ons Zijn liefdewenk

God gaf aan ons Zijn liefdewenk
nader tot Mij voor een geschenk.

De gaven die Ik heb bereid
zij zijn bedoelt dat 't u verblijdt.

Vergeet Mijn wijze woorden niet
't is kostbaar wat Ik u aanbied.
Mijn Heilge vlam des Geestes troont
die voortaan in uw harten woont.

Hij zal u leiden waar u gaat
staat steeds met raad en daad paraat.
Voor wonderen heling, heeft Hij macht
en schenk u namens Mij de kracht.

Zo zult u Mij tot dienaar zijn
troostend verdriet en hartepijn.
Maar ook de mens die vrede brengt
in liefd' zijn naaste mee gedenkt.

(Justus van Tricht)

