

Liturgie Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023 - Kapel en Ichthus

Orgelspel

Zingen: NLB 655: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,

gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering

dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd

tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid

doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Binnenkomst kerkenraad

Afkondigingen

Zingen: NLB 215: 1, 2 en 3

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,

die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2 Rondom wie bidden dag aan dag

zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

3 Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Bemoediging en Groet

Vg: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg: O God, zie ons aan met ogen vol warmte

A: En doe ons weer leven met hart en ziel

Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien

A: En geef ons uw heil

Vg: Leer ons hemel en aarde te verbinden

A: En doe ons leven met zonder Jezus. Amen

Zingen: NLB 215: 4 en 5

4 Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5 Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

Inleiding op de dienst

We luisteren naar *Als ik god was – Froukje*

Met zijn allen in een cirkel rond de tafel

'k Zie door m'n oogleden de eeuwige gezichten

En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten

Maar al dat stuk is, heb ik zelf aangericht

'k Ben dankbaar voor m'n leven, ook wel voor m'n dood

En ik dank u voor wat lukt en mezelf voor het gekloot

En ik dank u voor het eten, dank u voor de wijn

Ook al is het niet te vreten en is het glas te klein

Dank u voor m'n toekomst, troebel en bevlekt

Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt

Ik dank u wel, ik dank u echt

*Als ik God was
Zou ik laten zien dat ik trots was
Het oké is als je niet bij de rest past
Ik zou het laten weten als ik echt was*

*Als ik God was
Zou ik laten zien dat ik trots was
Het oké is als je niet bij de rest past
Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was*

*Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen
Maar verlichting blijkt altijd van korte duur
Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen
Ik sta al jaren met m'n rug tegen de muur
Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam
Ben jij daar eenzaam, in de hemel?
Ik kan best een keertje meegaan, als je wil*

*Als ik God was
Zou ik laten zien dat ik trots was
Het oké is als je niet bij de rest past
Ik zou het laten weten als ik echt was
Als ik God was
Zou ik laten zien dat ik trots was
Het oké is als je niet bij de rest past
Ik zou het laten weten als ik echt was
Als ik God was
Zou ik laten zien dat ik trots was
Het oké is als je niet bij de rest past
Ik zou het laten weten als ik echt was
Als ik God was
Zou ik laten zien dat ik trots was
Het oké is als je niet bij de rest past
Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was
Als ik God was
Zou ik wrikken tot je los was
Op zijn minst wat dichterbij zijn⁴⁵
Met een poging tot al blij zijn*

*Als ik God was
Dan zat ik aan die tafel
En dan deden we dit samen
Waarom doen we dit niet samen?
Niet samen*

*Ik zou het laten weten als ik echt was
Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was*

Gebed

Zingen: Psalm 68: 3

3 O God, de wonderen die Gij deed,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit de hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet:
Gij geeft ons nieuwe krachten.

Lezen: Handelingen 1: 4-11 en Efeziërs 4: 7-13

Zingen: Psalm 68: 7

7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Preek

Zingen: De hemel is de mens zo ver nog niet (Bronswijk, Van Harte lied 72, mel. NLB 942): 1, 2 en 3

1 De hemel is de mens zo ver nog niet.
De schepping ligt niet tevergeefs te wachten.
Op aarde woont niet louter het verdriet.
De wereld is geen akker vol met klachten.
Want om ons heen spelt god het nieuwe lied
van liefde, méér dan wij hier ooit verwachten.

2 De liefde heeft hier onder ons gewoond.
Zijn handen deelden zegen en verzachtten
de zuchten, die in stilte uitgestroomd
als vragen, onvoltooid op antwoord wachten.
Hij is het water en het brood,
het licht van leven in de doodse nachten.

3 In Hem heeft God zichzelf nabij gemaakt,
de schepping tastbaar doel en zin gegeven,
de aarde in genade aangeraakt,
de wereld met een lofgedicht omgeven.
Ik adem op: bevrijd en nieuw ontwaakt
schenk ik, U, God, in Christus heel mijn leven.

Gebeden

Mededelingen

Zingen: Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden (mel. NLB 868): 1 en 2

1 Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de Geest,
die je van angst zal bevrijden.

2 Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder _'t gaan,
zul je de ander zien staan
en overstijg je je grenzen.

Zingen: NLB 416: 1

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen, afgesloten door het zingen van NLB 431C