

Liturgie zondag 30 april 2023 10.30 uur.

Voorganger ds. G. Kajim.

Dienst rond de icoon van de genezing van de blindgeborene

Binnenkomst kerkenraad - Meditatief orgelspel - Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:

Intochtlied: Licht, lied 19: 1 en 2 (op de melodie van De Heer is mijn Herder, NLB 23B)

1. Het licht zal me leiden,

tot over de brug.

Door heuvels en dalen,

'k hoef niet meer te dwalen.

Het voert mij naar verten

en ook weer terug.

2. Het licht zal me leiden

door woud en woestijn.

Het zal me genezen.

'k heb niets meer te vrezen.

Het voert me naar huis,

waar ik veilig zal zijn.

Bemoediging en groet

Vg: De Heer zij met u

Gemeente: Ook met u zij de Heer

Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE,

die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.

Gemeente: Die Ene, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.

Vg: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.

Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de Ene, die onze vader en moeder wil zijn,

Gemeente: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.

Zingen: Licht, lied 19: 3

3. Het licht zal me leiden

door wanhoop en kou,

door vlakten en steden,

door oorlog en vrede.

Dus voel ik me veilig.

Ik hoor zo bij Jou. *(gem. gaat zitten)*

Inleiding op de dienst

Gebed

NLB 852: 1, 2, 3 en 4

1 U komt mij, lieve God,

zo nederig nabij,

in dagen van gemis

en moeite vindt U mij.

2 U daalt het duister in,

U deelt mijn angst en pijn,

zo dodelijk bedroefd

als maar een mens kan zijn,

3 een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,-
o Heer die bij mij zijt,

4 ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Enkele woorden

NLB 700: 1 en 3

1 Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.

3 Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijs,
soms, soms éven – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Lezen: Genesis 1: 1-5 en Johannes 9: 1-7 en 17 en 1 Johannes 1: 5-6 en 1 Johannes 2: 9-11

We kijken en luisteren naar *Licht – Damascus en Kinga Bán*
(via: <https://www.youtube.com/watch?v=GiHZ9v1F-3E>)

Preek

We luisteren en zingen: Taizé

*Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven
open mijn hart voor uw liefde o Heer.*

Gebed

Mededelingen

De collectes zijn vandaag voor: **Diaconie** en voor de **PGEmmen**.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v.
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. "collecte 30 april "Ichthus" of via de Scipio app.

NLB 834: 1, 2 en 3

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen: gem. zingt: Amen, Amen

NLB 708: 1 en 6

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.