

Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

De dienst begint vandaag om 9.00 uur en is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via <https://www.ichthus-emmermeer.nl> op de thuispagina. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur na de dienst.

Begroetingscommissie:	Mevr. D. Post en dhr. J. Post
Voorganger:	Ds. H. Bouma
Pianist:	Dhr. H. Vliegenthart
Ouderling:	Mevr. E. Kemperink
Diaken:	Mevr. J. Fransen
Lectrice/lector:	Mevr. M. Altena
Koster:	Dhr. A. de Jonge
Weekkoster:	Dhr. F. Knigge en dhr. J. Post

Agenda

Ma: 14:00 uur	Achterom
Ma: 19:30 uur	Ichthuskoor
Wo: 14.30 uur	Paasmiddag ouderen
Vrij: 13.30 uur	Schakel vouwen: mevr. M. Altena
Vrij: 13.45 uur	Schakel bezorgen: dhr. D. Warringa
Zo: 10.30 uur	Koffie schenken Nelleke en Herman van der Kamp

Komende kerkdiensten

Op 2 april in Ichthus om 10.30 uur met ds. W. de Groot.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:
mevr. van Essen.

Opbrengst van de collecte van 12 en 19 maart 2013

12 maart: 1^e collecte is €38,40 (Kia: diaconaat gevangen) en de 2^e €36,55 (wikkas)

19 maart: 1^e collecte is €178,50 (Kia: kliederkerk) en de 2^e €115,55 (PGE), samen met Emmen-Zuid

Diensten Stille Week in de Opgang

De kerkdiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag vinden plaats in de Opgang. Niet voor iedereen is dit gemakkelijk bereikbaar. We zullen proberen dit op te lossen.

Wilt u graag deze diensten bijwonen in De Opgang en heeft u vervoer nodig geef dat dan aan mij door. Dat kan per email, whatsapp of gewoon bellen. 06 42101077. Als er mensen zijn die eventueel iemand mee willen nemen dan ook graag aan mij doorgeven. Dan kunnen we proberen een match te maken en samen de Stille Week vieren.

Hartelijke groeten, Gea Dost

Paasmiddag

Wij organiseren een Paasmiddag voor onze oudere gemeenteleden op woensdag 29 maart 2023 aanvang 14.30 uur in Ichthus. Het thema van deze middag is „Paaslach” wij sluiten af met een heerlijke broodmaaltijd.

U mag gerust iemand meenemen. Graag opgeven voor 27 maart bij Gre Venema tel.615291.

Hartelijke groet, de Diaconie

Koffieochtend op woensdagmorgen

In verband met de Paasmiddag op 29 maart 2023 vervalt de koffieochtend op deze woensdagmorgen. Op 5 april bent u weer van harte welkom op de woensdagmorgen 10 uur.

PioniersCafé

Na een zeer geslaagde avond met Frits de Lange en Eessa Frieman over de verschillende „scholen” voor het ouder worden, lijkt het

zinnig hier verder over te praten. Daarom zijn er nieuwe data voor het PioniersCafé, u vindt de data en locaties in de komende Op Weg. De eerste bijeenkomst is echter gepland vlak vóór de verschijningsdatum! Daarom hier de data alvast op een rij,

Dinsdag 28 maart Opgang

Maandag 3 april Grote Kerk

Dinsdag 4 april Ichthus

Het is steeds van 14.30 uur tot 16.00 uur. Graag aanmelden bij dinekevanoort@pgemmen.nl of 06-43980309.

Vorbereiden Open luchtdienst

Op zondag 3 september 2023 vindt weer de jaarlijkse Openluchtdienst plaats in het Rensenpark. De voorbereidingen gaan weer beginnen. Heleen Hornstra en Dineke van Oort zoeken gemeenteleden, jong en oud, om mee te denken over het thema en invulling van de viering. Aanmelden kan bij: Marcel Ederveen, m.ederveen1@kpnplanet.nl of app/bel naar 06-27208500.

Geestelijke begeleiding in de vorm van lectio divina

In Op Weg heb je eerder kunnen lezen over lectio divina, lezen met je hart. Lectio divina is een vorm van geestelijke begeleiding waarbij we een (Bijbel)tekst lezen om er langzaam, stap voor stap, in verschillende fasen, meer open voor te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. Daarbij gaat het vooral om de beleving.

Deze vierde reeks van twee vindt rond Pasen plaats. Graag nodig ik je daarvoor uit! Je kunt aanschuiven, ook als je niet eerder meegedaan hebt. Ik zorg voor een tekst. Als je belangstellend bent of meer wilt weten hoor ik het graag!

Op: dinsdag 28 maart 2023 10.30 - 12.00 uur

woensdag 12 april 15.15 – 16.00 uur

Voor: mensen van Ichthus, de Opgang en andere belangstellenden

In: Ichthus, Walstraat 21

Janneke de Valk (jannekedevalkboerma@gmail.com / tel. 645673)

Concert in PG De Opgang op 31 maart: koop snel uw kaarten!

In het kader van the Passion 40 daagse komt op vrijdag 31 maart a.s. het (black) gospel koor Grace & Glorie naar Emmen. Het repertoire bestaat uit een mix van (black)gospel en praise. Het enthousiasme spat ervan af! Om 19.30 uur openen we de deuren voor het concert van Grace & Glorie. Iedereen is

van harte uitgenodigd!

Kaarten voor het concert kosten € 7,50 voor volwassenen en voor kinderen t/m 12 jaar € 3,50.

Bestellen kan via <https://thepassion40daagse.nl/concerten/grace-andglory/> en www.pgemmen.nl
Ook in het kader van The Passion40daagse is er een paaswake op de vrijdagmiddag 31 maart. Er staat een replica van het witte Passion Kruis op het kerkplein. Rondom het kruis staan we stil bij dat wat ons bezig houdt in het leven. Je kunt de kerk binnenlopen voor een kop koffie, thee of een goed gesprek, tussen 13.00 uur – 19.00 uur. Ook daarvoor is iedereen van harte welkom!

Bingo voor Kilyén (Roemenië)

Beste zussen en broers van de Ichthusgemeente. De Emmen Kilyén werkgroep van de c.g.k. hoopt op 31 maart weer een spetterende bingo te organiseren het vindt plaats in het kerkgebouw Ichthus en begint om 19.30 uur. U huurt de bingobordjes voor slechts € 5,- per stuk en kunt daar de hele avond op meespelen. Uiteraard wordt u verrast met een hapje en een drankje. I.v.m. de catering willen we wel graag dat u zich van te voren even opgeeft bij Hans Baron tel. 0591 616221. De opbrengst van de avond is bestemd voor onze partnergemeente in Kilyén Roemenië. We zien er na uit u te mogen begroeten.

Oproep Oostermarke

Op vrijdag in de oneven weken is er binnen Treant, locatie „Ooster-marke” een kerkdienst van 19.00 uur – 20.00 uur. Hierbij hebben wij tweevrijwilligers die al op leeftijd zijn en willen stoppen. Helaas hebben wij nog geen vervangers kunnen vinden.

Kunt u ons misschien helpen? Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan mag u mij bellen: Mobiel: 06 - 15453070

Met vriendelijke groeten, Diana van Klaveren (Activiteitenbegeleider/ Vrijwilligerscoördinator)



Judas

Ik vraag me af, wat Judas heeft bezielt
toen hij de Heer, zijn Meester, ging verraden.
Hoe kwam de volgeling tot deze daden;
bezweek hij toch teneinde voor het kwade,
waardoor hij in de diepste diepte viel?

Hij zat met Jezus aan het avondmaal.
Ontving het brood, de wijn, om te gedenken
dat Hij, de Heer, zijn leven zal gaan schenken.
Op dát moment had hij nog kunnen zwenken,
maar wordt weer door de satan ingehaald.

"Jij bent het, Judas, die mij straks verraadt.
't Zou beter zijn als je nooit was geboren".
Zal Judas nog naar deze boodschap horen,
zodat hij 't kwaad nog in de kiem kan smoren?
Maar toch kiest Judas voor zijn laffe daad.

Voor dertig zilverlingen judasloon,
betaald om van de Heiland af te komen.....
't Was alles in Gods heilsplan opgenomen,
opdat het levend water kon gaan stromen.
En Judas..... zag zijn duivelsdroom bekrond.

(Jelly Verwaal)

Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp)
Kopij **donderdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)
Kopij voor 10 maart