

Orde van dienst voor zondag 5 maart 2023

Als de kerkenraad binnen is, zingen we het lied van de maand maart, NLB 542, en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Zingen: NLB 542: 1, 2 en 3

1 God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
„Verlaat wat gij bezit en ga
naar ‘t land dat Ik u wijs.”

2 Het volk van God was veertig jaar,
- een mensenleven lang -
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:

NLB 287: 1, 2 en 5

1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, -
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Stilte

Groet en bemoediging

V: De Heer zij met U.

G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heer, onze levensbron,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die als mens onder ons kwam wonen om ons zijn barmhartigheid en zijn liefde te laten zien,

G: die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen

V: U die in Jezus Christus ons hart wil aanspreken

G: open ons voor het geheim van uw liefde en uw toekomst

V: Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld. Van God, de Vader, die achter ons staat.

Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige Geest, die elke dag in ons wil werken.

G.: Amen

Gemeente gaat zitten

Welkom en inleiding

Zingen: Psalm 103: 1 en 3

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.	3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergelde, maar onze schuld heeft uitgewist.
--	--

Project in de veertigdagentijd: Ik geloof in de Opstanding

Zeven gemeenteleden hebben veelal met een toelichting een lied opgegeven voor de veertigdagentijd en er is zelfs al een lied voor Pasen. Het lied voor deze zondag over zon en licht is een bijdrage van Gea Berends. Het is met name couplet 3 van het Nieuwe Liedboek 834, vroeger Gezang 437. Ze schrijft: Licht is van levensbelang daglicht van de zon is letterlijk nodig om te leven, maar licht is ook een symbool voor wat mensen verlicht: Inzicht, voorspoed, veiligheid, Gods nabijheid. In het donker van de nacht kun je verlangen naar het licht van de dag. Waar licht is, is het goed.

Zingen: NLB 834: 1, 2 en 3

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.	2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht.	

Drempelgebed

Zingen: OLB Gezang 381: 1, 2 en 5

1 Het nieuwe daglicht staat ons borg
voor Gods genad' en Vaderzorg,
die ook in nacht en duisternis
ons zonneklaar gebleken is.

2 Zodra ons oog het licht ontmoet
en ons gebed de Heer begroet,
weten we zijn barmhartigheid
over ons leven nieuw gespreid.

5 O Heer, die ons uw liefde geeft
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft,
sta Gij ons bij en help ons dan
meer dan ons lied U vragen kan.

Kyriëgebed

Zingen: ELB 72: 1 en 5 (melodie OLB: gez 170)

1 Meester, tot wie zouden wij gaan?
Bij U zijn woorden van leven!
U zocht ons op, U sprak ons aan -
wat zou de wereld ons geven,
waar door de macht der duisternis
het leven zelf ontluisterd is?
Bij U zijn woorden van leven!

5 Heer, stort uw liefde in ons uit,
maak ons fonteinen van leven!
Dan dragen wij uw woorden uit,
die in ons hart staan geschreven.
Leer ons te volgen waar U gaat
en leer ons spreken metterdaad,
Meester, uw woorden van leven!

Gebed om de opening van het woord

Lezen: 1 Koningen 19: 9-18

Zingen: NLB 283: 1, 2, 3 en 4

1 In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Lezen: Marcus 8:31-32a en Marcus 9:2-10

Zingen: Tussentijds 171: 1, 2 , 5 en 6 (melodie NLB 650)

1 Het pure witte licht

van Gods aanwezigheid
is als een bliksemschicht,
een keerpunt in de tijd.

2 In stilte, ongezien

en stralend, onverwacht,
herrijst de Levende
uit dood en donk're nacht.

5 De werkelijkheid van God

breekt in ons leven in
als ruimte, perspectief,
geeft alles nieuwe zin.

6 Waar leven triomfeert,

het dode overwint,
daar bloeit de wereld op
en heel de schepping zingt.

Overdenking

Zingen: Aan jouw dit lied 20: 1, 2 en 3 (melodie: NLB 868)

1 Dit is de dag van het licht en van lente, nieuw leven,
van nieuwe adem, van geest die ons toekomst zal geven.
Dit is het uur dat ons doet zingen van vuur
aan dood en duister ontheven.

2 Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken
de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.
Zij gaan ons voor, gerechtigheid is haar spoor,
tot vrede zal zijn ontloken.

3 Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede,
om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden,
om op te staan en nieuwe wegen te gaan
is deze dag ons gegeven.

Dankgebed – Voorbeden – Stilte – Onze Vader

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: KIA Zending Palestina / 2e: PGE)

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 5 maart Ichthus.

Zingen: 793: 1, 2 en 3

1 Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2 Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind-
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3 Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen
liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Er is koffie/thee en fris in de Zeihuuvzaal (beneden). Iedereen is van harte welkom.