

Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

De dienst begint vandaag om 9.00 uur en is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via <https://www.ichthus-emmermeer.nl> op de thuispagina. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur na de dienst.

Begroetingscommissie:	Mevr. A. Misker en mevr. J. Strockmeijer
Voorganger:	Ds. A. Hekman
Organist(e):	Mevr. N. van der Leest
Ouderling:	Mevr. E. Kemperink
Diaken:	Mevr. G. Dost
Lectrice/lector:	Mevr. J. Fransen
Koster:	Dhr. J. Post
Weekkosters:	Dhr. R. Wanders en dhr. M. Boerhof

Agenda

Ma: 14:00 uur	Achterom
Ma: 19:30 uur	Ichthuskoor
Wo: 10.00 uur	Koffieochtend in de Zeihuuvzaal
Vrij: 13.30 uur	Schakel vouwen: mevr. J. Boeijenga
Vrij: 13.45 uur	Schakel bezorgen: dhr. B. Beuker

Komende kerkdienst op 5 maart in Ichthus om 10.30 uur met mevr. J. Keim-de Wit.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:

Mevr. G.A. Hassink-Budding.

Bedankt

We willen de Ichthusgemeente hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die we ontvingen.

Met vriendelijke groeten, Annie en Bertus Beuker

Bedankt

Hartelijk dank voor de mooie bloemen, de vele kaarten en felicitaties, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 65 jarig huwelijksjubileum, een hartelijke groet van Gre en Wim Goeree.

Opbrengst van de collecte van 12 en 19 februari 2013

12 februari: eerste collecte is €31,05 (diaconie) en de tweede €27,55 (wikkas)

19 februari: eerste collecte is €344,35 (Syrië) en de tweede €59,10 (PGE)

De Helpende hand

In de vorige Schakels heeft u kunnen lezen dat Nolly afscheid heeft genomen van de Helpende hand en zij de kerkenraad en het team van de Helpende hand bedankt voor het afscheid. We vonden het zeker gepast om in een bijzondere bijeenkomst en een afscheidslunch samen terug te kijken op haar vele werk voor de Helpende Hand. Vanaf de start, ruim 20 jaar geleden was Nolly vanuit de diaconie van Ichthus de trekker van de Helpende hand. Door de jaren heen heeft zij met een team van vrijwilligers vele gezinnen die in de knel zaten geholpen met een extra voedselpakket. Zowel vanuit de kerkenraad (Gea) en vanuit het team van de Helpende hand werden dankwoorden gesproken. We zijn Nolly zeer erkentelijk voor haar trouwe en grote inzet.

Momenteel ontvangen 20 gezinnen een ruim voedselpakket van de Helpende hand. Fijn dat u ons helpt door uw gaven in de mand in de hal van Ichthus te leggen en/of uw financiële steun. Zo troffen we onlangs ook weer een volle mand aan en een envelop met 5 euro.

Hartelijk dank en een goede zondag gewenst.

Het team van de Helpende hand

Ik geloof in de opstanding: liederen voor de 40-dagentijd

Zeven gemeenteleden hebben veelal met een toelichting een lied opgegeven voor de veertigdagentijd en er is zelfs een lied voor Pasen! We zullen proberen deze liederen en de toelichting een plaats te geven in of op de rand van de komende diensten. Dat is gedeeltelijk al gelukt. Hartelijk dank voor uw inbreng!

Ds Gerben Kajim, Bé Hoeksema, Frans Gerrit van Zwieten

Uitnodiging voor de ontmoetingsmaaltijd

Wat is het mooi om elkaar als leden van Ichthus te ontmoeten rond maaltijd en gesprek. De werkgroep Ontmoeting & Inspiratie en het Pastoraat organiseren daarom dit jaar twee momenten met zo'n ontmoeting.

En wel op donderdag 9 maart van 18.00-20.30 uur en op dinsdag 14 maart van 12.30 -15.00 uur.

Samen heerlijk eten en spreken over: Aan tafel, ontvangen en delen.

U kunt zich aanmelden tot 6 maart voor de bijeenkomst op 9 maart en tot 11 maart voor de tweede bijeenkomst. Aanmelden via de mail bij Annie Wubs, anniewubs@hotmail.nl of via de kerktelefoon 06-41872814.

Met een hartelijke groet, Ontmoeting & Inspiratie en het Pastoraat.

Hulp gevraagd

Voor een paar woensdagen in maart en april zoeken wij nog hulp op de wekelijkse koffieochtend op de woensdagmorgen. De opgave lijst met data ligt op het ronde tafeltje in de hal. Opgave per telefoon (647677) of e-mail is ook mogelijk: geawarringa@planet.nl

Gea Warringa

Veertig dagen

Veertig dagen viel de regen,
deed de aarde overstromen,
deed bergen verdwijnen,
maar God behoedde Noach en de zijnen.

Veertig dagen en veertig nachten
was Mozes toen dicht bij God,
hij at geen brood, dronk geen water,
hij schreef Gods Woorden op voor later.

Veertig lange jaren in de woestijn
zwierf het volk van Israël,
om te leren en te verstaan
wat God voor hen had gedaan.

Veertig jaren koningschap
van David, kind van God,
dicht bij, dan weer ver weg van Hem,
een telg uit het kleine Bethlehem.

Veertig dagen en veertig nachten,
eenzaam in de lege woestijn,
doorstond Hij al het mogelijke kwaad
Jezus Christus, die nimmer God verlaat.

Nu voor ons de veertigdagentijd,
slechts even stil staan bij al dat leed,
is dat het enige wat ons lukt,
als we zien wat Jezus voor ons deed?

(Pieter van Heiningen)

Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 61 86 87 (Iena Pals)
Kopij **donderdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)
Kopij voor 10 maart