

Liturgie zondag 19 februari 2023, 10.30 uur

Voorganger: ds. G. Kajim, organist: dhr. H. Vink

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal en wordt Rika Lanting bevestigd als diaken en Gerjan Kleefman als ouderling-kerkrentmeester.

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we als voorbereiding op de dienst naar orgelmuziek.
Luiden van de klok - Stilte

Als de voorganger opstaat zingen we: NLB 695: 1 en 3

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Bemoediging en Groet

Vg: De Heer zij met u

Gem: Ook met u zij de Heer

Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE,
die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop
vrij kunnen leven.

Gem: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.

Vg: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.

Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en
moeder wil zijn,

Gem: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.

Zingen: NLB 695: 4 en 5

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: ELB 376 (Abba Vader): 1 en 2

1 Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe_en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Bevestiging ambtsdragers, inclusief vraag aan de gemeente:

Gemeente van Ichthus, nu Rika en Gerjan in hun ambt bevestigd zijn, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw meelevens, hen te dragen in uw gebeden en als er een beroep op u gedaan wordt, met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord?

Allen: Ja, van harte!

Zingen: Psalm 121: 1

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Schriftlezing: Psalm 121: 1-8 en Lucas 5: 1-11

Zingen: Rakelings Nabij lied 76: 1 en 2

1 Sta op als mens van zegen,
verspreider van het licht,
aan wie is af te lezen
de glans van Gods gezicht.
Aan wie is uit te horen
de waarheid van zijn stem.
Sta op als mens van zegen,
geroepene door Hem.

2 Sta op als mens van liefde,
die omziet naar het hart.
Als schuilplaats tijdens stormen,
bij dat wat ons benart.
Als anker in de branding
met vaste grond in Hem.
Sta op als mens van liefde,
geroepen door Gods stem.

Overdenking

Zingen: NLB 377: 1, 2, 4 en 5

(Onder het zingen van couplet 5 wordt de Tafel klaargemaakt)

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf u gaf voor mij -
O Lam van God, ik kom.

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
O Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reint, vergeeft, omarmt Gij mij.
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -
O Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn;
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
O Lam van God, ik kom.

Viering Heilig Avondmaal:

Nodiging

Vredegroet

Tafelgebed, met o.a. zingen: NLB 302A

(1) God in den hoog' alleen zij eer

(2) en dank voor zijn genade,

(3) Halleluja, halleluja

Afgesloten door het Onze Vader en het zingen van Rakelings Nabij lied 74: 1

1 Het hoge woord moet gesproken zijn,
de tafels gedekt met brood en wijn
en overvloed aan leven,
om zegen door te geven,
om tussen schaduwen en pijn
een teken van Gods licht te zijn.
Een teken om te helen
en wereldwijd te delen.

Viering van het Avondmaal, ondertussen zingen we:

Eet dit brood, drink de wijn

kom tot hem en heb nooit meer honger

Eet dit brood, drink de wijn

Bouw op hem en heb nooit meer dorst.

NLB 568a

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

NLB 117d

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Zingen: Rakelings Nabij lied 74: 2

2 Christus, U bent het levensbrood,
de wijn die zich voor ons vergoot,
de bron van een nieuw leven,
om krachten door te geven,
die scheppend, sterk en dragend zijn,
die mensen, hetzij groot of klein,
samen kunnen delen,
om wereldwijd te helen.

Dank- en voorbeden

Mededelingen, o.a. Collecte en uitslag quiz

De collectes zijn vandaag voor: **Kerk in Actie: Syrië en PGEmmen (Jeugdwerk)**

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36

t.n.v. Protestantse gemeente

Emmen o.v.v.. "collecte 19 februari "Ichthus" of via de Scipio app.

Zingen: NLB 978: 1 en 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d'onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen.

Zingen: Iona II, 31

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.