

# *De Schakel*

Zondag 22 januari 2023 Week 4 jaargang 25

**Pastoraat telefoon: 06-41872814**

of per mail [pastoraatichthus@gmail.com](mailto:pastoraatichthus@gmail.com)

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

\*\*\*\*\*

De dienst is **vandaag om 10.30 uur** te horen via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. [www.ichthus-emmermeer.nl](http://www.ichthus-emmermeer.nl)

\*\*\*\*\*

**Begroeting:** Dhr. en mw. Post  
**Voorganger:** Ds. G. Kajim  
**Organist:** Dhr. H. Vink  
**Ouderling:** Mw. B. Beukers  
**Diaken:** Mw. M. Hut  
**Lector:** Dhr. G. Renkema  
**Koster:** Dhr. R. Wanders  
**Weekkoster:** Heren R. Wanders en T. Boerhof  
**Koffieschenken:** Mw. Gea Dost

## **Agenda:**

**Zo: 19.30 uur:** Filmavond bij Misker  
**Ma: 14.00 uur:** Achterom, iedereen is welkom!  
**Ma: 19.30 uur:** Ichthuskoor  
**Wo: 10.00 uur:** Ontmoeting door de week, koffieochtend  
**Vr: 13.30 uur:** Schakel vouwen: Iena Pals en G. Strootker  
**Vr:** Schakel bezorgen: Dhr. D. Warringa

**Komende diensten:** 29 januari **09.00 uur:**

Ds. P.G.E.M. Wiekeraad, Uelsen.

**Taizéviering zondag 22 januari 19.00 uur**

Vanavond zal als afsluiting van de Week van gebed voor de eenheid de derde Taizéviering van dit seizoen gehouden worden. We beginnen om **19.00 uur in De Bron aan de Hesselterbrink 2.**

**De bloemen** mogen met een groet van de gemeente gebracht worden naar:



De heer en mevrouw Oving

**KOFFIE OCHTENDEN**  
**Elke woensdag 10 –11 uur, kerkgebouw Ichthus,**  
**iedereen is welkom**

**Hartelijk bedankt** voor de prachtige bloemen en felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk. Riex en Miny Hoving.

## **Bijbelzondag 2023**

Op Bijbelzondag vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van Bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het is deze keer niet de laatste zondag van oktober, maar op 22 januari 2023. Voortaan valt Bijbelzondag samen met de Rooms-Katholieke Zondag van het Woord van God. Zo kunnen Nederlandse en Vlaamse kerken en parochies op dezelfde dag Bijbelzondag vieren. Het thema is dit jaar: 'Over jou staat geschreven'.

De Bijbel is er ook voor jou. Dat willen we zeggen met het thema, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. Een van de Bijbelteksten voor die zondag is Psalm 139 – een heel persoonlijke psalm. De dichter ervan is verwonderd dat God zo nabij en zorgzaam is. Probeer het eens - aldus Buitenwerf - en lees deze Psalm. Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel ook over jÓú gaat. De Bijbel staat vol verhalen over mensen als u en ik. Mensen die vriendschap en verraad, vreugde en verdriet meemaakten. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?  
*Een gezegende dienst, namens het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)*

## **Wisseling Contactpersoon Holdert**

Met ingang van januari 2023 is mevr. Janny Boeijenga-Kleinsma gestopt als contactpersoon in Holdert voor het hoofdgebouw.

Langs deze weg wil ik, namens het wijkteam van wijk 7, Janny bedanken voor de vele jaren dat zij werkzaam is geweest voor Ichthus als contactpersoon.

Dank je wel Janny voor je inzet voor het wijkteam en voor de vele bezoeken die jij hebt gebracht aan de mensen in Holdert. Wij wensen je alle goeds voor de toekomst.

Als team zijn wij blij dat mevr. Janny Middeldjans-Klok de taak van contactpersoon in Holdert van haar heeft overgenomen. Janny, heel erg bedankt hiervoor en van harte welkom in ons wijkteam.

Wij wensen je een goede tijd en veel succes met jouw werk in ons team als contactpersoon voor Ichthus in Holdert.

Namens het wijkteam van wijk 7, Heidehiem, Holdert en Zuidermarke.

Johanna Keim-de Wit, ouderling

## **Aktie Kerkbalans 2023**

Vorige week is de jaarlijkse actie Kerkbalans gestart. De landelijke actie van de PKN kerken waarbij we u vragen aan te geven hoe groot uw vrijwillige bijdrage aan onze kerk in 2023 wordt. In Op Weg van januari 2023 leest u daarover meer. Is uw E-mail adres bij ons bekend dan ontvangt u komende week via E-mail de uitnodiging om bij te dragen. (Soms ontvangt u de brief in uw "spam box". Dat is helaas niet altijd te voorkomen.) Is uw E-mail adres niet bij ons bekend dan ontvangt u een enveloppe met het toezeggingsformulier.

U kunt toezeggen via de website [www.pgemmen.nl/toezeggingen](http://www.pgemmen.nl/toezeggingen) maar u kunt ook het papieren toezeggingsformulier invullen en aan ons retourneren in de bijgeleverde enveloppe.

Indien u ons machtigt om (maandelijks) uw bijdrage van uw bankrekening te innen dan scheelt ons dat veel werk. Zorgt u liever zelf voor de betaling(en) dan kan dat d.m.v. de aangehechte acceptgirokaart (papieren toezeggingsformulier) of eigen bankoverschrijving.

Wilt u nog meer belastingvoordeel? Maak dan gebruik van de overeenkomst tot periodieke gift.

Meer informatie hierover bij het Kerkelijk bureau, Gerrit-Jan Hietland, 0591-622122.

[administratie@pgemmen.nl](mailto:administratie@pgemmen.nl)

## **Ik geloof in de opstanding Liederen voor de 40-dagentijd**

Vorig jaar, in de weken voor Pasen, is u gevraagd een Lied van Opstanding op te geven voor de zondagen voorafgaande aan Pasen, de Veertigdagen tijd. Dat vragen we nu weer aan u. Vorig jaar kwam er voor iedere zondag een lied!

De opstanding van Christus is voor ons, christenen, daarbij de hoofdzaak. Maar ook kan er daarbij gedacht worden aan nieuwe moed na een diep dal, of de natuur die weer ontwaakt in de lente. Deze ervaringen kunnen je in aanraking brengen met God en misschien hoort daar voor u wel een bepaald lied bij.

De bedoeling is dan dat we deze liederen met uw korte toelichting een plaats geven bij de diensten van de Veertigdagen tijd en bij of in de Paasdienst. U kunt uw lied mailen naar:

Frans Gerrit van Zwieten, [vzwieten@hotmail.com](mailto:vzwieten@hotmail.com) tel. 06-15376733.

Ds Gerben Kajim, [g.c.kajim@hetnet.nl](mailto:g.c.kajim@hetnet.nl) tel. 06-30546911

Bé Hoeksema tel. 06-22674283

Het lijkt ons mooi om zo een lied van u te ontvangen eventueel met uw persoonlijk verhaal.  
We nemen dan contact met u op voor de juiste plaatsing

### **Kliederkerk**

Op zondagmiddag 29 januari is er Kliederkerk! Vanaf 15.00 gaan we spelletjes doen, knutselen, een speurtocht en er is iets om te snoepen. Daarna gaan we samen naar het Bijbelverhaal luisteren. We sluiten af om 16.30 met een Potluck maaltijd (dat is zo'n maaltijd waarbij iedereen wat te eten meeneemt, zodat je het met elkaar kunt delen) Kliederkerk duurt tot ongeveer 17.00 en is speciaal voor kinderen van de basisschool samen met hun (groot)ouders of verzorgers. Ook een leuk moment om eens vrienden kennis te laten maken met de kerk. Zien we jullie dan?

Groetjes, Jedidjah de Haan, Jeugdwerker PG Emmen

**Redactie Schakel:** E-mail: [schakel.ichthus@gmail.com](mailto:schakel.ichthus@gmail.com)

lena Pals tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur

**Wijkredactie "Op Weg"** Emmermeer

E-mail: Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 3 februari.