

Als ze zeggen

Als ze zeggen
dat het niet reëel is
om te geloven
in een nieuwe, betere wereld,
omdat de praktijk uitwijst
dat het alleen maar slechter gaat,
dan hoop ik
dat je de kracht zult hebben
om vast te houden
aan wat je altijd geloofde.

Als ze zeggen
dat het naïef is
om er vanuit te gaan
dat mensen in positieve zin
kunnen veranderen,
omdat ze telkens weer bewijzen
dat ze niet deugen,
dan hoop ik dat je de moed zult hebben
om vast te houden
aan wat je altijd geloofde.

Als ze zeggen
dat het niet meer van deze tijd is
om te geloven in een God
die naar je omziet,
omdat de wetenschap heeft aangetoond
dat hij toch niet bestaat,
dan hoop ik
dat je genoeg van deze God ervaren hebt,
om in hem te blijven geloven.

Greet Brokerhof-van der Waal