

Gemeente zijn

Elkaar vasthouden  
in vreugde en pijn  
Elkaar steunen  
er voor elkaar zijn  
Elkaar zien  
en blij begroeten  
Elkaar brengen  
aan Jezus voeten.

Elkaar bemoedigen  
als het moeilijk is  
Elkaar bijlichten  
in de duisternis  
Elkaar omarmen  
hé, ik geef om jou  
Elkaar verwarmen  
temidden van de kou.

Zo'n kring van mensen  
heet gemeente  
Zo'n kring van harten  
laat je weten  
Dat God een God  
van Liefde is  
temidden van tekorten,  
zonden en gemis.

Wilt U, Heer,  
het centrum zijn  
van deze kring,  
begin maar klein  
en laat het groeien  
hecht en vast  
zodat we doen  
wat bij Ú past:

Barmhartig zijn  
geduldig zijn  
liefdevol zijn  
genadig zijn  
respectvol zijn  
transparant zijn  
getuigen zijn  
christen zijn.

Jolanda Holleman-Kropff