

LITURGIE 10 juli 2022 10.30 uur Thema: 'En er ontstaat gebrek...'

Als de kerkenraad en voorganger binnen zijn luisteren als voorbereiding op de dienst naar meditatieve muziek

Luiden van de klok

Moment van stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 218

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3 Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4 Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5 Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Bemoediging en groet

V: De Heer zij met u.

G: ook met u zij de Heer.

V: We zijn hier bij elkaar in de Naam van de Here God.

G: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid.

G: en niet laat varen het werk van Zijn handen.

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien.

G: en geef ons uw heil.

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

G: Amen

(Gem. gaat zitten)

Zingen: NLB 903: 1,3, 5 en 6

1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3 In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,-
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5 Al mijn zorgen zijn mijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.
Ach, in angst en in ellende
zou ik leven, als ik niet
wist, dat God de Heer mij ziet,
als ik God, mijn God niet kende.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6 Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Welkom en Inleiding op de dienst: Mattheus 13:31-33

Gebed om Gods ontferming:

Antwoordlied: LdH 198

't Is een wonder als 's avonds de zon daalt en 's morgens haar licht ons bestraalt,

1 't Is een wonder als 's avonds de zon daalt
en 's morgens haar licht ons bestraalt,
maar het wonder der wond 'ren
waar niets het bij haalt,
is het wonder dat God van mij houdt.

*Refrein: 't Grootste wonder is voor mij,
het wonder is voor mij,
het besef dat God van mij houdt.
't Grootste wonder is voor mij,
het wonder is voor mij,
het besef dat God van mij houdt.*

2 Er 's het wonder van lente en najaar,
de lucht met de sterren, de zon,
maar het wonder welks glans het
van alles won,
is dat God werd mijn levensbron.

Schriftlezing: Johannes 2 : 1 - 11

We luisteren naar Elly en Rikkert: U hebt het beste voor het laatst bewaard

Antwoordlied: NLB 525

- 1 Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en met Maria.
- 2 Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.
- 3 En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.
- 4 Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
- 5 Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.

Overdenking: En er ontstaat gebrek

We luisteren naar: Geest van d 'allerhoogste God

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

De collectes zijn vandaag voor: voor diaconie en PGE Emmen

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v.. "collecte 10 juli Ichthus" of via de Scipio App.

Slotlied: NLB 791: 1 t/m 6

- 1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
- 2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.
- 3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
- 4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.
- 5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
- 6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Zegen: gem. zingt: Amen, Amen.