

De dienst begint vandaag om 9.00 uur en is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via <https://www.ichthus-emmermeer.nl> op de thuispagina. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur na de dienst.

Begroeting:	Mevr. D. Baas
Voorganger:	Ds. J. de Valk-Boerma
Organist:	Dhr. J. Dubbelhuis
Ouderling:	Dhr. T. Reitsma
Diaken:	Mevr. F. Boerhof
Lectrice/lector:	Mevr. D. Post
Koster:	Dhr. A. de Jonge
Weekkoster:	Dhr. F. Knigge en de dhr. J. Post

Agenda

Di: 14.15 uur	Dienst in Heidehiem met ds. J. de Valk-Boerma als voorganger en de heer R. Elling is organist
Do: 9.00 uur	Interieurverzorging: mevr. G. Donker en mevr. N. van der Kamp
Vrij: 13.30 uur	Schakel vouwen: Iena Pals
Vrij: 13.45 uur	Schakel bezorgen: dhr. H. Hendriks

Komende kerkdiensten

Op 26 juni in Ichthus om 10.30 uur met ds. A. Hekman.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:

Mevr. Geleijnse en mevr. Doeve-Egberink.

Bericht van overlijden

Dhr. Jo Berends, geboren 21 maart 1935 en overleden op 1 juni 2022. Op de rouwkaart staat: „De genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Jezus Christus onze Heer”.

De dankdienst voor zijn leven werd gehouden om woensdag 8 juni in het uitvaartcentrum DLE Oeverse Bos te Emmen. We wensen de familie van Jo Berends veel sterkte en moed toe in deze moeilijke tijd.

Namens de Ichthusgemeente, Hennie Hendriks-Niers (scriba)

Giften

Vanuit de Pauluskerk mochten we 2 weken geleden weer wat producten ophalen en een enveloppe met inhoud (€ 5,00). Verder mochten we op onze bankrekening een bedrag van € 924,05 zien bijgeschreven van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt zijnde de opbrengst van avondmaalcollecten. Wij hebben beide kerken persoonlijk bedankt.

Het team van „De Helpende Hand”

Vakantie Heleen Hornstra

Kerkelijk werker Heleen Hornstra is vrij van 10 tot en met 31 juni. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Gerben Kajim of ds. Janneke de Valk-Boerma.

Inleveren Zendingsbusjes 40-dagentijd SoupKitchen Namibië

Er zijn al heel wat busjes teruggekomen, waarvoor dank. Tot nu toe leverde dat, met de ontvangsten op de bankrekening, een bedrag van € 842,00 op.

De actie sluit op 30 juni. Hebt u nog een busje thuis, dan kunt u dat tot zondag 26 juni inleveren.

Wilt u een bedrag overmaken? Dat kan nog tot 30 juni op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 t.n.v. ZWO Ichthus onder vermelding van SoupKitchen.

Hartelijk dank voor uw bijdragen aan dit prachtige werk voor kinderen.

De ZWO-commissie

Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden

Ook in de maanden juli en augustus worden er iedere woensdagmorgen koffieochtenden georganiseerd. We vragen voor deze samenkomsten iemand die een keer wil helpen: kopjes klaar zetten en koffie schenken, en na afloop weer opruimen. De opgave lijst ligt in de hal op het ronde tafeltje.

Organisatie: Gea Warringa

Kerk op Schoot: 19 juni 2022 in De Opgang

Voor kinderen van 0 tot 5 jaar is er vanmiddag 19 juni Kerk op Schoot. We vertellen hier het Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. Kerk op Schoot is op 19 juni van 15.30 tot 16.30 en vindt plaats in de Opgang, Mantingerbrink 199. Zien we jullie daar?

Met vriendelijke groet, Jedidjah de Haan-van Rijn, Jeugdwerker, Protestante Gemeente Emmen

Storm op het meer

De wind wordt wild, donkere wolken groeien
De golven kolken, zinloos blijkt ons roeien.
We houden ons aan alles vast, zijn doodsbang
Uren, dagen, soms een mensenleven lang.

De aardse machten zijn er, enorm en sterk
En lachen om ons dappere mensenwerk.
We vinden uit, maken, stutten en bouwen,
Met elke kleine slag groeit zelfvertrouwen

Maar als
De wind opsteekt, de wolken groeien
De golven kolken, zinloos blijkt ons roeien.

En dan spreekt Hij ook nog scherp: jullie geloven niet!
Geloof in mij zodat je de wereld anders ziet
Dan ontvang je moed om wind en water te weerstaan
En het besef: ik zal altijd naast en met je gaan.

Maar als een licht briesje de boot naar de oever blaast
Zijn de discipelen alleen nog maar heel verbaasd
En vooral geschrokken van zijn macht en harde taal
Negeren hun redding en zijn boodschap helemaal.

Laten we bidden te mogen geloven in Hem
Laten we samen bidden om zijn schouder en stem
Om geloof om ons op de levenszee te wagen
Laten we bidden om moed om alles te dragen.

Dirk Vethaak

Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 61 86 87 (Iena Pals
Kopij **donderdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)
Kopij voor 24 juni