

Liturgie 12 juni 2022

De dienst is **vandaag om 10.30 uur** te horen via <http://www.kerkomroep.nl>.

Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus.

www.ichthus-emmermeer.nl

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen NLB 896: 3, 4, 5, 7

3 Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.

4 Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.

5 Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een menskind.

7 En wie het wordt gegeven,
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal

Groet en bemoediging

v. de Heer zij met u

g. ook met u zij de Heer

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid

g. en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen

NLB: 224 (2x achter elkaar zingen)

1)Elke dag vertelt over God de Heer,
(2)alle nachten fluisteren tot zijn eer,
(3)heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
(4)heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
(5)alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

Welkom en inleiding

NLB 93: 1, 4

1 De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Geloofsbelijdenis

NLB 704: 1, 2, 3

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Schriftlezing: Hosea 6:1-3 en Hosea 14:5-9.

Overdenking

NLB 705: 1, 3, 4

1 Ere, zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

3 Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel loof uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de Koning, heel zijn kerk!

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der Heren Heer!

Bericht van overlijden
Dankgebed en voorbede

Medelingen (bloemen en collecte)

De collectes zijn vandaag voor: voor diaconie en PGE Emmen

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36

t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v.. "collecte 12 juni Ichthus" of via de Scipio App.

Slotlied: NLB 982:1, 2, 3

1 In de bloembol is de krokus
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

2 Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3 In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Zegen: Gemeente zingt Amen, Amen.

Na het amen: NLB 425:

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.