

Orde van dienst voor zondag 8 mei 2022

Orde van dienst

Als de kerkenraad binnen is zingen we „Rond het licht dat leven doet” (NLB 287) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5

1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, -
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Luiden van de klok

Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 66: 1,3 en 7

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorieijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaardden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Groet en bemoediging

V. De Heer zij met u

G. Ook met u zij de Heer!

V. Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heer,

G. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V. Die als mens onder ons is komen wonen om ons zijn liefde te laten zien.

G. Die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen

V. U die in Jezus Christus, de goede Herder, ons hart wil aanspreken

G. Open ons voor het geheim van uw goedheid en uw toekomst

V. Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld van God, de Vader, die achter ons staat, van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige Geest, die elke dag in ons wil werken.

G. Amen

Gemeente gaat zitten

Welkom en inleiding

Zingen: Ps 100: 1, 2,3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming)

1 Juich voor de Here aarde, kom met blijdschap in zijn heiligdom. Verhef uitbundig hart en stem en zing een vrolijk lied voor Hem.

2 De Heer is God, ja enkel Hij. Hij maakte ons, Hem dienen wij. Zoals een herder schapen weidt, zo zorgzaam leidt Hij ons altijd.

3 Ga met ons mee zijn poorten door, verenigd in een vreugdekoor. Prijs met een feestelijk refrein zijn naam luid op het tempelplein.

4 Goed is wat God al heeft gedaan, ook komt er nooit een einde aan. Zijn trouw gaat door, want Hij verbindt zich liefdevol aan ieder kind.

Drempelgebed

Zingen: NLB 650: 1, 2 en 4

1 De aarde is vervuld van goedertierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid.

2 Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

4 Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.

Kyriëgebed

Zingen (Glorialied): NLB 864: 1, 4 en 5

1 Laat ons de Heer lofzingen, juich, al wie bij Hem hoort! Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood, gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood

4 Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, - God zal het merken,
't is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kinderen sterken
met woord en sacrament.

5 Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Gebed om de opening van het woord

Lezen: Numeri 27: 12-23

Zingen: Lied bij Numeri 27 (tekst: Reinier Kleijer / melodie: NLB 803)

Jozua wordt gekozen,
hij zal een herder zijn,
voor 't volk, net zoals Mozes,
om vanuit de woestijn,
hen in Gods Naam te leiden
naar het beloofde land,
zo doet door deze beiden
de Heer Zijn woord gestand.

Zingen: GotZ 41: 3 (melodie: NLB247)

1 Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft die leeft voorgoed.

Lezen: Johannes 10: 11-16

Zingen: Als goede Herder: : 1, 3, 4 en 5 (melodie: NLB 90.a)

1 Als goede Herder kent de Heer
de kudde en elk lam.
De schapen luist'ren naar zijn stem
Hij zegt waarom Hij kwam.

3 Als goede Herder geeft de Heer
zijn leven in de dood,
opdat zij niet verloren gaan:
wat is zijn liefde groot!

4 Als goede Herder komt de Heer
zijn schapen tegemoet.
En vluchten zij voor leeuw of wolf,
Hij redt en geeft weer moed.

5 Als goede Herder leer de Heer
te volgen op zijn weg.
En dwalen zij bij Hem vandaan
Hij brengt hen weer terecht.

Overdenking

Stilte

Zingen: 23.b : 1, 2 en 5

1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken
aan wateren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Dankgebed – Voorbeden – Stilte – Onze Vader

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE)

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 8 mei Ichthus.

Zingen (slotlied): NLB 657: 1, 2 ,3 en 4

1 Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen

Gemeente (zingt): Amen