

Orde van dienst voor zondag 29 mei 2022

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar een sarabande van G.F. Händel en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Vandaag is het de zevende zondag van Pasen. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in. We lezen over ontzag en van Jezus' laatste woorden uit Johannes 14. We vieren ook avondmaal met elkaar, delen brood en wijn, tekenen van Christus' verbondenheid.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 218: 1, 2 en 3

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3 Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Bemoediging

V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

G. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid,

G. en niet loslaat wat Zijn hand begon.

V. Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop. Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt

G. Amen

Gemeente gaat zitten

Inleiding

Zingen: NLB 513:1, 2, 3 en 4

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin

Kyriegebed

Zingen (glorialied): NLB 655: 1, 2 en 3

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Gebed om het licht van Gods Geest

Lezen: 1 Samuël 12: 18-24

Zingen: NLB 701: 1, 2 en 4

1 Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het Woord totdat zij baren mag.

2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

4 Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Lezen: Johannes 14: 15-21

Meditatie

Stilte

Luisteren: O fort he Wings of a Dove (F. Mendelssohn)

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: Stichting Sparrow / 2e: Jong Protestant)

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de

scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen
o.v.v. Collecte 29 mei Ichthus.

Klaarmaken van de Tafel

Nodiging

Wij wensen elkaar de vrede van Christus

Zingen (tafellied): NLB 653: 1, 2 en 5

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,-
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijs van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

Tafelgebed

V. Verheft uw hart

G. Wij hebben ons hart bij de Heer

V. Laten wij God danken

G. Hij is onze dankbaarheid waard

Hierna wordt het tafelgebed sprekend vervolgd en eindigt met:

V. Liefdevolle God, op deze tafel staan brood en wijn,
tekenen van Uw verbond. Wij vragen U:

**G. Dat wij mogen delen in uw verbond; dat liefde groeit tussen mensen, zoals dat begon
met die ene, Jezus, uw mensenkind.**

V. Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en maak ons tot mensen met nieuwe verwachting.

G. Amen

Tijdens delen van het brood en de wijn is er muziek:

Consolation (F. Mendelssohn)

Tot besluit van de tafelviering bidden we samen het Onze Vader

Zingen: NLB 675: 1 en 2

1 Geest van hierboven, / leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, / deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen / van grote dingen,
als wij ontvangen / al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven / zal Hij ons geven,
als wij herboren / Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2 Wat kan ons schaden, / wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, / wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege / voor ons verkregen,
Gij zult op aarde / de macht aanvaarden
en onze Koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here, / doet triomferen
die naar U heten / en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!

Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuv-zaal beneden.