

Orde van dienst voor zondag 22 mei 2022

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 33: 1,2 en 8

1 Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

2 Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Groet en bemoediging

V. De Heer zij met u

G. Ook met u zij de Heer!

V. Onze hulp is in de naam van de Heer,

G. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid,

G. en niet laat varen het werk van Zijn handen.

V. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G. Amen

Gemeente gaat zitten

Zingen: NLB 280: 1, 2 en 3

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Welkom

Gebed

Lezen: 2 Samuël 9 (NBV 21)

Zingen: NLB 903: 1, 3 en 6

1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zo zeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3 In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,-
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6 Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Lezen: Johannes 5: 1-18 (NBG 1951)

Zingen: 967: 1, 2 en 7

1 Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2 Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

Preek

Stilte

Zingen: 412: 1 en 6

1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Zingen: Geloofsbeleidenis (NLB 340b)

Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heil'ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof één heilige,
algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Dankgebed en voorbede

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: PKN missionair werk / 2e: wijkkas)

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 22 mei Ichthus.

Zingen: NLB 909: 1, 2 en 3

1 Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2 Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:
zijn vaderlijk' ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

3 Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven -
als God mij leidt kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Zegen

Gemeente (zingt): Amen