

De grote dag

Wat een dag zou dat wezen
als Gods Geest op aarde zou dalen.
En de mensen zonder vrezen
luid over Hem zouden verhalen.
Met tongen vol vurige gloed
van Jezus' liefde getuigen.
En de mensheid in blijde moed
voor Hem zich neer zouden buigen.

Dat we in alle werelddalen
Gods liefde horen voor wie gelooft.
Het zouden vertellen in blijde verhalen
en zien dat het licht niet is gedoofd.
Dat we de moed hebben om te getuigen
van Gods liefde en eeuwige trouw.
In eerbied ons neer zouden buigen
in vreugde en vrijheid voor mij en jou.

Wat een dag om naar te verlangen
in een wereld vol onzekerheid.
Om Gods Geest in het hart te ontvangen
en uitzien naar de nieuwe tijd.
Maar misschien moeten wij nog wachten
en bidden: 'Kom Heer Jezus, kom!
Misschien nog vijftig nachten.
'Heer, zie naar Uw schepping om. '

Diny Beijersbergen-Groot