

# *De Schakel*

Zondag 27 maart 2022

Week 13 jaargang 24

**Pastoraat telefoon: 06-41872814**

of per mail [pastoraatichthus@gmail.com](mailto:pastoraatichthus@gmail.com)

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

\*\*\*\*\*

De dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. [www.ichthus-emmermeer.nl](http://www.ichthus-emmermeer.nl)

**U ziet daar op de "Home" pagina de foto van Ichthus!**

Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!)

\*\*\*\*\*

**Begroeting:** Dames C. Bloemberg en I. de Jong  
**Voorganger:** Ds. F. de Boer-Knegt  
**Organist:** Dhr. H. Vink  
**Ouderling:** Mw. H. Hendriks  
**Diaken:** Mw. G. Venema  
**Lector:** Ingrid de Jonge  
**Koster:** Dhr. J. Post  
**Weekkoster:** Heren H. Beukers en J. Bal  
**Koffieschenken:** n.v.t.

## **Agenda:**

**Ma: 14.00 uur:** Achterom

**Ma: 19.30 uur:** Ichthuskoor

**Wo: 8.30 uur:** Interieurverzorging: team 4

**Vrij:** Schakel vouwen: dames I. Pals en G. Strootker  
Schakel bezorgen: mw. R. Lanting

## **Komende diensten**

Zondag 3 april **10.30 uur:** ds. G. Kajim



**De bloemen** mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar: Mevrouw L. Oosterheert-Kuipers en mevrouw K. Delies-de Jong

## Paasmiddag 6 april voor senioren, wijziging thema van de middag.

In de afgelopen 2 jaar was het helaas niet mogelijk een paasmiddag te organiseren als gevolg van de coronapandemie. Gelukkig is de situatie nu veel gunstiger en kunnen we weer een paasmiddag organiseren. Vol enthousiasme zijn we met de voor bereidingen begonnen en kijken we er naar uit weer gezamenlijk deze middag te kunnen vieren.

De uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit. Op de uitnodiging voor de paasmiddag is het thema vermeld: "Paaslach". De uitnodiging is een aantal weken geleden gemaakt, in de tijd dat er van de ernstige oorlog in Oekraïne nog geen sprake was. Tijdens de voorbereiding voor deze middag zijn we nu tot het inzicht gekomen dat het thema "Paaslach" niet passend is gezien de huidige oorlogssituatie in Oekraïne. We hebben dan ook gemeend het thema te wijzigen. Het thema waarover we in de paasmiddag met elkaar willen nadenken en spreken is nu: GEWOND LEVEN. Over dit thema is veel te bedenken en te bespreken. Het wordt een interessante middag. U kunt zich vast vinden in dit nieuwe thema.

Graag zien we u op deze middag. U kunt zich opgeven bij Gré Venema, tel 615291, graag vóór 2 april.

Namens de medewerkers: Gerrit Fleming

**Opbrengst collecten:**

13 maart: 1<sup>e</sup> collecte € 48,80 2e collecte € 36,15

Oekraïne: € 404,90

20 maart: 1<sup>e</sup> collecte € 38,75 2e collecte € 31,05

De collectes zijn vandaag voor **kerk in actie** (Missionair Werk: jong en oud thuis in de kliederkerk) en **wijkkas**.

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. Geef in de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen. Van harte aanbevolen.

**U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. "collecte 27 maart Ichthus"**

**Bedankjes:**

-Hartelijk dank voor de bloemen die ik 13 maart van de Ichthus gemeente mocht ontvangen.  
Groet B. Beuker

-Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die onze moeder Tinie Westra voor haar 103 de verjaardag heeft gekregen. Helaas is ze een week later overleden.  
Na de afscheidsdienst in Ichthus hebben we haar begraven bij onze vader op de Wolfsbergen.  
We zijn verdrietig om het afscheid maar ontzettend dankbaar voor haar lange leven in goede geestelijke gezondheid.  
Voor al uw kaarten en belangstelling - zowel voor haar verjaardag als na haar overlijden - onze hartelijke dank!  
Greetje en Jitty Westra

-Dank u wel voor de bloemen die ik ontving van de Ichthus gemeente als groet en bemoediging, ook bedankt voor alle kaarten die ik heb ontvangen.  
Vriendelijke groet Henk Altena, De Holdert kamer 711

**Verhuizing:**

Mevr. A. Bal - ter Horst is verhuisd van de Meerstede naar Heidehiem. Haar nieuwe adres is:  
Vossepad 320, 7822 BG Emmen

**Gespreksgroep Bijbelse miniaturen**

Ook dit jaar organiseren we vanuit Ontmoeting en Inspiratie weer een gespreksgroep.

In 2020 kwam een groep gemeenteleden bijeen om te spreken over het boekje **Bijbelse miniaturen van dominee Carel ter Linden**. We beperkten ons toen tot een selectie van verhalen uit het Oude Testament. Dit jaar gaan we op verzoek van de deelnemers verder met dit zelfde boekje en dan met enkele verhalen uit het Nieuwe Testament.

In Bijbelse miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen boodschappen zien van oude bijbel verhalen. Het gaat over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus. We lezen en bespreken vooral de verhalen over het leven van Jezus. Bekende verhalen dus waarbij we als deelnemers aan de gespreksgroep samen met Ter Linden nagaan of en hoe deze verhalen ook nu nog van betekenis zijn voor ons leven en de wereld van vandaag. En daarmee zijn het verhalen voor nu.

Carel ter Linden zegt het zo: 'Bijbelse verhalen zijn geen verslagen van bepaalde gebeurtenissen. Het gaat ons om verborgen boodschappen in verhaalvorm, waarmee men elkaar in het oude Israël in moeilijke tijden bemoedigde, bouwstenen voor het leven die vaders en moeder aan hun kinderen meegaven'.

Door samen enkele van de Bijbelse 'miniaturen' te lezen, onze eigen gedachten daarover uit te wisselen en in gesprek te gaan hopen we elkaar te inspireren en te bemoedigen.

We komen **drie dinsdagmiddagen** bijeen in **Ichthus** van **15.00 tot uiterlijk 17.00 uur**.

Data: **12, 19 en 26 april**

(Gespreksleiding: Geert Renkema)

We beginnen de eerste keer met de Inleiding van het boekje. Daarna gaan we verder met de verhalen over Jezus en we nemen enkele hoofdstukjes te beginnen met hoofdstuk 47. We bepalen dan samen welke verhalen we de drie keren erna centraal gaan stellen.

Het is handig wanneer u bij deelname het boekje in bezit heeft, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Aanmelding door te mailen aan: [jlboeijenga@outlook.com](mailto:jlboeijenga@outlook.com) of via: [geertenlenierenkema@gmail.com](mailto:geertenlenierenkema@gmail.com)

**DOET U OOK MEE?**

***Aan de deelnemers van de gespreksgroep Bijbelse miniaturen.***

***Vanwege een begrafenis kunnen enkele deelnemers aan de gespreksgroep de eerste bijeenkomst op 29 maart niet bijwonen. Daarom verplaatsen we de start naar 12 april. We beginnen dan om 15.00 uur. Welkom.***

Onderstaande tekst wordt in de volgende **Op Weg** opgenomen.

**Invulling vacature en verdere toekomstplannen Ichthus en de Opgang.**

Bij het verschijnen van dit blad is mogelijk bekend wie er als kerkelijk werker door de kerkenraden van Ichthus en Emmen-Zuid zal worden benoemd. Ook de datum van in diensttreden en het verbonden worden met beide wijken is dan bekend. Houd de berichtgeving hieromtrent in de gaten! We mogen ons gelukkig prijzen dat de vacature die door het vertrek van ds. Jan Fischer is ontstaan nu wordt ingevuld.

Dat we samen met Emmen Zuid op zoek zijn gegaan komt voort uit de behoefte om op pastoraal gebied en op andere vlakken samen te werken. In een gezamenlijke vergadering van de moderamina van Ichthus en Emmen-Zuid is er verder gesproken over de samenwerking.

Als eerste verkennende stap stellen we voor om werkgroepen met elkaar in contact te brengen en aan te moedigen samen te gaan werken. Met name bij de kerkrentmeesters en de werkgroep Vorming en Toerusting/Ontmoeting en Inspiratie lijken er goede mogelijkheden te zijn. Er zal een plan van aanpak worden gemaakt hoe we in de toekomst tot een volledige samenvoeging van de wijkgemeenten kunnen komen.

Vanzelfsprekend blijft er de mogelijkheid om, in elk geval de komende vijf jaar, elkaar te ontmoeten in Ichthus, zowel zondags als door de week.

De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt en voorgelegd aan de kerkenraden.

Met een hartelijke groet, het *moderamen*

**Steek een kaars aan voor Oekraïne.**

In de Grote Kerk is er op meerdere dagen gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor vrede in Oekraïne en voor al die mensen die lijden onder het geweld. Er is een tafel ingericht, waarop uw lichtje kunt branden en iets schrijven in een gedenkboek.

De kerk is open op woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur, woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 13.00 – 16.30 uur en op vrijdag van 11.00 – 16.00 uur.

**Spoor van Licht in en rond de Grote Kerk in Emmen op 16 april van 18.00 – 22.00 uur**

Volg op 16 april een Spoor van Licht en laat jezelf meenemen in een wereld van rust, muziek en kaarslicht. Studeren, werken, vrijwilligerswerk, een gezin, een sociaal leven... de maatschappij tekent zich tegenwoordig door een volle en drukke agenda. Hebben we nog wel tijd om uit te rusten en tot onszelf te komen? Willen we nog naar elkaar luisteren?

*Zaterdagavond 16 april, de avond voor Pasen*, is de Grote Kerk in Emmen geopend en verlicht met honderden kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te staan bij wat er van binnen bij je leeft, bij wat er in de wereld speelt. Als u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor, is daartoe ook gelegenheid. Rond de kerk zijn er mensen die u uitnodigen en een lichtje meegeven. De deur staat open. Wees welkom.

**Voor de organisatie van dit Spoor van Licht zoeken we nog vrijwilligers om:**

- te helpen de kerk te verlichten met lichtjes
- om mensen op straat uit te nodigen en hen een lichtje mee te geven

- om mensen welkom te heten bij de ingang van de kerk
- in de kerk de weg zo nodig de weg te wijzen.

Voor verdere informatie en aanmelding als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Joke Brederveld, [scriba@grotekerkemma.nl](mailto:scriba@grotekerkemma.nl). Tel. 0591-222159

### **Filmavond met 'a life on our planet'.**

Een heel bijzondere en boeiende film. Dat kunnen we zeker zeggen van de indrukwekkende film van David Attenborough 'A Life on our Planet' ('Een leven op onze planeet') zeker. Het is een hoopgevende film, maar voelt ook als een laatste waarschuwing. Als het gaat om de natuur en het klimaat kunnen we zaken nog ten goede beïnvloeden. Maar dan moeten we het nu wel gaan doen. 'A Life on our Planet' is Attenboroughs getuigenis en missieverklaring ineen. **Op zondag 3 april om 19.30 uur in de Opgang. Toegang gratis.**

### **Lezing over Soren Kierkegaard door ds. Bert Altena in de Opgang**

Op maandag 4 april komt ds. Bert Altena uit Vries/Assen naar de Opgang om te vertellen over de Deense filosoof, protestants theoloog en cultuurcriticus, Søren Kierkegaard (1813-1855). Anno 2022 is er nog steeds veel belangstelling voor deze grote denker. Dit mede omdat hij in zijn filosofisch werk het belang van persoonlijke keuzes en betrokkenheid benadrukt.

De lezing begint om 19.45 uur en de toegang is gratis.

### **Vroeg op Pasen Viering**

Ook dit jaar vindt er op 1<sup>e</sup> Paasdag (zondag 17 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de Grote Kerk in Emmen.

Buiten wordt om 07.15 uur het Licht van Pasen ontstoken en worden paasliederen gezongen. Binnen is er vervolgens een korte viering. Daarbij kunnen alle afgevaardigden van de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.

In deze Corona-tijd is er na afloop geen koffie.

Het licht van Pasen wordt door de vertegenwoordigers vanuit de Grote Kerk meegenomen naar hun eigen dienst of viering.

Wij nodigen ook uw kerk/geloofsgemeenschap van harte uit om een afgevaardigde een kaars te laten ontsteken in deze viering om zo het licht van onze opgestane Heer te verspreiden over geheel Emmen. Er wordt tevens een tekst meegegeven die eventueel gebruikt kan worden in uw eigen viering.

Naast de afgevaardigde, zijn vanzelfsprekend ook anderen welkom.

Namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen.

Op zondag 3 april zingt Vocaal Ensemble Magnificat een **Bach Cantate Vesper in de Grote Kerk** van Emmen. Tijdens deze vesper staat de cantate "Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott" (BWV 127) centraal. Het lied waarop deze cantate is gebaseerd gaat over het lijden en sterven van Christus. Zo leven we ook muzikaal toe naar Goede Vrijdag. Ook klinkt het 'Kyrie' uit de Mis in g-klein (BWV 235). Het koor en barokorkest staan onder leiding van dirigent Daniel Rouwkema. Het hoofdorgel wordt bespeeld door Henk Stekelenburg en de liturg in deze vesper is Menso Rappoldt.

De vesper begint om 17.00 uur en is gratis toegankelijk. Wel is er een collecte bij de uitgang waarbij wij hopen op uw ruimhartige steun.

Met vriendelijke groet, Joke Baas-Swart, Secretaris Vocaal Ensemble Magnificat.

### **Bingo**

Beste gemeenteleden van de Ichthuskerk, de Roemenië werkgroep van de C.G.K. hoopt op **vrijdagavond 1 april** (geen aprilgrap) een spetterende bingo te organiseren. Het begint om 19.30 uur.

We willen u allen daarvoor van harte uitnodigen in het u vertrouwde kerkgebouw Ichthus. U wordt uiteraard ontvangen met een kopje koffie. Het prijzenaanbod is werkelijk overweldigend.

Vanzelfsprekend word u verrast met een hapje en drankje.

U huurt de bingo bordjes voor slechts € 5,- per stuk en u kunt daar de hele avond op meespelen.

Uiteraard kunt u ook meer bordjes huren om uw winkansen te vergroten.

We willen wel graag weten hoeveel mensen er komen in verband met de catering en we willen u dan ook verzoeken om u op te geven bij Hans Baron tel. 0591-616221

De opbrengst is bestemd is voor onze partnergemeente in Kilyén Roemenië.

We zien er na uit u te mogen te ontmoeten. Hans Baron

**Paasatorium van Dirk Zwart in Assen en Meppel**

De koren Vivace uit Meppel en Adorate Dominum uit Assen voeren twee keer het indrukwekkende Paasatorium van Dirk Zwart uit. De eerste keer is in De Kandelaar in Assen op 9 april en de tweede keer in de Kruiskerk in Meppel op 16 april. Aanvang 20.00 uur.

Op [www.vivacemeppel.nl](http://www.vivacemeppel.nl) en [www.adoratedominum.nl](http://www.adoratedominum.nl) is uitgebreidere informatie te vinden.

**Redactie Schakel:** E-mail: [schakel.ichthus@gmail.com](mailto:schakel.ichthus@gmail.com)

lena Pals tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur.

**Wijkredactie "Op Weg"** Emmermeer

E-mail: [scriba@ichthus-emmermeer.nl](mailto:scriba@ichthus-emmermeer.nl) Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 15 april