

De viering kunt u niet rechtstreeks volgen. Wel wordt de viering zo snel mogelijk op YouTube geplaatst. U gaat naar de site van YouTube (<https://www.youtube.com/>) en typt in de zoekbalk: pastoor Stiekema en dan komt u bij de viering terecht.



Liturgie

Oecumenischse viering

16 januari 2022 Pauluskerk en Ichthus

Voorgangers Ds. J. de Valk-Boerma en Pastoor P. Stiekema
Bernharduskoor o.l.v. dirigent/organist Ben Wubbels
Fluit: Iena Pals

Vooraf: De dag gaat open (koor)

Opening en begroeting

In processie worden 2 kaarsen naar voren gebracht..

Openingslied: God heeft het eerste woord (NLB 513/ GvL 446)

1 God heeft het eerste woord.	2 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne	Voor wij ter wereld kwamen,
het licht doen overwinnen,	riep Hij ons reeds bij name,
Hij spreekt nog altijd voort.	zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Oproep tot aanbidding

Lofprijzing en schuldbelijdenis (Psalm 8): Heer onze Heer hoe machtig is Uw naam (NLB 8a / GvL 22)

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
Uw Naam in de geschiedenis,
Op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

2 Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3 Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

4 Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna goddelijk groot.

5 Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

Lezen: Jesaja 9: 2-7

Luisteren: Licht dat ons aanstoot in de morgen (koor)

Lezen: Efeziërs 5: 8 - 14

Luisteren: Halleluja



Lezen: Mattheus 2: 1 - 12

Luisteren: Halleluja Heer in de hemel (koor)

Overdenking

Stilte

Luisteren: Instrumentaal NLB 521 (fluit en orgel)

Geloofsbelijdenis van Nicea

V Wij geloven in één God, de almachtige Vader

A Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen

V en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,

A geboren uit de Vader voor alle tijden, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden;

V die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel

A en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,

V die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is,

A en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel

en zit aan de rechterhand van de Vader,

V en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen;

A en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader,

V die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt die gesproken heeft door de profeten.

A En één heilige, katholieke en apostolische kerk

V Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

A En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen

Het licht van Christus De kaarsen van de kerkgangers worden aangestoken.

Voorbeden “Heer, hoor ons gebed” zingt het koor telkens Ubi Caritas

Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est

Daar waar liefde heerst en vrede,

daar waar liefde heerst, daar is God met ons

Onze Vader

Nu worden door de kerkgangers de kaarsen weer gedoofd.

Zegen en afsluiting

Slotlied: Een ster ging op uit Israël (NLB 496 / GvL 601)

1 Een ster ging op uit Israël

na duizend en één nacht.

Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.

Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot --
die nacht begon zijn Rijk

2 De herders hebben het gezien

in de geboortestal:

daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.

Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.

Dor hout ging bloeien als een roos
woestijn werd tot een wei.

3 Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied.
u allen even na, -
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Collecte

De bijdrage van de collecte is in deze viering voor de Helpende hand, overmaken kan op rekening nummer NL 20 RABO 0373 7371 06 t.n.v. Diaconie Ichthus-Emmermeer o.v.v. De Helpende Hand.