

Liturgie zondag 23 januari 2022 – Ichthus – Dienst met dank en afscheid clubleiding

M.m.v. Hans Vliegthart - piano

Pianomuziek

Als voorganger en kerkenraad binnen zijn, luisteren naar NLB 929

1 Zoals de regen onverwacht
een moede aarde op nieuwe krachten brengt,
zoals een bedding leeg en dor
plotseling volstroomt en leven brengt,

*zo is mijn God,
zo overkomt Hij mij,
een bron die uitbreekt
in mijn woestijn;
ik adem op,
de dood ontkomen.*

2 Zoals het daglicht te middernacht
zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,
maar in de morgen stralend nieuw
de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt,

Klokgeluid Stilte

Zingen: lied 20 uit AWN: 1 en 2

1 Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen

2 Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Bemoediging en Groet

Vg: De Heer zij met u

Gemeente: Ook met u zij de Heer

Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE,

die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.

Gemeente: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.

Vg: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.

Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn,

Gemeente: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.

Inleiding op de dienst, met beelden van het jeugdwerk van de afgelopen jaren

Gebed

Zingen: HH 356: 1 en 2

1 Voor de zieken - voor de armen,
voor de mensen met verdriet,
voor het kind dat blijft proberen,
maar toch denkt: het lukt me niet.
Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort,
is er altijd nog die Ene
en die roept: kom maar aan boord!

Refrein:

Kom aan boord.

Ook voor jou is er een plekje waar je hoort.

Laat de hoop niet langer varen kom aan boord.

**Sta niet doelloos aan de kant,
want er is een hart vol liefde,
pak die uitgestoken hand.**

2 Voor het meisje dat blijft denken:
'Alles gaat bij mij steeds mis'.
Voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is.
Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord,
is er altijd nog die Ene
en die roept: 'Kom maar aan boord!'

Refrein.....

Schriftlezing: Matteüs 2: 12 en Johannes 2: 1-12

Zingen: Opwekking 488: De kracht van uw liefde

1 Heer ik kom tot U,
neem mij hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt
dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

ik voel uw kracht en stijg op als een arend.

**Dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.**

2 Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
en Heer leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein.....

Overdenking

We luisteren naar: Our God is greater

Dankwoorden voor jeugdleiding

Zingen: Kinderopwekking 185: 1 en 2

1 De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

2 De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Dankgebed

Mededelingen, o.a. collecte

Zingen: NLB 704: 1 en 2

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Zegen

Zingen: NLB 704: 3

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

De collectes zijn vandaag voor diaconie en PKN.

Kerk in, van en voor het dorp

Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon, nodigt uit tot verstillig.

Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. "collecte 23 januari Ichthus"