

Orde van dienst voor zondag 5 december 2021

Orde van dienst

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Zoals geschreven staat in het boek van Jesaja: Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 24: 1

1 De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

Groet en bemoediging

V: De Heer zij met u.

G: Ook met U zij de Heer.

V: Onze hulp is in de naam van de Here God,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en niet laat varen het werk van zijn handen.

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G: Amen

Zingen: Ps 24: 5

5 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

(Gemeente gaat zitten)

Welkom

Aansteken van kaars tweede Advent: Bereidt de weg van de Heer

Twee groene bollen, er worden twee kaarsen aangestoken.

Kom als een vuur, dat ons verzengt,
kom als een zon in onze nacht,
kom als de vorst die vrede brengt.
Kom Jezus, tot uw volk dat wacht.

Zingen: NLB 464: 6

6 De hemel spreekt, de aarde lacht
nu jong en oud een toekomst wacht!
Maria zingt de woorden voor,
wij stemmen in en zingen door!

Vermaning

Zingen: NLB 437:1 en 2

1 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

2 Dauwt, hemelen, schenkt u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breekt in regens neer,
regent de Heiland, Israëls Heer.

Verootmoediging en schuldbelijdenis

Zingen: NLB 217:2

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.

Verkondiging van Gods genade

Zingen: NLB 217: 4 en 5

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Gebed

Lezen: Genesis 35:16-22 en Lukas 2: 8,12 en 16

Zingen: NLB 459: 1, 2 en 7

1 Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.

2 Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.

7 De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.

Overdenking

Zingen: NLB 1000: 1 en 4

1 Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.

*refrein: Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?*

4 Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.

refrein

Vorbeden en het Onze Vader

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: noodhulp vluchtelingen / 2e: Wijkkas)

De eerste collecte is voor noodhulp aan vluchtelingen bij grens Polen/Wit Rusland. Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn inmiddels zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar. "Ik zie mensonterende beelden en krijg berichten van kinderen die zonder ouders bij de grens aankomen", zegt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie.

Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyjama's. Migrantenkampen bij de grens zijn ontruimd en de vluchtelingen zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze de hulpgoederen en znodig ook medicijnen, maar de loods is overvol en er is geen plaats voor iedereen.

"Als christenen zijn we geroepen om barmhartigheid te tonen aan mensen in nood en voor hen te zorgen. We kunnen niet onverschillig blijven voor het lot van hen die een nieuw leven zonder conflict, vervolging en ongelijkheid willen beginnen", aldus Jurjen de Groot. Daarom aan u de vraag: wilt u de vluchtelingen in Wit-Rusland/Polen helpen.

Uw bijdrage aan deze collecte is van harte welkom. Het College van Diakenen maakt ook namens de PGE een bedrag over.

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 5 december Ichthus.

Zingen: NLB 441:1 en 7

1 Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet,
U, ieders hartsverlangen,
vervul ook mij met gloed.
O Jezus licht der wereld,
verlicht mij dat ik weet,
waarmee ik u moet eren,
u waardig welkom heet.

7 Waarom u zorgen maken
met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Zingen: NLB 425

Vervuld van uw zegen / gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis / waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, / tezamen gezonden
op weg in een wereld / die wacht op uw woord.
Om daar in genade / uw woorden als zaden
te zaaien tot diep / in het donkerste dal,
door liefde gedreven, / om wie met ons leven
uw zegen te brengen / die vrucht dragen zal.