

Liturgie zondag 26 december 2021

Tweede Kerstdag – de kleur is wit

Voor de dienst luisteren we naar:

We luisteren naar: NLB 280: 1, 2, 4, 5 en 7

Zeeuws Projectkoor Hervormde Kerk te Kapelle

1

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

4

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat.

5

Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

7

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Luiden van de klok

We luisteren naar: NLB 8: 1, 3 en 6 – Ars Musica met Blokfluitorkest FEW in de Jacobikerk te Utrecht

1

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
Machtige God, Gij die uw majesteit
Ten hemel over ons hebt uitgebreid

3

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen
De maan, de duizend sterren die daar branden
Wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt
Het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt

6

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
Hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid

Bemoediging en Groet – Welkom – Openingswoorden

Drempelgebed

We luisteren naar:

Gij zijt het licht, te midden van het duister Melodie: Evang. Liedbundel 246 'Ik bouw op U'
Arrangement: Martin Zonnenberg – Tekst Jan Stolk

Gij zijt het licht, te midden van het duister.
Er straalt een ster, vol helderheid en glans.
Zie daar het Kind, gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon, die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal, zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst, die voor ons overwint.

Hij is Uw Heer en wil voor alle mensen
een Redder zijn, nooit bent U meer alleen.
Hij is uw kracht, gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon, waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer, Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer, die alles heeft volbracht.

Kyriëgebed

We luisteren naar: Evang. Liedbundel 218: 1, 2, en 3 uit de St. Christoffelkathedraal te Roermond

1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen
'Jezus Christus is de Heer.'

Gebed om de opening van het woord

1^e Schriftlezing: Exodus 3: 13 –15 – Nieuwe Bijbelvertaling

2^e Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 – Nieuwe Bijbelvertaling

3^e Schriftlezing: Lucas 2: 9-12 en 21 – Nieuwe Bijbelvertaling

We luisteren naar: NLB 512: 1 t/m 7

Maria Magdalena Cantorij Goes

o.l.v. Kees van Eersel – Jaco van Leeuwen organist.

1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2
uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3
Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4

al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

6

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stopt
dan draagt mij uw muziek.

Overdenking – Thema Jezus Christus Licht in de duisternis

Muziek: Evang. Liedbundel 454: 1, 2 en 3
Willemijn in Grote- of Maria Magdalenakerk Goes.

1

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

2

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

3

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Dankgebed – Voorbeden – Stilte – Onze Vader Mededelingen – Bloemen – Collecte

Muziek: Opwekking 523: 1 en 2 – Ned. Zingt – Samenzang
Basiliek Heiligen Agatha en Barbara Oudenbosch

1

Laat ieder het horen dat eens werd geboren
de Redder der wereld de Heer van 't heelal
De engelen meldden, in Efratha's velden
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal

*Refrein: Komt, laten wij eren de Here der Heren
zo groot van ontferming en van gena
Want Hij wil ons geven dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld halleluja*

2

In doeken gewonden voor al onze zonden
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind
De sterre gaat stralen voor wie moe van 't dwalen
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt Refrein:

Zegen

Muziek: The Lord Bless You and Keep You – John Rutter
The Mark Thallander Foundation Choir Festival Cathedral of Our Lady of the Angels