

Kerst

25 december 2021 Ichthus



Met medewerking van:
Janneke de Valk-Boerma - predikant
Dirk Swama – orgel
Corry Verschoor—klarinet en vleugel
Iena Pals – fluit

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „O Jesulein süs” en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Het is Kerst. Feest van licht, om ons heen, bedoeld om ons te verwarmen. Het is ook het feest van de geboorte van een kind, van nieuw leven. Niet alleen ooit gebeurd, maar iets wat nu gebeurt. Bedoeld voor ons, gezegd tegen ons. Het zijn juist nu donkere dagen, buiten ons en soms ook in onszelf. Daarom lezen we van het licht dat het duister niet heeft gegrepen, weggemaakt. Dat geeft hoop!

Luiden van de klok

Luisteren: Go tell it on the mountain

Als de voorganger opstaat, staan allen op

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Licht en vrede voor u, van God de Vader en van Jezus, het kind van licht.

G: Amen.

(gemeente gaat zitten)

Inleidend woord

Aansteken van de kaarsen: Wees waakzaam

Opnieuw is het de Geest van God, die Leven brengt.

Licht voor alle mensen. Laat Ichthus ook Uw Lichthuis zijn



Luisteren: NLB 464: 2, 4, 6 en 9 (gesproken)

2 Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!

4 De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!

6 De hemel spreekt, de aarde lacht
nu jong en oud een toekomst wacht!
Maria zingt de woorden voor,
wij stemmen in en zingen door!

9 Een engel spreekt, een herder ziet
het donker wijken voor een lied.
En even staat door dit bericht
de aarde in een hemels licht!

Kyriegebed

Zingen (glorialied): NLB 478: 1 en 3

1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

3 Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huisken zonder slot.

Gebed om het licht van Gods Geest

Lezen: Jesaja 52: 7-10

Zingen: NLB 482: 1 en 3

1 Er is uit 's werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

3 Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal Hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Lezen: Johannes 1: 1-5; 14a en Lucas 2: 1-20

Luisteren: Hoor de engelen zingen d'eer (NLB 481)

Meditatie

Luisteren: Ich steh an deiner Krippe

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven (1e: KiA / 2: PGE)

Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 25 december Ichthus.

Zingen (slotlied): Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

Zegen

Gemeente zingt: Amen, amen.



Gericht op het licht

Laten wij een lichtje zijn,
in deze donk're dagen,
een beetje vrolijkheid erbij,
helpt onze zorgen dragen.
Laten wij een lichtje zijn,
voor die-en-gene om ons heen.
al zijn maar weinige tezamen,
twee is meer dan één.

Laten wij een lichtje zijn,
als beeltenis van 't Kind,
Licht in onze duisternis,
Die ons met God verbindt.

(Johannes 8:12 - Mattheüs 5:14-16)

Aagje van Lingen



Wij wensen u mooie Kerstdagen toe!