

Liturgie zondag 12 december 2021

Dienst met viering van het Avondmaal

M.m.v. Bert Melis, piano; Iena Pals, fluit; Corry Verschoor, klarinet en Jan Post, zang

(Muziek vóór de dienst: 1. Sonata van Schubert, 2) Serenata van Haydn en/of 3) Minuet van Pezold)

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar Largo from Manfredini en Maria durch ein dornenwald ging, een bewerking van T. Parker

Klokgeluid - Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:

LLO 52: 1 en 7 (melodie NLB 281)

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht:

Kyrie eleison!

7 Doorbreek de ban van ons gemis

met licht dat niet te doven is:

Kyrie eleison!

Bemoediging en Groet

Vg: De Heer zij met u

Gemeente: *Ook met u zij de Heer*

Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE,

die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.

Gemeente: *Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.*

Vg: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.

Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn,

Gemeente: *die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.*

Zingen: LLO 52: 8 en 9

8 Gij roept ons met een nieuwe naam

uit dit genadeloos bestaan:

Kyrie eleison!

9 Verschijn ons als de dageraad,

Gij, Zon die ons te wachten staat:

Kyrie eleison! (gem. gaat zitten)

Inleiding op de dienst, met o.a. aansteken van de derde adventskaars.

thema: "Delen"

Drie groene bollen er worden 3 kaarsen aangestoken

Zoals de aarde haar vruchten voortbrengt, zo laat de Heer gerechtigheid ontluiken, deel met hen, die niets hebben, deel met elkaar.

Drie kaarsen gaan nu branden het licht groeit vlam voor vlam, het houdt de nacht gevangen tot Hij komt.

Zingen: NLB 464: 8

8 Dit is het, wat Hij heeft beloofd:

Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,

een licht dat schijnt,

een zon die straalt en over alle donker daalt.

Gebed

Zingen: NLB 442: 1

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Schriftlezing: Lucas 2: 1-5

Jan Post zingt een Christmas Carol

Overdenking

We kijken/luisteren naar NLB 388

Viering Heilig Avondmaal

- Nodiging
- Wensen wij elkaar de Vrede van Christus
- Zingen: Waar liefde mensen samenvoegt

1. Waar liefde mensen samenvoegt
worden stenen een paleis
de kille straat een lentetuin
de hel een paradijs.

Refrein:

***Een land van licht en zonneschijn
een haard waar men zich warmt
een overvolle beker wijn
een mens die je omarmt.***

2. De deur roept je een welkom toe
een stoel staat voor je klaar
de tafel is gastvrij gedekt
een heilig Avondmaal

We horen het tafelgebed en zingen tussendoor: NLB 103 e, met als tekst:

*Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam,
prijs de Heer mijn ziel, die ons het leven geeft.*

Delen van brood en wijn. Onder het delen van brood en wijn zingen we:

*Eat this bread, drink this cup
come to him and ever be hungry
Eat this bread, drink this cup
Trust in him and you will not thirst*

*Ubi caritas et amor
ubi caritas Deus ibi est.*

Afkondiging overlijden, afgesloten door het zingen van NLB 961

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed

Mededelingen, o.a. bloemen, collecte en World Servants

De collectes, deze zijn vandaag voor: diaconie en PGE Emmen

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente
Emmen o.v.v. collecte 12 december Ichthus

Zingen: NLB 462: 1, 3 en 5

1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zegen

Zingen: Iona II, 31

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.