

De Schakel

Zondag 21 november 2021

Week 47 jaargang 24

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl **U ziet daar op de "Home" pagina de foto van Ichthus!** Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!)

Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren.

(Dit kan pas een paar uur na de dienst)

Begroeting: Dhr. en mw. Post
Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma
Pianist: Dhr. B. Melis
Iena Pals: fluit, Corry Verschoor: klarinet en vleugel
Ouderling: Mw. A. Wubs
Diaken: Mw. M. Hut
Lector: Mw. D. Post
Koster: Dhr. J. Venema
Weekkoster: Jan en Gré Venema

Agenda:

Do: 9.00 uur: Interieurverzorging: team 6

Vrij: Schakel vouwen: dames I. Pals en F. Huizinga

Vrij: Schakel bezorgen: Dhr. R. Wanders

Komende diensten: 28 november: Mw. R. Dekker-Averesch

Liturgisch bloemstuk: Eeuwigheids zondag:

Voleinding en nabijheid. "Ik ben de alfa en de omega"

het begin en het einde (Openbaring 21: 1-7)

De paarse bloemen symboliseren het verdriet. De witte bloemen drukken uit dat het oneindige Licht er is aan het begin en aan het einde van het leven. De bloemen zijn als tranen met het kruis verbonden.

Het licht was er bij je geboorte en is er als je dit leven gaat verlaten.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar:

De heer G. Everhardus

Mevrouw N. v.d. Geest-van Essen



De collectes, deze zijn vandaag voor: diaconie en PKN

(Pastoraat, Omzien naar elkaar)

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente

Emmen o.v.v. collecte 21 november Ichthus

Afgelasting kerstmiddag

Het moderamen heeft moeten besluiten alle activiteiten in Ichthus te stoppen als gevolg van de door de regering genomen maatregelen de corona te bestrijden.

In lijn hiermee is besloten, dat ook de kerstmiddag voor ouderen niet door kan gaan. Wij vinden dit heel spijtig. Wat zou het fijn geweest zijn om eindelijk na 2 jaar (de laatste viering was in de december 2019) weer een kerstmiddag met elkaar te kunnen vieren. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Namens de diaconie: Gerrit Fleming

Meeleven:

De heer G. Everhardus is tijdelijk voor revalidatie opgenomen in, verpleeghuis Weidesteyn g.r.z 4, kamer 421, Dr. G.H Amshoffweg 4, 7909 A.A. Hoogeveen.

Helpende Hand, Rectificatie:

Vorige week hebben we bedankt voor het een en ander. o.a. voor de enveloppe met € 50,00 uit de mand van de Helpende Hand. Dit was € 60,00. Excuses voor de foute melding. Nogmaals heel veel dank. Het team van "De Helpende Hand "

DE HELPENDE HAND

Beste gemeenteleden,

Allereerst hartelijk dank voor al uw giften en gaven voor de Helpende hand die we rond dankdag van u mochten ontvangen.

Zoals u weet: de Helpende hand is er voor buurtgenoten uit de wijk Emmermeer die vanwege beperkte inkomsten behoefte hebben aan een extra voedselpakket. We delen deze doorgaans eens per twee weken uit aan gezinnen die zich daarvoor hebben aangemeld en gelet op hun inkomsten daarvoor in aanmerking komen. Soms is er ook sprake van een situatie waarbij voor een korte tijd extra hulp noodzakelijk is. Mocht u voor een voedselpakket in aanmerking willen komen of in uw omgeving iemand kennen die daaraan behoefte heeft, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via mevrouw F. Boerhof, telefoon 0591-611889.

Met vriendelijke groeten, Het team van de Helpende Hand

Gespreksgroep Bijbelse miniaturen

Ook dit jaar organiseren we vanuit Ontmoeting en Inspiratie weer een gespreksgroep.

Het afgelopen jaar kwam een groep gemeenteleden bijeen om te spreken over het boekje **Bijbelse miniaturen van dominee Carel ter Linden**. We beperkten ons toen tot een selectie van verhalen uit het Oude Testament. Het komend jaar gaan we op verzoek van de deelnemers verder met dit zelfde boekje en dan met enkele verhalen uit het Nieuwe Testament.

In Bijbelse miniaturen laat Ter Linden op een boeiende en verrassende manier de verborgen boodschappen zien van oude bijbel verhalen. Het gaat over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus. We lezen en bespreken vooral de verhalen over het leven van Jezus. Bekende verhalen dus waarbij we als deelnemers aan de gespreksgroep samen met Ter Linden nagaan of en hoe deze verhalen ook nu nog van betekenis zijn voor ons leven en de wereld van vandaag. En daarmee zijn het verhalen voor nu.

Carel ter Linden zegt het zo: 'Bijbelse verhalen zijn geen verslagen van bepaalde gebeurtenissen. Het gaat ons om verborgen boodschappen in verhaalvorm, waarmee men elkaar in het oude Israël in moeilijke tijden bemoedigde, bouwstenen voor het leven die vaders en moeder aan hun kinderen meegaven'.

Door samen enkele van de Bijbelse 'miniaturen' te lezen, onze eigen gedachten daarover uit te wisselen en in gesprek te gaan hopen we elkaar te inspireren en te bemoedigen.

We komen vier dinsdagmiddagen bijeen **in Ichthus van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur**. NB Wanneer deelnemers alleen 's avonds kunnen, kan er in overleg uitgeweken worden naar avonden. Ook is het mogelijk om bij voldoende belangstelling voor de 'middengroep' een tweede groep te starten in de avonden. Ook deelnemers uit andere wijken zijn welkom.

Data: **11, 18 en 25 januari en 1 februari**

Gespreksleiding: Geert Renkema

We beginnen de eerste keer met de Inleiding van het boekje. Daarna gaan we verder met de verhalen over Jezus en we nemen enkele hoofdstukjes te beginnen met hoofdstuk 47. We bepalen dan samen welke verhalen we de drie keren erna centraal gaan stellen.

Het is handig wanneer u bij deelname het boekje in bezit heeft, maar dat hoeft natuurlijk niet.

We houden ons aan de Coronaregels en hopen en verwachten dat de bijeenkomsten doorgang kunnen vinden. Mocht dat niet het geval zijn, dan informeren we de deelnemers.

Aanmelding via de zuil in de hal van Ichthus of mail aan: jlboeijenga@outlook.com

of via: geertenlenierenkema@gmail.com

DOET U OOK MEE?

Herkerken: de toekomst van geloofsgemeenschappen

Inmiddels hebben drie groepjes van gemeenteleden vanuit de diverse wijkgemeenten waaronder de onze drie keer met elkaar gesproken over hoe zij de toekomst van de kerk zien en waarop zij hopen. Het bleken informatieve en inspirerende gesprekken. Zie ook het uitgebreide verslag daarvan dat in "Op Weg" van december wordt geplaatst. We nodigen u van harte uit om daaraan ook deel te nemen.

U kunt zich aanmelden bij Kor Louissen: kor.louissen@ziggo.nl of bij.geertenlenierenkema@gmail.com

Een oproep voor ondersteuning van de kerkdiensten in woon-zorg locatie de Bleerinck in Emmen.

Veel bewoners in de Bleerinck bezochten voor ze in de Bleerinck kwamen wonen de diensten van de kerkgemeenschap waarbij ze aangesloten waren. Omdat het door hun ziekte niet meer mogelijk is de eigen kerk te bezoeken hebben we binnen de Bleerinck op de zondagochtend een kerkdienst. Voor mensen met dementie is het belangrijk dat deze dienst net als vroeger en dus herkenbaar op de zondagochtend wordt gehouden. De zondagochtend dienst is voor veel bewoners een ijkpunt in de week. Tijdens de corona beperkingen zagen we het gemis van de kerkdiensten voor de bewoners. Door de problematiek van de ziekte hebben de bewoners begeleiding nodig van,- naar en tijdens de kerkdienst. Voor deze begeleiding zijn we naast de familie ook vrijwilligers nodig die met geduld en aandacht voor de bewoners de dienst in goede banen kunnen leiden.

We begrijpen dat het contact met de eigen kerkgemeenschap heel belangrijk is. Daarom wordt door de vrijwilligers gekozen 1 keer of soms 2 keer per maand te komen helpen. Dit is voor ons al heel fijn! Met behulp van een rooster kunnen we bij voldoende vrijwilligers een voor de bewoners fijne kerkdienst realiseren.

Wanneer u geïnteresseerd bent of meer wilt weten, graag even een mailtje naar

ihidding@tangenborgh.nl of een telefoontje/appje naar 06-12946585

Ida Hidding, Coördinator vrijwilligerswerk. Woon en Zorglocatie De Bleerinck. Spehonerbrink 1 Emmen.

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

lena Pals, tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur.

Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 26 november