

De Schakel

Zondag 17 oktober 2021

Week 42 jaargang 24

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl **U ziet daar op de "Home" pagina de foto van Ichthus!** Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!

Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren. *(Dit kan pas een paar uur na de dienst)*

Begroeting: Dames J. Fransen en E. Veerbeek
Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma
Pianist: Dhr. B. Melis
Ouderling: Mw. A. Wubs
Diaken: Mw. G. Venema en dhr. H. Beukers
Lector: Dhr. G. Renkema
Koster: Dhr. H. Wiersema
Weekkoster: Dhr. R. Wanders en Mw. D. Post

Agenda:

Di: 14.15 uur: Dienst in Heidehiem

Voorganger: Mw. J. Keim, organist dhr. R. Elling

Wo: 8.30 uur: tuingroep

Do: 09.00 uur: Interieurverzorging: team 6

Vrij: Schakel vouwen: n.v.t.

Vrij: Schakel bezorgen: Mw. G. Venema

Zo: koffieschenken: Herman en Nelleke van der Kamp

Komende diensten: 24 oktober: Majoor Sj. Van Heese



De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar: Mw. M. Fleming-Kamphuis en mw. A. Hartman-v.d. Hoek.

Vakantie ds. Gerben Kajim

De komende week van maandag 18 tot en met zondag 24 oktober is ds. Gerben Kajim vrij. In voorkomende situaties kunt u contact opnemen met onze scriba Hennie Hendriks (619774)

Geld voor de collectes, deze zijn vandaag voor: **Kerk in actie** (Werelddiaconaat, Kameroen) en PGEmmen,

kunt u overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. collecte 17 oktober Ichthus.

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan deze kerk doen met uw steun?

- Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
- Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro.
- Een theologistudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro.

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema **Versterk de kerk**.
Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen.

*Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Kameroen.
Hartelijk dank!*

Opbrengst collectes 3 okt.: Diaconie € 78,20 PKN € 52,30
Opbrengst collectes 10 okt. KIA € 77,10 PGE € 71,90

Bedankje

Blij verrast was ik met de mooie bloemen van de Ichthus gemeente hartelijk dank.
Hartelijke groeten van Hennie van Klinken-Middel.

Ontmoetingen door de week, nu ook in november. Hulp gevraagd.

Vanaf begin juli hebben we in de hal van Ichthus koffie-ochtenden georganiseerd. Ook in de maanden september/oktober werden mensen uitgenodigd om te komen, en jullie waren bereid om één of meerdere keren als gastheer/gastvrouw koffie te schenken.

Hartelijk dank daarvoor.

Nu is er een verzoek gekomen van een aantal vaste bezoekers om deze ontmoetingen ook nog in de maand november door te laten gaan.

De vraag is nu aan jullie:

Wie wil nog een keer op een woensdagochtend gastheer/gastvrouw zijn en dan helpen met klaar zetten en koffie schenken en weer opruimen?

Indien je daartoe bereid bent om te helpen, kan ik weer een rooster opstellen. A.s. zondag zal ik in de kerk een opgave- lijst klaar leggen, maar ook per mail kan opgave of beschikbaarheid doorgegeven worden.

Mijn vraag is dus: wil je nog een keer helpen en zo ja: wanneer zou je beschikbaar zijn op een zou je woensdagochtend in november.

Groet, Gea Warringa

KOFFIE-OGHTENDEN
Op woensdag van 10 –11 uur
iedereen is welkom



Wilt U graag komen, maar heeft u geen vervoer, dan mag u de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (tel. 647677 of 06 80042845)
We hopen weer velen te mogen begroeten.

Giften:

De wijkkas mocht per bank het 3e kwartaal € 80,00 aan giften voor de wijkkas ontvangen en € 108,00 voor het bloemenbusje.

Hartelijk dank hiervoor! Namen de kerkrentmeester N. v.d. kamp (wijkkas)

Op zoek naar chauffeurs.

Er is de vraag gekomen van Gré Bijker of het mogelijk is haar voor de zondagsdienst op te halen en na de dienst weer thuis te brengen. Gré is een trouwe bezoeker van de zondagsdienst en is helaas niet meer in staat om zelfstandig naar de kerk te komen.

Vandaar deze oproep aan chauffeurs die haar zouden willen rijden. Als zich 8 chauffeurs aanmelden bent u eens per 2 maanden aan de beurt om te rijden. Dat moet toch mogelijk zijn.

Het zou fijn zijn als we Gré op deze manier zouden kunnen helpen.

Gaarne bericht aan Gerrit Fleming, tel 06 12102707 of g.fleming@planet.nl.

Namens de diaconie: Gerrit Fleming

Boekenmarkt.

Vorige week heeft u gehoord dat de boekenmarkt bruto € 800,00 heeft opgeleverd.

Het was en gezellige drukke dag.

Wij hebben de volgende doelen gesteund. Naar de "Soupkitchen" hebben we € 500,00 overgemaakt dat is inclusief € 34,00 uit het busje van de wenskaarten.

Het tweede doel is " het bloemenbusje " € 50,00

Bedankt voor een ieder die meegewerkt heeft op wat voor manier ook aan dit resultaat.

Een goede en gezegende dienst gewenst.

De boekenmarktcommissie "Ichthus"

Taizé-gebed in de Opgang

Vanavond, zondag 17 oktober zal er een Taizégebed plaatsvinden in de Opgang voor heel Emmen.

Het Taizé-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raken zal, ook als u vanavond voor het eerst erbij bent. We hopen u vanavond te ontmoeten!

Appelgebakactie World Servants

Beste mensen, misschien kent u ons nog wel: wij zijn Baukeline Hietland, Daphna Kajim en Mirte Kajim en wij gaan in de zomer van 2022 met World Servants naar Ghana. Afgelopen jaar hebt u ons allemaal gesteund bij onze geplande reis naar Bolivia, maar die ging helaas niet door. Dit jaar gaan we er weer voor en hopen we dus volgend jaar met de World Servants naar Ghana te gaan. Nog even ter introductie: World Servants is een christelijke organisatie waarmee jongeren vanuit Nederland over de hele wereld via bouwprojecten in ontwikkelingslanden de wereld veranderen en zelf veranderen. In Soamsobigi in Ghana gaan we met de lokale bevolking en partnerorganisatie AG Care een schoolgebouw met drie klaslokalen en een kantoorje bouwen. We hopen zo bij te dragen aan beter onderwijs. Een groot deel van het geld van vorig jaar mogen we weer voor deze reis gebruiken. Toch moeten we bij elkaar nog enkele duizenden euro's bij elkaar zien te sparen. Daarvoor zullen we het komende seizoen enkele acties organiseren. En de eerste actie staat voor de deur: de appelgebakactie. Wij bakken in de weekenden van 16 en 23 oktober appeltaart van de plaat. Per stukje appeltaart kost het 2,- euro. Bestellen kan via worldservantsemmen@gmail.com. Graag aangeven voor welke zaterdag u appelgebak bestelt en hoeveel stukken u wilt bestellen. U kunt uw bestelling op beide zaterdagen afhalen tussen 16-18 uur in de Opgang. Als dat echt niet lukt, bezorgen wij de bestelling die avond bij u thuis. U kunt uw bijdrage achteraf overmaken op ons rekeningnummer, dat u bij de taart zult ontvangen. Alvast bedankt voor uw steun en bestellingen!

De Helpende Hand nog steeds nodig

Al meer dan 20 jaar geleden startte vanuit de diaconie van de Ichthusgemeente een initiatief om inwoners van Emmermeer die extra hulp nodig hebben te voorzien van voedselpakketten. Zoals u vast weet is de Helpende hand nog steeds actief. Nog steeds zijn er mensen die bij ons aankloppen voor hulp en gelukkig zijn er ook nog steeds mensen en kerken die ons steunen met giften en door voedingswaren mee te nemen naar de kerk om deze daar in de mand te doen van de Helpende hand. We hopen dat u dit vooral blijft doen, want we hebben uw steun nodig!

Nu de winkelketens steeds meer voedsel aanleveren aan de grote voedselbanken, waaronder aan de Voedselbank Zuidoost Drenthe, en niet meer aan ons, zien we ons genoodzaakt om steeds meer voedsel zelf te kopen. Daarom hebben we nu besloten om te gaan samenwerken met de Voedselbank Zuidoost Drenthe. Tegen betaling van de door hen gemaakte kosten ontvangen we per 1 januari van hen voor onze gezinnen eens per twee weken een pakket. Dit basispakket kunnen we dan aanvullen met extra's rekening houdend met de gezinnen. Ook willen we met Kerst en Pasen de gezinnen blijven voorzien van een extra pakket.

Zo hopen we ook in de toekomst met uw steun minima te kunnen blijven voorzien van een volwaardig en gezond voedselpakket.
Met een hartelijke groet, Het team van de Helpende Hand

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
N. v.d. Kamp, tel. 640035 Kopij voor donderdag 17.00 uur.
Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 26 november