

Orde van dienst voor zondag 31 oktober 2021

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar het muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

Luiden van de klok **Stilte**

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Psalm 119 (De nieuw Psalmberijming): 5 en 12

5 Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij,
zodat ik levenslang uw pad zal kiezen.
Breng mij de schoonheid van uw wetten bij;
laat mij ze nooit meer uit het oog verliezen.
Ik ben niet thuis in deze maatschappij.
Wat snak ik naar uw eerlijke adviezen!

12 Groot is de ruimte die uw woord mij biedt,
royaal en ruim genoeg om te getuigen
voor koningen. Nee, HEER, ik schaam mij niet
dat ik voor uw geboden graag wil buigen.
Ik heb ze lief, ze zijn mijn levenslied;
ik heb ze lief, en daarom zal ik juichen.

Groet en bemoediging

V. De Heer zij met u

G. Ook met u zij de Heer.

V. Onze hulp is in de naam van de ENE, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.

G. Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.

V. Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn,

G. die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.

Zingen: Psalm 119 (De nieuw Psalmberijming): 27

27 Over mijn pad verspreidt uw woord zijn licht;
het is een lamp die mij de weg blijft wijzen.
Ik heb mijzelf tot trouw aan U verplicht.
Laat mij uit mijn ellende toch herrijzen.
Aanvaard de woorden die ik tot U richt.
Leer mij wat uw geboden van mij eisen.

Inleiding op de dienst (Mijn bijbel 1)

Gebed

Introductie NBV21 en overhandiging Kerkbijbel door NBG

Zingen: NLB 322: 1, 2 en 3

1 Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij met eigen hand.
Schrift die mensen oorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

2 Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft

3 Zijn onvergank'lijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent -
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoeekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Kijken: Mijn bijbel 2

Lezen: Nehemia 7: 72-8: 12 en Jakobus 1: 19-2: 5

Zingen: NLB 967: 1, 2, 4 en 7

1 Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

2 Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.

4 Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

Kijken: Mijn bijbel 3

Gesprek: Mijn Bijbel

Overdenking

Luisteren: Een toekomst vol van hoop (Sela)

1 In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2 Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

3 U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

*Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

4 U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht. *Refrein*

Gesprek: De zin (het verhaal) van mijn leven - *Bijbelse ansichtkaarten*

Gebeden

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: NBG Bijbelzndag / 2e: PGE)

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 31 oktober Ichthus.

Zingen: NLB 313: 1 en 4

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

Koffiedrinken na de dienst. We spelen een Bijbelquiz. Iedereen is van harte welkom.