

Orde van dienst voor zondag 19 september 2021

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Luiden van de klok

Als de dominee gaat staan, staan we allen op en zingen: Ps 121: 1, 3 en 4

| | |
|--|---|
| 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. | 3 De Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade. |
|--|---|

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Groet en bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid.

G: En niet loslaat wat zijn hand begon.

V: *Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop. U bent onze God.*

G. Wij zijn uw kinderen. Kwetsbaar en open voor uw heil. Amen

(gemeente gaat zitten)

Luisteren/zingen: NLB 991: 1, 4, 6, 7 en 8

| | |
|--|---|
| 1 De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop, zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop. | 4 Het onderste komt boven, de torens vallen om, het woord is aan de doven, de waarheid aan de droom. |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 6 Zo hoog zijn Gods gedachten, zij gaan de tijden door, wie voor was blijft ten achter, wie achterbleef gaat voor. | 7 Veracht dan niet de kleinen en die verloren zijn, want God noemt hen de zijnen die laatgeboren zijn. |
|---|---|

8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.

Woord van welkom

Inleiding op het thema: „Wie is de belangrijkste?“

Kyriëgebed

Luisteren/zingen (glorialied): NLB 601: 1, 2 en 3

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebed om het licht van Gods Geest

Lezen: Filippenzen 2: 1 - 11

Luisteren/zingen: NLB 1005: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donk're nacht.

*refrein: Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein

3 Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Refrein

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Refrein

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. *Refrein*

Lezen: Marcus 9: 30 - 37

Overdenking

Stilte

Meditatieve muziek

Dankgebed - Voorbeden - Stilte - gezongen Onze Vader (NLB 1006)

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: Kerk in Actie/ 2e: PGE)

Er staan maandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 19 september Ichthus.

Zingen: NLB 871: 1, 2, 3 en 4

1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Koffiedrinken na de dienst. Iedereen is van harte welkom.