

## Orde van dienst voor zondag 12 september 2021

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek (Bijeengeroepen uit onze huizen, GotZ 18: 1 en 2), en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

1 Bijeengeroepen uit onze huizen,  
elk met zijn eigen levenslied,  
zijn wij gekomen om weer te dromen  
van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen,  
roepen uit donker, roepen om leven,  
roepen om licht om Gods woorden te zien.  
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.  
Hij zal ons vragen antwoord te geven,  
Samen te leven in zijn gloria.

2 Bijeengekomen, woord in ons midden,  
samen zijn wij hier in Gods huis.  
Kleinen en groten, niemand verstoten:  
voor wie God zoekt is hier een thuis.  
Bidden en danken, stilte en klanken,  
met elkaar delen, één zijn met velen  
en zingen keer op keer: Jezus is Heer!  
Jong en oud samen zingen nu "amen" .  
God in ons midden, verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!

### Luiden van de klok

**Als de dominee gaat staan, staan we allen op en zingen: Ps 27: 1**

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de Heer die mij behouden zal!

### Groet en bemoediging

V: De Heer zij met u.

**G: Ook met u zij de Heer.**

V: Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heer,  
onze levensbron .

**G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

V: Die *als mens onder ons is komen wonen om ons zijn liefde te laten zien.*

**G: Die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen**

V: *U die in Jezus Christus ons hart wil aanspreken*

**G. Open ons voor het geheim van uw leifde en uw toekomst**

V: *Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld. Van God, de Vader,  
die achter ons staat, van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door  
de Heilige Geest, die elke dag in ons wil werken.*

**G. Amen**

**Zingen:** Psalm 27: 2 en 4

2 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,  
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft  
Hem dagelijks te loven met gezangen,  
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!  
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.  
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,  
aanschouwende hoe schoon en zuiver is  
zijn licht, verlichtende de duisternis.

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.  
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden  
die Gij eens zeide: 'zoek mijn aangezicht'.  
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!  
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!  
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,  
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

*(gemeente gaat zitten)*

**Drempelgebed**

**Luisteren/zingen:** NLB 909: 1, 2 en 3

1 Wat God doet, dat is welgedaan,  
zijn wil is wijs en heilig.  
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,  
die hand geleidt mij veilig.  
In nood is mij  
zijn trouw nabij.  
Ja Hij, de Heer der Heren,  
blijft eeuwig wijs regeren.

2 Wat God doet, dat is welgedaan.  
Hij is mijn licht en leven.  
Ik wil mijzelf van nu voortaan  
blijmoedig aan Hem geven,  
omdat ik weet  
in vreugd en leed:  
zijn vaderlijk' ontferming  
blijft eeuwig mijn bescherming.

3 Wat God doet, dat is welgedaan,  
daar laat ik het bij blijven.  
Al moet ik door de engten gaan  
waar mij de dood zal drijven -  
als God mij leidt  
kan ik de tijd  
van duisternis verdragen:  
ik zal zijn licht zien dagen.

**Kyriëgebed**

**Luisteren/zingen (glorialied):** NLB 146c: 1, 6 en 7

1 Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israëls God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,  
dat u de haat der mensen treft,  
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen  
en Hij buigt neer wie zich verheft.  
Zijt gij in rouw, God is uw licht;  
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.  
Halleluja! Halleluja!

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heilige Geest!  
Halleluja! Halleluja!

## Gebed om de opening van het woord

**Lezen:** Zacharia: 8: 4-8 en 20-23

**Luisteren/zingen:** Dan zitten weer bijeen geschaard (ZG 38: 2 en 3)

2 Dan zitten weer bijeen geschaard  
mannen en vrouwen langs de kant,  
krukken en stokken in de hand,  
ouden van dagen, hoogbejaard;  
rondom zien zij Gods heerschappij,  
de kinderen, weer vrij en blij,  
jongens en meisjes, allerwegen,  
die spelen daar, verrukt van vreugde  
en lachen luid- Gods lieve jeugd  
heeft hier de toekomst weergekregen.

3 Al is dat voor wie dan nog leeft  
een wonder, ondoorgrondelijk,  
voor God is niets te wonderlijk  
dit is wat Hij gesproken heeft:  
Ik breng voorgoed mijn volk naar huis,  
in Sion is het waarlijk thuis,  
op recht en trouw bouw Ik uw woning;  
o volk, Ik breng van oost en west  
u thuis dat is het allerbest;  
Jeruzalem, daar woont uw koning!

**Lezen:** Marcus 8: 22-26

**Luisteren/zingen:** NLB 534: 1, 2, 3 en 4

1 Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden:  
is zelf het licht dat ruimte geeft,  
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

## Overdenking

**Luisteren/zingen:** OLB Gezang 487: 1, 2 en 3

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.  
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.  
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,  
plant als een boom in ons zijn eigen leven,  
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid  
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,  
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,  
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.  
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij uw beminden overkomen.

**Bericht van overlijden****Zingen:**

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

**Dankgebed - Voorbeden - Stilte - Onze Vader****Mededelingen****Inzameling gaven** (1e: diaconie/ 2e: PGE)

Er staan maandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 12 september Ichthus.

**Zingen:** NLB 601: 1, 2 en 3

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, een voor een, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt.

3 Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft.

**Zegen****Gemeente (zingt):** Amen

***Koffiedrinken na de dienst. Iedereen is van harte welkom.***