

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

**Luiden van de klok**

**stilte**

**Als de dominee gaat staan, staan we allen op en zingen: Ps 77: 1 en 3**

1 Roepend om gehoor te vinden,  
om bij God gehoor te vinden,  
roep en smee ik onverpoosd,  
maar mijn ziel blijft ongetroost.  
Nu de druk mij overmande,  
hef ik tot de Heer mijn handen,  
maar 't gedenken is mij pijn,  
nu ik zonder God moet zijn.

3 Zou de Heer zijn volk verstoten?  
Heeft de toorn zijn hart gesloten?  
Is zijn gunst voorgoed voorbij?  
Blijft niet wat Hij eenmaal zei?  
Kan God zijn gena vergeten?  
Heb ik steeds vergeefs geweten,  
dat des Allerhoogsten kracht  
stand houdt tot het laatst geslacht?

**Groet en bemoediging**

V: De Heer zij met u.

**G: Ook met u zij de Heer.**

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

**G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid.

**G: En niet loslaat het werk van zijn handen. Amen**

*(gemeente gaat zitten)*

**Inleiding**

**Gebed**

**Luisteren/zingen: : U geeft een toekomst vol van hoop (Sela)**

1 In de nacht van strijd en zorgen      2 Ook al zijn er duizend vragen,  
Kijken wij naar U omhoog,              Al begrijpen wij U niet,  
Biddend om een nieuwe morgen,      U blijft ons met liefde dragen,  
Om een toekomst vol van hoop.        U die alles overziet.

3 U geeft een toekomst vol van hoop;  
Dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
Leidt ons door dit leven heen.

4 U heeft ons geluk voor ogen.      5 U bent God, de Allerhoogste,  
Jezus heeft het ons gebracht.      God van onbegrensde macht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken      Wij geloven en wij hopen  
In de allerzwartste nacht.      Op het einde van de nacht.

**Lezen:** Jakobus 1:1-8 en 12

**Overdenking 1:** Eerst zien en dan geloven (Johannes 20: 25)

**Luisteren/zingen:** NLB 247: 1,3 en 5

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is  
mijn enig licht in nacht en duisternis.  
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?  
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,  
licht in het duister, wijs de weg omhoog.  
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

**Overdenking 2:** Eerst geloven, dan zien

**Luisteren/zingen:** Heer U bent mijn leven (Hemelhoog 479)

1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt  
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga  
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

2 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart  
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer  
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd  
En in uw vergeving leef ik nu

4 Vader van het leven, ik geloof in U  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit  
Om het zaad te zijn van Gods rijk

**Bericht van overlijden****Zingen: NLB 961**

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

**Dankgebed en voorbeden****Mededelingen****Inzameling gaven** (1e: diaconie/ 2e: PGE)

Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 28 aug. Ichthus.

**Zingen: Ps 73: 1 en 9**

1 Ja, God is goed voor Israël,  
is waarlijk goed, ik weet het wel,  
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.  
Maar ik was bijna uitgegleden.  
Mijn afgunst groeide met de dag,  
daar ik der bozen voorspoed zag,  
hoe moeiteloos hun leven is,  
zo zonder kwelling en gemis.

9 Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt  
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

**Zegen**

***Koffiedrinken na de dienst. Iedereen is van harte welkom.***