

De Schakel

Zondag 27 juni 2021 Week 26, jaargang 23

Pastoraat telefoon: 06-41872814 of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl **U ziet daar op de "Home" pagina de foto van Ichthus!** Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!)

Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren.

(Dit kan pas een paar uur na de dienst)

Voorganger: Ds. W. de Groot (Heilig Avondmaal)

Pianist: Dhr. B. Melis

Ouderling: Mw. H. Hendriks

Diaken: Mw. G. Dost en en mw. F. Boerhof

Koster: Dhr. R. Wanders

Weekkoster: H. Beukers en J. Bal

Coördinatoren: Dames A. Misker en B. Beukers

Agenda:

Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 5

Wo: 08.30 uur: Tuingroep

Vr: 13.30 uur: Schakel vrouwen: I. Pals en G. Strootker

Schakel bezorgen: Mw. R. Lanting

Komende diensten: 4 juli 10.00 uur: Ds. M. Kaufmann



De bloemen worden met een groet van de Ichthusgemeente gebracht worden naar:

De heer Tj. D. Reitsma en mevrouw F. Keep-de Vries

Ontmoetingen in de zomerperiode, komt u in Ichthus op de koffie?

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. En ook op een ochtend in de week gaan de deuren van Ichthus weer wijd open.

Iedere woensdagmorgen in de maanden juli en augustus van 10:30 uur-11:30 uur, schenken we koffie en thee met wat lekkers er bij.

We zijn blij dat dit weer mogelijk is, maar we houden ons wel aan de regels die op dat moment nog gelden.

Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting.

Wilt U wel graag komen, maar heeft U geen vervoer, dan mag U de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (06-80042845)

Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen weer velen te mogen begroeten.

Samen een bakkie doen?



Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden in de zomerperiode.

In de maanden juli en augustus willen we graag weer de zomer-koffie ochtenden organiseren. We denken dat dit nu weer mogelijk is, met in achtneming van de corona regels die gelden op dat moment.

We vragen hiervoor per keer 2 mensen die willen helpen: kopjes klaar zetten en gastheer of gastdame zijn, koffie schenken, afwassen en opruimen.

Graag opgave op de lijst die in de hal van de kerk ligt.

Organisatie: Gea Warringa

Helpende Hand:

Afgelopen vrijdag was het weer zover. Pakketten voor onze klanten zijn klaargemaakt en bezorgd.

Zoals gezegd doen wij dit tot eind december.

Donaties: Geregeld viel bij mij in de brievenbus aan de Middenhaag een enveloppe met inhoud of DE-punten. Nu ik ga verhuizen kan dit niet meer maar u kunt ze wel afgeven of in de brievenbus doen bij onze penningmeester, Fenny Boerhof,

Valtherzandweg 144. Alvast bedankt voor de donaties in welke vorm dan ook die op dit adres worden gebracht.

Ik dank u hartelijk voor alle vertrouwen die u in de afgelopen jaren in mij hebt gesteld.

Tot ziens en nogmaals bedankt. Nolly van Zanten-Feenstra

Uitnodiging Koffiedrinken na de dienst.

Beste gemeenteleden,

Hierbij nodigen wij u uit om zondag 4 juli a.s. na de dienst koffie te drinken met elkaar. We doen dit in de kerkzaal.

De coronamaatregelen zijn versoepeld en is het mogelijk om weer bij elkaar te komen. Weliswaar zullen we de coronamaatregelen die dan nog van kracht zijn, handhaven.

U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden om fysiek aanwezig te zijn in de dienst. Allen van harte welkom.

Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba

"Terloops" Aan het begin van dit jaar stond onderstaande oproep in de Schakel:

We streven er naar om in de Schakel wekelijks iets in een rubriekje TERLOOPS te plaatsen, en hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om wel-en-wee te delen. Een rubriek waarin bemoedigende verhalen gedeeld kunnen worden, maar ook bestemd voor positieve belevenissen of verhalen, én om de zorgen die er zijn te delen.

Graag wil ik nog een keer gebruik maken van iets wat me geraakt heeft:

Het was op een zondag, twee weken geleden. 's Morgens waren we weer naar de kerk geweest, we mochten nu komen zonder ons tevoren aan te melden, en: we mochten weer zingen! Een fijn begin van deze mooie stralende zondag.

's Middags besloten we de fiets te pakken. De accu van de E-bike was volgeladen, dus laat de kilometertjes maar komen, de bestemming was richting het Bargerveen om te kijken of de wilde orchideeën daar al in bloei stonden. We wisten een mooie plekje, maar het was wel een eindje fietsen. De tocht bracht ons eerst langs het riviertje de Runde, daar ligt een smal fietspad dat slingert vanaf Barger Compasuum naar het zuiden, richting Zwartemeer. Het is een mooi, maar soms wel heel smal fietspad.

Maar wat is de natuur daar mooi, het fluitenkruid in de bermen stond wel meer dan een meter hoog te wuiven in de wind, de distels kleurden prachtig paars. Ook de brandnetels, die soms gevaarlijk naar beneden bogen, voelden zich thuis langs de randen van het fietspad. Het roze vingerhoedkruid stak z'n hoge toortsen dapper omhoog.

Ach, en er was nog veel meer te zien. Maar het was wel goed opletten op dit smalle pad, want er waren meer mensen op het idee gekomen om hier te gaan fietsen, vanaf de andere kant kwamen regelmatig tegenliggers. Het was moeilijk om elkaar te passeren, soms moesten wij, of de anderen, afstappen om elkaar niet met de sturen te raken.

En wat mij het meest opviel, was dat iedereen zo vriendelijk was. Het pad was moeilijk, het fietsen soms niet mogelijk, maar (bijna) iedereen lachte ons toe en bijna alle fietsers die van de andere kant kwamen en die ons dus passeerden, groetten ons. Zij of wij moesten even aan de kant gaan staan voor de ander.

En het was geen enkel probleem en we hoorden: goeie middag, hallo, moi je, hei, guten Tag, hoie, hey, Tschüss.....

Daar waar het pad zo smal was, daar waar het fietsen dus best wel moeilijk was, daar was (bijna) iedereen vriendelijk. En een ieder begroette de voorbijganger in z'n eigen taal, het leek wel Pinksteren.....

Toen we na dit smalle pad verder gingen fietsen, werden de paden weer breder en kon men de tegenliggers makkelijker passeren. Het fietsen ging veel makkelijker, maar slechts een enkele voorbijganger groette z'n tegenligger..... Op het smalle pad was dit wel anders.

Daar waar het moeilijk was, daar had men oog voor de ander. En toen het weer makkelijker ging, was toen de aandacht voor de ander verdwenen? Dat moet toch niet zo zijn?

Even een omschakeling naar nu: toen we niet "ter kerke" konden gaan, misten we de anderen.

En nu: vanaf begin juli starten we weer met de zomer koffieochtenden: iedere woensdagmorgen van 10:30-11:30 schenken we koffie/thee in Ichthus.

Wees welkom en ontmoet de anderen die ook jou/u gemist hebben.

Uiteindelijk hebben we prachtige orchideeën gevonden, op een veldje waar het vorig jaar slechts enkele stonden, en nu langs de slootkant tientallen in volle bloei.

Gea Warringa



Collegium Vocale Drenthe

Inspireert Bach u ook? Zing dan 'coronaproof' volgens de richtlijnen van het RIVM mee met het

12^e Bachcantateproject van Collegium Vocale Drenthe

Het projectkoor Collegium Vocale Drenthe start eind september 2020 met het twaalfde project onder leiding van dirigent Roelof Bosma. In 2020 is het 12^e Bachcantateproject i.v.m. corona helaas afgelast. Dit jaar biedt een nieuwe kans.

Het project wordt afgesloten met een concert op zondag 21 november in een van de kerken in Hogeveen. Het concert begint om 17.00 uur.

Op 6 zaterdagochtenden worden vanaf 25 september koordelen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach ingestudeerd.

Van de deelnemers wordt zelfstudie thuis verwacht.

De begeleiding tijdens de repetities, die plaatsvinden in de Vredehorst/Oosterkerk in Hogeveen, is in handen van Joke Venhuizen.

Aan het concert werken de volgende solisten mee; Tenor: Nico van Maanen, Bas: Roel Kok

De begeleiding tijdens het concert is in handen van het Ensemble Conservatoire uit Zwolle.

Wilt u meedoen? Geeft u zich dan voor 1 juli op via de website www.collegiumvocaledrenthe.nl

WEER EEN NIEUWE ONGELOOFELIJKE PODCAST OP DE SITE VAN DE PG EMMEN - #57.

De Ongeloofelijke Podcast is een Podcast over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Journalist David Boogerd en theoloog Stefan Paas voeren verdiepende gesprekken met spraakmakende gasten. Op de site van de PG Emmen steeds de laatst gemaakte uitzending. Deze keer gaat de Podcast over een linkse atheïst met een passie voor Jezus. Een gesprek met Zihni Özdil. Hij noemt zichzelf een linkse, progressieve atheïst. Maar dan wel een met

een passie voor Jezus. Zihni Özdil is historicus, schrijver en voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Hij leest bijna elke dag uit de Bergrede en op zijn werkplek hangen Karl Marx en Jezus gebroederlijk naast elkaar. Een foto met een politieke tegenstander zette Özdils leven op zijn kop. Hij ging nadenken over de beginselen van het socialisme, het vroege christendom en de geestelijke armoede die hij ervoer. Het werd het begin van een bijzondere zoektocht waar hij nu nog middenin zit. Journalist David Boogerd en vaste gast Stefan Paas gaan in gesprek met Zihni Özdil over Haagse nachtmerries, spirituele leegte, Jezus en Karl Marx.
Luister via de site van de PG Emmen: www.pgemmen.nl.

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

I. Pals tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur.

Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 6 augustus.