

De Schakel

Zondag 30 mei 2021

Week 22, jaargang 23

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl **U ziet daar op de "Home" pagina de foto van Ichthus!** Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!

Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren. *(Dit kan pas een paar uur na de dienst)*

Kerkdiensten bijwonen:

Beste gemeenteleden,

Wellicht dat het inmiddels bij u bekend is, dat we in Ichthus weer 30 bezoekers kunnen ontvangen in de diensten op zondagmorgen. Wel moet u zich vooraf opgeven, zodat uw naam genoteerd staat.

Bij voorkeur aanmelden via de mail pastoraatichthus@gmail.com of anders via de pastoraattelefoon 06-41872814 maandag t/m vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaande aan de zondag waarop de kerkdienst gehouden wordt.

De coronamaatregelen worden nog steeds gehandhaafd.

Bij binnenkomst wordt uw naam op de lijst aangevinkt dat u aanwezig bent.

U draagt een mondkapje bij binnenkomst en weggaan en u desinfecteert uw handen. De coördinator brengt u naar de zitplaats.

En na afloop van de dienst geeft de coördinator aan dat u de kerkzaal kunt verlaten.

Ook blijft het mogelijk om de diensten online te volgen.

We wensen u goede diensten toe.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Hennie Hendriks, scriba

Voorganger: Ds. M. Reinders. Zwolle

Ouderling: Mw. H. Hendriks

Diaken: Mw. M. Hut

Koster: Dhr. H. Wiersema

Weekkoster: De heren F. Knigge en J. Post

Coördinatoren: Mw. N. Feenstra en Mw. G. Venema.

Agenda:

Wo:08.30 uur: Tuingroep

Wo:19.30 uur: Kerkenraad

Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 6

Vr: 13.30 uur: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp

Schakel bezorgen: Dhr. B. Beuker

Komende diensten: 6 juni 10.00 uur: voorganger ds. G. Kajim



De bloemen worden met een groet van de Ichthusgemeente gebracht naar:

de heer D. Heyse
en mevrouw I. Kamminga-Postema

Jubileum

Dinsdag 1 juni zijn de heer en mevrouw A. de Jong-Berends **65 jaar getrouwd.**

(Mr. J. van Lierstraat 7, 7815 NE)

De Ichthusgemeente wil hen hiermee van harte feliciteren. Wij wensen hen een mooie dag en samen nog een gezegende tijd.

Bedankt voor de bloemen die ik met mijn verjaardag van de Ichthusgemeente mocht ontvangen en spreek de hoop uit dat we elkaar spoedig weer als gemeente mogen ontmoeten in de zondagse erediensten. **W. Goeree, Odoorn.**

Zingen voor de kerk/spontaan met Pinksteren

Helaas was de uitnodiging hiervoor vorige week niet in de Schakel vermeld, omdat het abusievelijk niet aan de Schakel was doorgegeven.

Wijziging contactpersoon

Mevrouw Riet Buwalda neemt wijk 809 van mevrouw Els Hasper over. We willen Els hartelijk danken voor de vele jaren dat zij contactpersoon was. Namens de kerkenraad, N. v.d. K.

Verhuizing:

Mevr. T. Kwappenberg-Betten is van de Lavendelheide 14 verhuisd naar het Woon-Zorgcomplex De Schans, kamer 208, Laan van het Kwekebos 118, 7823 LJ Emmen.

TERLOOPS" wekelijkse nieuwsrubriek: Heeft U iets dat de moeite waard is om te delen, dan kan dat verzonden worden aan Gea Warringa: geawarringa@planet.nl of in de brievenbus van Wolverlei 12.

"Terloops" van Martha Altena

In deze van de veel omvattende C-tijd neem je ook wel eens de tijd om in allerlei laadjes en dozen te snuffelen. Zo verging het mij tenminste. En ik kwam daarbij mijn poëzie album tegen. Al lezend kom je dan de juffen en meesters van de school, de buurvrouw en de vriendinnen tegen. Maar ook mijn opoe en ze schreef daarin op 04 januari 1947 met prachtige krulletters:

Het broos vergankelijke albumblad

dat thans dit letterschrift bevat

wordt eens niet meer gevonden.

De hand die deze pen bestuurt

het oog dat op dees' regel tuurt

wordt eens in 't graf ontbonden.

Toen ik dat zo las, dacht ik: Och opoe, je lichaam is ontbonden, maar heel vaak in mijn leven denk ik nog aan mijn opoe.

Ze woonde samen met opa en twee ooms van me in een boerderij die ongeveer 3 kilometer van mijn ouderlijk huis stond. Als jong meisje ging ik vaak even naar haar toe, lopend over een zandweg. Opa en de ooms waren meestal aan het werk bij de boerderij of op het land. Maar opoe was altijd thuis. Ze had reuma en kon daardoor niet lopen. Ze zat altijd in een stoel op een vast plekje in de kamer, ze was er dus altijd.

"Dag opoe" - "dag mien kind, mooi dai komt."

Er werd veel gepraat, samen zingen, of soms voorlezen, dat kon ze wel zelf en dat vond ze gezellig, maar praten was hoofdnoot. En in dat praten-zei ze tegen mij:

"Kind, als het in je leven niet altijd even leuk en makkelijk is, probeer dan maar te denken aan dingen die erger zijn, dan waarin jij je bevindt. Daar word je sterker en tevreden van. Want ik kan niet meer lopen, maar ik kan nog wel fijn met je praten en naar mensen een brief schrijven, en God lof toe zingen, enz. enz.

In deze tijd waarin we nu leven, denk ik daar wel vaak aan. Er is zo veel wat niet kan en er zijn omstandigheden die niet leuk zijn, maar wat wel kan:

Een lichtje uitstralen naar de ander door allerlei vormen: iemand eens opbellen voor een praatje, vooral nu in het voorjaar genieten van de natuur, met alle uitbarstingen van kleur en geur, een kaartje door de brievenbus als teken van omzien naar elkaar. Zo houden we vol, hebben lief en spreken elkaar vertrouwen toe en hopen dat alles eens weer goed komt.

40-dagentijd zendingsbusjes “Naar school in Haiti”

Hebt u uw busje al ingeleverd? Of een bijdrage overgemaakt? **Heel hartelijk dank daarvoor.**

De opbrengst van de busjes in 2020 en 2021 bedroeg tot nu toe ca. € 1.400,00

Hebt u nog een busje thuis, wilt u die dan zo spoedig mogelijk nog inleveren in Ichthus of laten ophalen door Tinus Boerhof?

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Jannes Hut, voorzitter ZWO Ichthus-Emmermeer

Bericht van de Diaconie: Wilt u ons helpen?

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord *diakonia*. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.

Het diaconaat, het helpen van mensen, heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in het land herinneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. Na de tweede wereldoorlog kwamen de diakenen met andere initiatieven, zoals bejaardenhuizen, het maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’..

Van het College van Diakenen heeft de diaconie van onze wijkgemeente geld gekregen om onze taak in Emmermeer uit te kunnen oefenen. Nu is het zo dat de wijkdiakenen dit niet alleen kunnen. Kijkt u met ons mee en geeft u aan ons door waar hulp nodig is? Het kan zijn in de vorm van spullen, maar misschien kent u ook iemand die even een adempauze nodig heeft, bijvoorbeeld door een week vakantie. Ook daar zouden wij bij kunnen ondersteunen. De hulp hoeft niet alleen voor leden van Ichthus te zijn, maar geldt voor alle bewoners van Emmermeer.

Kent u iemand die hulp nodig heeft, geeft dat dan door aan één van de diakenen.

(Gerrit Fleming, Mania Fleming, Gré Venema, Nelleke van der Kamp, Marjan Hut, Fennie Boerhof, Harrie Beukers of Gea Dost.)

Voor aankondiging collecte 6 juni a.s.

“Samen in actie tegen corona”

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. **De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd.** Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omliggende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.

Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona. **Nu slaan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’.** Het geldt dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig.



PG Emmen Zuid

Gepubliceerd door Kor Louissen · Zojuist ·



Ichthus Emmen op de op de zondag van Pinksteren. Op deze morgen zongen een aantal mensen o.a. het Taizé lied 'Herre, visa mig vägen' buiten bij de ingang. Het is een gebed in het Zweeds en komt uit Psalm 86 vers 11 'wijs mij uw weg Heer'.

Zo'n 9 mensen vormden het tijdelijke 'koor' bij Ichthus. Al zingende verwelkomde men de bezoekers van de kerkdienst op de morgen van Pinksteren

<https://www.youtube.com/watch?v=k47fQ2CNqQU&t=24s>



Helaas was de uitnodiging hiervoor vorige week niet in de Schakel vermeld, omdat het abusievelijk niet aan de Schakel was doorgegeven.



Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Nelleke v.d. Kamp tel. 640035 Kopij voor donderdag 17.00 uur.
Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 25 juni