

Voorganger:	Ds. G. Kajim
Pianist:	Dhr. B. Melis
Ouderling:	Mevr. A. Wubs
Diaken:	Dhr. H. Beukers en mevr. G. Dost
Koster:	Dhr. J. Post
Coördinatoren:	Mevr. B. Beukers en mevr. G. Dost
Weekkoster:	Dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal

Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via <https://www.ichthus-emmermeer.nl> op de thuispagina. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur na de dienst.

Agenda

Wo: 14:00 uur	Moderamen
Do: 8.30 uur	Interieurverzorging dames Donker, Groenwold, Berends, Van Vondel en dhr. Renkema
Vrij: 13.30 uur	Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp
Vrij: 13.45 uur	Schakel bezorgen: dhr. H. Hollander

Komende kerkdiensten

Op 30 mei om 10.00 uur in Ichthus met ds. M. Reinders.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar dhr. en mevr. Poppema en mevr. Sanderse.

Gift

Een gift voor het bloemenbusje van €10.00 van mevr. N. via mevr Van Vondel. Hartelijk dank daarvoor.

Bedankt

Dank voor de bloemen die ik zondag 16 mei mocht ontvangen.

Met vriendelijke groet, G de Wit-Veldman

Hartelijk dank voor de Schakel. We hebben de inhoud zeer op prijs gesteld We lazen veel bekende namen. Helaas is het ons niet mogelijk de personen persoonlijk te begroeten. Maar we wensen jullie allen een goede dienst.

*Hartelijke groeten, Trijnie en Willem ter Veen,
Hondsrugweg 105A, 7811AC EMMEN*

Diensten

Beste gemeenteleden, afgelopen zondag 16 mei konden weer 30 personen aanwezig zijn in de dienst. We willen hiermee doorgaan.

Wilt u ook de dienst bijwonen, dan bij voorkeur aanmelden via de mail pastoraatichthus@gmail.com of anders via de pastoraattelefoon 06-41872814 tot vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaande aan de zondag waarop de kerkdienst gehouden wordt.

De coronamaatregelen worden nog steeds gehandhaafd. Bij binnenkomst wordt uw naam op de lijst aangevinkt dat u aanwezig bent. U draagt een mondkapje bij binnenkomst en weggaan en u

desinfecteert uw handen. De coördinator brengt u naar de zitplaats. En na afloop van de dienst geeft de coördinator aan dat u de kerkzaal kunt verlaten. Ook blijft het mogelijk om de diensten online te volgen. We wensen u goede diensten toe en gezegende Pinksterdagen.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks (scriba)

Bericht van overlijden

Mevr. Johanna Feunekes-den Andel is geboren 28 december 1955 en overleden 09 mei 2021. Mevr.. Feunekes woonde aan de H.Boomstraat 24. We wensen de familie veel sterkte en moed in deze moeilijke tijd.

Hennie Hendriks (scriba)

Op 13 mei is overleden mevr. Beekhof-de Grote. Zij woonde in Heidehiem. Haar man woont aan de Van Blankenheimstraat 34. Wij wensen haar man, en haar kinderen en kleinkinderen veel sterke Toe om dit verlies te dragen. Wat blijft zijn de herinneringen, dat worden waarde volle dingen. Om te bewaren, veilig en apart, op een speciale plekje in je hart.

Contactpersoon uit wijk 3

Terloops 1

Al enkele keren hoorden we dat er gemeenteleden werden verrast met een zelf gemaakt haakwerkje, met een groet van een ander gemeentelid in deze corona periode.

Toch fijn dat we in deze tijd van elkaar weinig te kunnen ontmoeten, dat er op deze manier aandacht is voor de ander.

Ook de rode kaarsen, die bij iedereen gebracht werden als een Pinkstergroet, zijn positief ontvangen.

Terloops 2

Terloops, zo maar even iets opschrijven uit je dagelijkse leven. Iedereen krijgt kracht en steun in moeilijke situaties op zijn/haar eigen wijze.

Note to self

God goes with me today. If I take His hand and follow Him, He will help me get past anything that threatens to overtake me or hold me back. I am not under my circumstances, I am und the shelter of His wing. He is still the same miracle working god He has been. He is my strength. He is my shield. He is my protector, healer and deliverer and I am His beloved child.

Dat we mogen beseffen, dat we de keuzevrijheid hebben om gods hand te pakken en zijn leiding, bescherming en steun mogen ontvangen. Wie pakt Gods hand vast, elke dag weer?

Als ik in de ochtend ontwaak uit mijn slaap . . . dan beeld ik mij in en maak de bewuste keus om Zijn hand te pakken. Die altijd al uitgestrekt staat om mij op te vangen en te beschermen . . . hoe mooi is dit . . . dat ik dit mag ervaren.

Alles ligt in Zijn Hand. Maar nemen wij ook Zijn hand? Hoe vaak ik mezelf er op betrap en soms ook niet door heb . . . Dat ik alles op eigen kracht wil doen. En dan nadien omhoog kijk en Hem vraag waar Hij is. Twerwijl Hij nooit is weggeweest.

Rebecca Saunders

De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit

De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit staat nu op pgemmen.nl.

Wat heb je aan spiritualiteit in deze seculiere tijd? Deze keer gaat het gesprek op de Ongeloofelijke Podcast over iets waar we het nog veel te weinig over gehad hebben: spiritualiteit. Wat is het precies en wat heb je eraan? Komt spiritualiteit en het ervaren van God steeds meer onder druk te staan in deze seculiere, gehaaste tijden?

Journalist David Boogerd en theoloog Stefan Paas spreken hierover met Nikolaas Sintobin: hij is

priester, internetpastor en al 30 jaar jezuïet (een religieuze orde binnen de Katholieke Kerk waar paus Franciscus ook lid van is). Hij gaf het leven als talentvolle advocaat op voor een spiritueel bestaan, volledig gewijd aan het geloof. Sintobin heeft meerdere boeken geschreven over spiritualiteit en werd bekend als geestelijk begeleider van het tv-programma 'Op Zoek Naar God'. Een man met een bijzonder en inspirerend verhaal. Een gesprek over vreugde, ratio en gevoel én de fascinerende Ignatius van Loyola.

Tweede gespreksgroep over het boek „Herkennen”

Onlangs is de gespreksgroep „Herkerken” van start gegaan. In 3, 4 of 5 avonden wordt dit interessante boek over het huidige en toekomstig functioneren van de kerk besproken. Het boek nodigt volop uit tot gesprek en geeft ook volop ruimte voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. Op de site van de PG Emmen, www.pgemmen.nl, kunt er meer over lezen en horen. Inmiddels hebben zich een aantal mensen gemeld die ook mee willen praten en dat willen we natuurlijk graag mogelijk maken. Als er nog drie aanmeldingen binnenkomen dan beginnen we weer een nieuwe groep. Interesse? Stuur dan een mail naar redactie.website@pgemmen.nl of bel met 06-52664763. Het is nog niet zeker of de gesprekken zullen plaatsvinden in de Opgang, Schepershof of Ichthus.

Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 64 00 35 |N. van der Kamp)
Kopij **donderdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)
Kopij voor 28 mei 2021