

Voorganger: Ds. G. Kajim
Organist: Mevr. G. Jongsma
Ouderling: Mevr. B. Beukers
Diaken: Mevr. G. Venema, mevr. N. van der Kamp en dhr. H. Beukers
Koster: Dhr. J. Post
Coördinatoren: Mevr. M. Hut en mevr. A. Wubs
Weekkosters: Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge

Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via <https://www.ichthus-emmermeer.nl> op de thuispagina. Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur na de dienst.

Agenda

Wo: 8.30 uur Interieurverzorging mevr. B. Beukers, mevr. A. van Vondel en mevr. J. Donker
Wo: 19.30 uur: Pastoraat
Wo: 19.30 uur: Diaconie
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: fam. Altena
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. G. Venema

Komende kerkdiensten

Op 23 mei om 10.00 uur in Ichthus met ds. G. Kajim.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar mevr. de Wit-Veldman.

Gift

Via Nolly Feenstra is een bedrag van €20 ontvangen voor het bloemenbusje. Hartelijk dank daarvoor.

Bedankt

Zondag j.l. nog wel op Moederdag kreeg ik een prachtige bos bloemen van de Ichthus gemeente. Hiervoor mijn hartelijke dank.

Lieve groet van Roely Kleefman.

Vakantie Janneke de Valk

Janneke de Valk is met vakantie van tot 23 mei 2021. Gerben neemt dan waar voor Janneke.

Diensten

Beste gemeenteleden, vanaf zondag 16 mei nodigen we weer dertig bezoekers uit voor de diensten. Weliswaar met inachtneming van de coronamaatregelen.

Bij binnenkomst wordt uw naam op de lijst aangevinkt dat u aanwezig bent. U draagt een mondkapje bij binnenkomst en weggaan en u desinfecteert uw handen. De coördinator brengt u naar de zitplaats. En na afloop van de dienst geeft de coördinator aan dat u de kerkzaal kunt verlaten.

Wilt u de diensten fysiek bijwonen is het noodzakelijk om zich vooraf aan te melden. Bij voorkeur aanmelden via de email

pastoraatichthus@gmail.com of anders via de pastoraattelefoon 06-41872814 tot vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaande aan de zondag waarop de kerkdienst gehouden wordt.

Ook blijft het mogelijk om de diensten online te volgen.

We wensen u goede diensten toe.

*Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Hennie Hendriks (scriba)*

Terloops

Terloops, zo maar even iets opschrijven uit je dagelijkse leven.

Bij veel kerken door het hele land zijn ze te zien: vlaggen, posters, hesjes met daarop de woorden "Houd moed, heb lief". En nu vandaag de kerkdeuren van Ichthus weer een klein beetje verder mogen open gaan, dragen de dienstdoende coördinatoren deze rode hesjes ook weer. We kunnen daarop de tekst lezen: Houd moed, heb lief.



Het zou zomaar een tekst uit de bijbel kunnen zijn, doch ze zijn geschreven door de dichter Ingmar Heytze. Hij schreef deze woorden op een schutting in zijn woonplaats Utrecht om zo de willekeurige voorbijgangers een hart onder de riem te steken:

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen. Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet.

Ik ben maar een paar regels op een schutting in de stad. Bedankt dat u mij leest.

Ik heb alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn: houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit op – als het slecht gaat, zal het ook weer beter gaan.

De woorden op deze rode hesjes zouden ook een prachtige Pinksterboodschap kunnen zijn: Houd moed, heb lief, en dat hebben velen geprobeerd in de afgelopen tijd. Op allerlei manieren, hoe moeilijk het soms ook was en nog is.

Het is al weer enige tijd geleden, dat er iemand bij mij aan de deur kwam om iets te brengen: het was een heerlijke kruidkoek gebakken in (hart)bakvorm. Wat een verrassing, wat lief, zo maar, onverwachts. En bijgevoegd was deze tekst: Houd moed en heb lief!

Op het briefje stond te lezen dat het de bedoeling was om er heerlijk van te smullen. Maar tegelijk was er de opdracht om daarna zelf iets in deze hartvorm te gaan bakken en dit dan weer te brengen naar een ander gemeentelid.

Ik heb dit gedaan, en ik hoop dat deze bakvorm verder is doorgegeven en zo een weg door onze gemeente heeft gevonden. En dan is er, zo maar heel eenvoudig, misschien een klein spoor van liefde ontstaan.

Het blijft nog wel even spannend. We zijn er nog niet, maar houd nog even moed en heb lief! Daarom ook dit stukje tekst en gevraagd wordt: wie wil de pen een keer overnemen?

Wie wil eens iets schrijven over zijn of haar eenvoudige belevenissen of gedachten in deze tijd?
geawarringa@planet.nl of Wolverlei 12.

Gea Warringa

Houd moed

Toch wordt het lente.
En toch geloven dat het lente wordt,
Al valt de regen neer in stromen
Op kale zwarte takken van de bomen;
Al zijn de dagen lichteloos en kort.

En toch geloven dat de zon het wint,
Al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;
Zoals een mens in het donker van de zorgen,
Soms plotseling een zonnig plekje vindt.

En toch geloven dat 't gezaaide graan
Ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;
Zoals God in zijn Zoon zich openbaarde;
Die leeft, maar uit de dood is opgestaan!

(Nel Benschop)

Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

Tel. 61 86 87 (|N. van der Kamp)

Kopij **donderdag** 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)

Kopij voor 28 mei 2021