

Orde van dienst voor zondag 23 mei 2021

Herre visa mig vägen

Dit is het lied dat enkele gemeenteleden (met mondkapje) voor de dienst buiten de kerk zullen zingen. Een nieuw lied van Taizé, de oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk met een prachtige liederen traditie. De vertaling van dit lied is: Heer, toon mij de weg en maak mij klaar die te volgen. Heer, toon mij de weg en geef vrede in mijn hart. Dit lied zal samen gezongen worden met het Pinksterlied 672: Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. Een mooi begin van Pinksteren, waar de beweging van de Geest gevierd wordt!

Muziek voor de dienst (Humoresque van A. Dvorak)

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „My lord, what a morning” en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Luiden van de klok

Stilte

Als de dominee gaat staan, staan we allen op en luisteren/zingen: NLB 695: 1 en 2

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Groet en bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige.

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: O God, zie ons aan met ogen vol warmte

G: En doe ons weer leven met hart en ziel.

V: Laat ons o Heer uw liefde zien.

G: En geef ons uw heil.

V: Maak ons vrij en ontvankelijk voor de gave van uw Geest.

G: En zet ons in vuur en vlam voor wie u bent voor ons. Amen

Luisteren/zingen: NLB 695: 3, 4 en 5

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Inleiding op de dienst / bloemschikking Pinksteren

De rode bloemen zijn als een fontein van vurigheid. Verschillende tinten rood als verwijzing, hoe Gods wegen met mensen gaat ieder in zijn eigen taal". Rondom de schikking is een gouden koord gebonden. We hebben elkaar niet uitgekozen, maar zijn elkaar geschonken als mensen. Gods trouw bindt ons samen voor zijn toekomst.

Luisteren: We carry the light

<https://www.youtube.com/watch?v=JUlrnPSS44>

Gebed

Luisteren: Presto (Pescetti)

Lezen: Handelingen 2: 1-13

Luisteren/zingen: NLB 680: 1, 3 en 4

1 Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

3 Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

4 Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Lezen: Handelingen 2: 14-24

Luisteren: Geest van hierboven

<https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24>

Overdenking

Luisteren: Träumerei (R. Schumann)

Luisteren/zingen: NLB 691: 1, 2 en 3

1 De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

2 De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

3 In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Gebeden afgesloten door Taizé (Przybądź Duchu Boży)
Kom, geest van God, kom heilige Geest
en vernieuw het aangezicht van de aarde.

Mededelingen

Inzameling gaven (1e: KIA Zending Egypte/ 2e: PGE)

Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 23 mei Ichthus.

Luisteren: Menuetto (J. Haydn)

Luisteren/zingen: NLB 687: 1, 2 en 3

1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Zegen

Zegenlied: Iona II, 31

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

2 Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.