

Liturgie Hemelvaart 13 mei 2021 via de kerkomroep van de “de Opgang”

M.m.v. Hans Kroeze, orgel – o.a. Gré Venema en Jan Miske, zang

We luisteren voor de dienst naar orgelspel

Klokgeluid en binnenkomst kerkenraad

Eerste inleidende gesprek

Stilte

Zingen: NLB 215: 1 en 2

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2 Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

Votum en groet

Zingen: NLB 215: 4, 5 en 6

4 Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5 Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

6 De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daaglijks nader ons tot God.

Inleiding op de dienst, inclusief lezing van Handelingen 1: 4-12

Gebed

Zingen: NLB 848: 1, 2 en 4

1 Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

2 Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

Gesprek 1: Over omhoog kijken

We luisteren naar Sela: Heer, we kijken omhoog

Via: <https://www.youtube.com/watch?v=4ga5GbQ5ld8>

Gesprek 2: Over de vrijheid waar de hemel voor staat

Zingen: NLB 607: 1, 2 en 3

1 Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

2 Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3 Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Gesprek 3: Over om ons heen kijken

Zingen: NLB 667: 1, 2, 5 en 6

1 Hij leeft, naar de hemel gevaren,
vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht.

5 Hij leeft in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

2 Hij leeft in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.

6 Hij leeft voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.

Afsluitend gesprek -
Mededelingen -

Dank- en voorbeden
Collecte met info

We zingen: Mensen van het vuur zijn wij (Bronswijk, Van Harte 36): 1, 2 en 3

1 Mensen van het vuur zijn wij
door de vlam, die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.

3 Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.

2 Mensen van het vuur zijn wij,
van het godbezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.

Zegen

We kijken en luisteren naar: God zal met je meegaan
(<https://www.youtube.com/watch?v=mN42dZrZnco>)