

Toch wordt het lente.

En toch geloven dat het lente wordt,  
Al valt de regen neer in stromen  
Op kale zwarte takken van de bomen;  
Al zijn de dagen lichteloos en kort.

En toch geloven dat de zon het wint,  
Al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;  
Zoals een mens in het donker van de zorgen,  
Soms plotseling een zonnig plekje vindt.

En toch geloven dat 't gezaaide graan  
Ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;  
Zoals God in zijn Zoon zich openbaarde;  
Die leeft, maar uit de dood is opgestaan!

Nel Benschop.