

**PASTORAAT TELEFOON: 06 - 41 87 28 14**

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.  
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

**Voorganger:** Ds. G. Kajim  
**Pianist:** Dhr. B. Melis  
**Ouderling:** Mevr. E. Kemperink  
**Koster:** Dhr. J. Venema  
**Weekkoster:** Dhr. en mevr. Lanting

Deze dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via <https://www.ichthus-emmermeer.nl> op de thuispagina.  
Ook is mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur na de dienst.

**Agenda**

**Do: 8.30 uur** Interieurverzorging mevr. N. van der Kamp, mevr. J. Donker en mevr. A. Sijbom

**Vrij: 13.30 uur** Schakel vouwen: mevr. J. Boeijenga

**Vrij: 13.45 uur** Schakel bezorgen: dhr. T. Boerhof

**Komende kerkdiensten**

Op 2 mei om 10.00 uur in Ichthus met ds. H. Bouma met als thema „Uw hand op mij”. Het verhaal achter Psalm 139.

**De bloemen** mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar dhr. Klaassen.

**Zondag 2 mei 2021: Uw hand op mij (het verhaal achter Psalm 139)**

„Ik val meteen maar met de deur in huis”, zei Simeon, „en ik weet dat je me dat niet kwalijk neemt, daar ben je mijn vriend voor, maar moet je nou zo gelukkig zijn met een God die vertrouwd is met je meest verborgen overwegingen, je geheimste emoties, een God die je geen moment aan zijn aandacht laat ontsnappen – Hij kan je ook benauwen, deze God.”

Woorden van Simeon in een gesprek over een recente psalm van zijn vriend koning David. Psalm 139, de psalm „Heer, U kent mij, U doorgrondt mij.” In deze dienst doet David bij monde van Hans Bouma verhalenderwijs verslag van dit gesprek. Met als titel: Zijn hand op mij. Een even spannend als troostend en inspirerend verslag waaraan Gerrietta Jongsma en Lena Pals muzikaal deelnemen.

**Gesprekken over „De kerk na corona”: 26 april**

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van veranderingen. In de wereld, in onze maatschappij en ook in de kerk. En daarbij maakt corona een heleboel zaken nog eens extra duidelijk. Hoe gaan we als kerk om met die veranderingen om ons heen. En hoe gaan we als kerk verder midden in deze corona-tijd maar ook vooral hoe gaan we na corona verder met kerk-zijn. Het ging al niet goed met de kerk. En, zoals gezegd, corona maakt dat nog eens extra duidelijk. En nog snel ook. Uit onderzoek onder kerkleden blijkt dat een stevige meerderheid van mening is dat de kerk niet terug kan na de periode van voor corona. Dat veranderingen nodig zijn. Aan de andere kant verwacht een ongeveer zelfde meerderheid dat dit niet zal gebeuren. Kerkelijke structuren zijn erg vastgeroest

en vaak weet men ook niet hoe men zou moeten veranderen. Waar naar toe.

Een groep van zeven mensen gaat hierover van gedachten wisselen. Op maandag 26 april komen ze voor het eerst bij elkaar. Geen officiële denkgroep, maar gewoon met een aantal mensen die een 'warm hart hebben voor de kerk, die kritisch zijn, goed out-of-the-box kunnen denken, durven veranderen, creatief zijn en die mee willen praten en denken over de kerk tijdens en na corona'. Zo hebben we het maar geformuleerd.

De gesprekken gebeuren aan de hand van het boek „Herkerken” van Remmelt Meijer en Peter Wieren. De coronacrisis moet leiden tot verandering in de kerk. Niet de kerkdienst maar de zorg voor elkaar is het hart van de kerk, vinden ze. De groep van zeven mensen bestaat uit Esther Post, Marcel Ederveen, Kees Gorter, Geert Wubs, Peter van der Gaag, Harry Groenwold en Kor Louissen. Vanwege corona kan de groep niet groter worden. Er hebben zich echter al mensen gemeld om ook mee te denken en te praten. Als er voldoende aanmeldingen zijn dan kunnen we met een tweede groep beginnen. Interesse? Bel dan met 06-52664763 of stuur een email naar [redactie.website@pagemmen.nl](mailto:redactie.website@pagemmen.nl).

### **De ongelooflijke podcast– april 2021 ([www.pagemmen.nl](http://www.pagemmen.nl))**

Is een Podcast over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Journalist David Boogerd en theoloog Stefan Paas voeren verdiepende gesprekken met spraakmakende gasten. Op de site van de PG Emmen steeds de laatst gemaakte uitzending. Deze week gaat de podcast over kathedralen, monniken en de zogenaamd donkere Middeleeuwen.

Een Ongelooflijke duik in de geschiedenis dus. Maar als je iets wil begrijpen van onze tijd, onze samenleving en onze verhouding tot religie en de kerk, moet je iets begrijpen van de Middeleeuwen. „Middeleeuws” is volgens de Van Dale synoniem voor „achterlijk” of „ouderwets”, maar is dat slechte imago wel terecht? Waren de Middeleeuwen inderdaad een primitieve en gewelddadige tijd waarin een machtige kerk alle vooruitgang tegenhield en kettters zomaar op de brandstapel belandden? Of was het de tijd „waar onze wereld op gebouwd is”, zoals NRC onlangs kopte? In ieder geval hebben de Middeleeuwen de beste verhalen, en daarom dompelen we ons in deze Ongelooflijke Podcast onder in de wereld van kathedralen, monniken, de Inquisitie en graftombes. <sup>[1]</sup> Journalist David Boogerd doet dat met kunsthistoricus en mediëvist Sanne Frequin en uiteraard vaste gast, theoloog Stefan Paas

De Ongelooflijke Podcast is te beluisteren via de website van de PG Emmen. Ga naar [www.pagemmen.nl](http://www.pagemmen.nl), scrol een beetje naar beneden, en je hebt de podcast gevonden. Eenvoudiger kan het niet.

### **Vakanties Gerben Kajim en Janneke de Valk**

Janneke de Valk is met vakantie van 2 - 23 mei. Gerben Kajim is met vakantie van 3-9 mei. Vanaf 10 mei neemt Gerben waar voor Janneke.

In de eerste week, van 2- 9 mei, kunt u bij voorkomende gevallen contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks (telefoon:619774, [scriba@ichthus-emmermeer.nl](mailto:scriba@ichthus-emmermeer.nl))

### **Hulp gezocht**

Via Sedna ontving ik de volgende vraag: een mevrouw van 96 jaar is op zoek naar iemand die haar kan begeleiden als zij met de taxi het ziekenhuis moet bezoeken. Ze loopt met de rollator, maar kan niet alleen. Het gaat om ongeveer 1x per maand.

Voor vragen en aanmelden kan je contact opnemen met [g.c.kajim@hetnet.nl](mailto:g.c.kajim@hetnet.nl) of via 06 -30 546 911.

## Terloops

Terloops, gewoon maar even iets opschrijven uit je dagelijkse leven.

Tja, hoe gewoon is ons leven nu in deze coronatijd? Nu zoveel dingen zijn weggevallen, is het dagelijkse leven voor ons niet zo heel erg spectaculair. Maar door de vaccinaties komt ons gewone leven heel voorzichtig weer een klein beetje terug, stap voor stap wordt onze samenleving weer geopend. En dat is positief en stemt hoopvol en daar zijn we dankbaar voor. Toch is de coronacrisis is nog niet voorbij, dagelijks worden er nog mensen ziek en moeten mensen naar het ziekenhuis.

Maar wat zou het fijn zijn als we elkaar binnenkort ook weer kunnen ontmoeten tijdens de kerkdienst in Ichthus of op een andere locatie. En hoe zal dat dan zijn? Gaan we terug naar hoe het eens was of heeft deze periode ons juist nieuwe inzichten gegeven?

Echter, ook deze zondag zullen we het nog moeten doen met een online verbinding en alle lof voor het team dat iedere zondag dit weer verzorgt: de muziek, de beelden, de prediking.

Ook de PKN wil de mensen graag een goede en inspirerende zondag aanbieden. Via een speciale rondzendbrief die op de zaterdagavond op onze website geplaatst wordt, zijn er verhalen over geloof, hoop en liefde te lezen. Meestal worden er ook een paar mooie gedichten geplaatst, één ervan willen we nu doorgeven via deze Schakel.

Maar wist u dat we op onze website ook een speciale gedichten-link hebben? Maandelijks wordt daarop een aansprekend gedicht geplaatst en inmiddels zijn er via de link: gedichten al meer dan 100 mooie gedichten aan te klikken en te lezen.

Een aantal daarvan zijn ingestuurd door trouwe bezoekers van de website, en deze week plaatsen we het gedicht op de volgende bladzijde, het is een gedicht over hoop, geschreven door Henri Nouwen.

### ***Zolang er hoop is***

Hopen is toch blijven leven  
in de vertwijfeling,  
en toch blijven zingen  
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,  
is vertrouwen in het morgen,  
is in slaap vallen  
en wakker worden  
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee  
land ontdekken.  
Is in de ogen van de ander  
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,  
zolang is er ook bidden,  
en zolang zal God je  
in zijn handen houden.



*Henri Nouwen*

**Redactie Schakel:**

E-mail: [schakel.ichthus@gmail.com](mailto:schakel.ichthus@gmail.com)

Tel. 61 86 87 (Iena Pals)

Kopij **donderdag** 17.00 uur

**Wijkredactie Op Weg Emmermeer**

E-mail: [scriba@ichthus-emmermeer.nl](mailto:scriba@ichthus-emmermeer.nl)

Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)

Kopij voor 28 mei 2021