

De Schakel

Zondag 18 april 2021

Week 16, jaargang 23

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De dienst is te beluisteren via <http://www.kerkomroep.nl>. Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. **www.ichthus-emmermeer.nl** U ziet daar op de "Home" pagina de foto van Ichthus! Door rechtsonder op het icoontje te klikken krijgt u een groot beeld!

Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te kijken of te beluisteren. *(Dit kan pas een paar uur na de dienst)*

Voorganger: Ds. P.E.G. Wiekeraad

Ouderling: Mw. A. Wubs

Koster: Dhr. J. Venema

Agenda:

Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 5

Do: 13.00 uur: Tuingroep 2

Vr: 13.30 uur: Schakel vouwen: I. Pals en G. Strootker

Schakel bezorgen: Mw. R. Lanting

Komende diensten: 25 april,

voorganger: Ds. G. Kajim



De bloemen worden met een groet
van de Ichthusgemeente gebracht naar:
Mevrouw J.A. Katoen-Haasnoot

Lieve gemeente van Ichthus,

Blij verrast was ik met de prachtige bloemen van die ik mocht ontvangen. Ook alle kaartjes en telefoontjes zijn mooi om te krijgen. Ik moet nog wel een poosje in Hoogeveen blijven. Het herstel gaat goed, maar ik moet geduld hebben. Bedankt voor alle liefde die ik van jullie krijg.

Hartelijke groeten van Dinie Wolters.

Verhuisbericht

Graag laten we u weten dat onze moeder, mevr. Tonia Berends, vorige week al kon verhuizen naar haar definitieve appartement in de Zuidermarke. Haar adres is nu:

Wilhelminastraat 8, app. 225, 7811 JA Emmen

Een hartelijke groet namens de kinderen van Jo & Tonia Berends

(ps. wilt u contact of eventueel op bezoek, belt u dan met 06 30 96 83 95).

"TERLOOPS" wekelijkse nieuwsrubriek: Heeft U iets dat de moeite waard is om te delen, dan kan dat verzonden worden aan Gea Warringa: geawarringa@planet.nl of in de brievenbus van Wolverlei 12.

TERLOOPS, DE ZONDAGMORGEN

Als ik op dit moment met een kopje koffie na de dienst in Ichthus in de Zeihuuvzaal zaal zat, waarover zou dan het gesprek met mijn buurvrouw gaan?

Misschien vertelde zij mij wat haar zo had getroffen in de overdenking of door een lied.

Misschien zou zij mij vragen welk boek ik op het ogenblik aan het lezen was

In het laatste geval zou ik haar verteld hebben dat het boek de titel heeft "De bekeerlinge." Dit boek heb ik gekozen omdat ik destijds van de zelfde schrijver :Stefan Hertmans "Oorlog en terpentijn " zo bijzonder had gevonden. Hoe een man tijdens alle gruwelijkheden in het leger van de eerste wereldoorlog toch een barmhartige mens bleef.

"De bekeerlinge" is een historische roman en het verhaal speelt zich af in de 11e eeuw, de tijd waarin de Kruistochten begonnen. Een meeslepend verhaal over een meisje, Christelijk opgevoed, dochter uit een welgestelde familie. Zij vlucht met haar Joodse geliefde. Alles achterlatend en opgejaagd door de Kruisridders. Dit alles door een godsdienst oorlog.

Een menselijk drama vermengd met historische feiten.

Als mijn buurvrouw bij de koffie in Ichthus mij dan zou vragen wat mij vooral zo aanspreekt in dit boek, zou ik haar vertellen dat ik al lezend diep respect kreeg voor deze vrouw om haar strijdvaardigheid en daadkracht ondanks verschrikkelijke ervaringen. Dakloos, bedreigd, vervolgd maar altijd weer opstaan en verder gaan.

Dat je, hoe oud je ook bent, daar altijd weer wat van kan leren. En dat liefde, vervolging om geloof, moeten vluchten tijdloos blijken te zijn.

Opstaan en verder gaan, dat proberen we toch allemaal ?

Pleuny M.

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
lena Pals tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur.

Wijkredactie "Op Weg" Emmermeer
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 23 april.